

CONTACT

Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging
de Zendingskerk te Ermelo



75e jaargang nr. 8 12 nov. - 17 dec. 2021





Misschien

Je denkt misschien dat je wat moet zeggen,

Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken,

Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten,

Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren.

Wat ik vraag is dit:

wil je nog eens en nog eens luisteren naar mijn verhaal, naar wat ik voel en denk.

Je hoeft alleen maar stil te zijn, mij aan te kijken, mij tijd te geven.

Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen, maar als het kan slechts te aanvaarden, zoals het voor mij voelt.

Je luisterend aanwezig zijn zal mijn dag anders maken en feestdagen verlichten.

Marinus van den Berg (Uit: Dagen die je niet vergeet)

Onderstaande tekst werd uitgesproken door ds. Rainer Wahl bij zijn afscheid als predikant van de Zendingskerk op 10 juli jl.

Erbarmelo

Waar zou die God nou wonen?
Ze zeggen gauw op tronen
van lof en goede werken.

Mijn God woont in Erbarmelo
waar mensen zingend samenkomen
en zoeken naar de goede tonen.
Wie wil nu niet in goede tonen wonen?

Oren horen woorden vriendelijkheid
in gebed en preek, gebroken broden
klinkt door in stemmen, stapels noten
op de zang voor bij, voorbij de koffie.

God woont in de gemeenschap hier,
is niet te pakken, niet te vatten,
schept ondertussen veel plezier,
contacten, kratten vol ideeën.

Kratten ook met pasta, koffie, rijst
voor onze onbekende gasten
om vrij te geven wat ons allen voedt:
een ruime blik en delen van de lasten.

En mens en God toeven daar goed,
waar tronen zich niet lonen,
waar tonen laag en hoog
mij zingen van de Regenboog.

In honderd bloemengeuren -kleuren
Zal ik kan ik met jullie zweren:
God woont met jou en mij hier in Erbarmelo.

rmw juli 2021

.....

*Erbarmelo valt niet samen met Ermelo, valt niet samen met de
Zendingskerk - alhoewel...
Het is een plek die er kan zijn of komen, die zo nu en dan kan worden
ontdekt, gemaakt, versierd. Momenten die er niet zijn om vast te*

houden, maar om al belevende te laten gaan. Op het moment als je dit gewaar wordt én met iemand kunt delen in woord en toon en gebaar, is vervulling niet meer ver. Noem dit God of geluk of Messias of....

Bij de diensten

Zoals aangegeven in het zondagsrooster:

7 november, 8^{de} zondag van de herfst en 24^{ste} na Trinitatis, zijn de lezingen uit Jeremia 50,4-7 en Johannes 10,1-6. Voorganger is mevrouw Heleen Bakker. In deze dienst zal ds. Sjoerd Zwaan Arda Overbeek-Mulder bevestigen in het ambt van ouderling. Ook vieren we de oogstdienst met voorin in de kerk de goede gaven voor de voedselbank, bijeengebracht door gemeenteleden en uitgesteld in kruiwagens.

14 november, 9^{de} van de herfst en de 25^{ste} na Trinitatis, zijn de lezingen uit 2 Kronieken 7,11-16 en Johannes 10,22-30. Voorganger is ds. Sjoerd Zwaan. Wij vieren de Maaltijd van de Heer en er is aandacht voor het collectedoel voor Syrië waarover u elders meer kunt lezen.

21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag of zondag van de Voleinding genoemd. Op deze zondag herdenken wij de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar en familie of vrienden van gemeenteleden die daartoe een naam hebben aangedragen. Er wordt voor elk een kaars aangestoken en (als het kan) zingt de cantorij. Voorganger is Heleen Bakker en de lezingen zijn Sefanja 1,14-2,3 en Johannes 10,34-42. De liturgische kleur is vandaag nog groen, maar wordt vanaf volgende week zondag paars.

28 november is het eerste advent. De gevraagde predikant heeft afgezegd, maar heel fijn dat ds. Wopke Nawijn in de gelegenheid is in deze dienst voor te gaan. De lezingen zijn Zacharia 14,4-9 en Lucas 1,5-25.

5 december is het tweede advent en zijn de lezingen uit Maleachi 3,1-14 en Lucas 1,26-38. Voorganger ds. Sjaak Westrate uit Heerde.

12 december is het derde advent en zijn de lezingen uit Sefanja 3,14-20 en uit Lucas 1,39-56. Voorganger ds. Sjoerd Zwaan.

19 december is de laatste zondag van advent en gaat ds. Jan Visser uit Ermelo voor. De lezingen zijn uit Micha 5,1-4a en Lucas 1,57-80.

VAN DE SCRIBA

Kerk zijn in coronatijd (15)

Sinds zaterdag 25 september gelden er nieuwe maatregelen. De kerkenraad blijft bij het besluit dat begin september genomen is, namelijk dat aan niet gevaccineerden gevraagd wordt de kerkdienst online te volgen. Intussen lopen de besmettingen weer op. En voor de meeste gevaccineerden geldt dat de injecties al geruime tijd gelezen gezet zijn. Ook voor hen, dus voor ons allemaal, geldt dat afstand houden en voorzichtigheid geboden blijft.

De persconferentie wordt gegeven na de sluitingsdatum voor de kopij van Contact. En ik wil daar niet op vooruitlopen. Mochten de maatregelen veranderen dan wordt u daar per e-mail over geïnformeerd. En heeft u geen e-mail, maar wilt wel graag weten hoe het er voorstaat, neemt u dan even contact op met uw pastorale bezoeker of de scriba.

Wanneer u naar de kerk wilt komen, blijft het dus nog dat u zich hiervoor moet aanmelden op de maandag, dinsdag of woensdag voorafgaande aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn. Mail naar: kerkdiensten@zendingskerk.nl, vertel met hoeveel personen u komt en het aantal huishoudens. U ontvangt een bevestiging dat u welkom bent.

Kerkbloemen

3 oktober: De heer en mevrouw Boonstra-Hop waren op 30 september 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

10 oktober: Er ging een mooie bos bloemen naar mevrouw Jaantje Vink die al enige tijd bezig is met behandelingen en dat ook nog een tijd moet volhouden. Ter bemoediging en als teken van meeleven!

17 oktober: Mevrouw Westbroek had de leeftijd van 85 jaar bereikt op de 11^{de} oktober. Voor haar bloemen met een hartelijke felicitatie.

24 oktober: De heer Jan Mol ontving de bloemen als teken van meeleven nu het lijf hem even in de steek liet.

31 oktober: Mevrouw Brouwer-Boom werd verrast, gewoon omdat wij aan haar denken.

We hopen dat u genoten heeft van het boekje en een bedankje in Contact is echt niet nodig. Mocht u een kaartje willen sturen naar één van de hierboven genoemde mensen, dan mag u mij benaderen voor het adres.

Met vriendelijke groet,
Margot Sants-Kottman, telefoon 557492; scriba@zendingskerk.nl

AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN

Gevraagd versterking begeleidersteam

Wie wil de heer Jaap Jongsma vóór de kerkdienst af en toe ophalen bij de ARCADE, naast de Zendingskerk, en daarna weer terug begeleiden? Jaap loopt met zijn rollator mee.

Hij wordt al vele jaren door een aantal zendingskerkers opgehaald, maar het team is intussen kleiner geworden en daarom zoeken wij versterking! In overleg wordt een rooster voorbereid, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met uw wensen. Graag horen wij van u !

Met vriendelijke groet,

Johan Kriek, tel. 0341 561447, j.kriek@upcmail.nl

Diaconaal project Syrië

In het vorige Contact en in de toen bijgesloten folder heeft u kunnen lezen over het meerjarenproject van de Zendingskerk: "*De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië*".

Afgelopen tijd is hier al enkele malen voor gecollecteerd. Graag hadden we als taakgroep diaconie een goede start willen geven aan dit nieuwe meerjarenproject van de Zendingskerk. Echter door de beperkingen vanwege corona konden we hier geen mooie invulling aan geven. Samen met ds. Sjoerd Zwaan heeft de taakgroep diaconie ervoor gekozen om in de kerkdienst van zondag 14 november in en na de viering op enkele momenten hier aandacht aan te besteden. Dit doen we met muziek, in voorbeden, een korte presentatie via de beamer en na de dienst met Syrische thee en koekjes.

De collecte is deze zondag eveneens bestemd voor: "*De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië*". U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. kerk Syrië.

Piet Jan Tuinema, taakgroep diaconie

KERKCAFÉ in de Zendingskerk

Elke 3^e donderdag van de maand bent u tussen 10 en 12 uur welkom om elkaar te ontmoeten. Een mooie gelegenheid om bekende maar ook nieuwe gezichten te zien.

Noteert u alvast de komende data: 18 november en 16 december.

Soms houdt een van ons een inleiding. Dit wordt als een prettige onderbreking ervaren waarna weer gezellig met elkaar kan worden gepraat!

Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar!

Namens de Taakgroep Pastoraat,
Dory Vredenberg en Johan Kriek

Zaterdagmiddagconcert Bachensemble op 18 december

Wij zijn erg verheugd dat het Bachensemble (Bachblazers) weer bereid is om een klein concert te geven op zaterdagmiddag 18 december a.s. om 15.00 u. in de Zendingskerk.

Het ensemble bestaat uit:

Erik-Jan van der Hel dirigent, orgel

Hilda Versluis trompet

Adriaan Versluis hoorn

Greet Kerkhoff trombone

Leendert van Bloois trombone

Jan Hein van Burgen bas

Piet Kerkhoff euphonium



Omdat het concert in de kerstperiode plaatsvindt zullen er zeker kerstkorallen ten gehore worden gebracht. Wij laten ons graag door de muziekkeuze van het ensemble verrassen.

Het concert zal ongeveer drie kwartier duren.

Wij houden ons aan de volgende coronaregels: er wordt bij de deur gecontroleerd op de QR-code en in de kerkzaal houden wij tussen de verschillende huishoudens twee stoelen vrij. De kerkzaal zal dus niet volledig vol kunnen zijn.

Wij wensen u een mooi concert toe.

Open Kerk commissie
Bertie Kooistra, Dini van Bruxvoort

Omgaan met verlies

Met het verliezen van iemand die je lief en dierbaar was, aan de dood of aan het leven, begint een nieuwe fase in je leven. En de vraag waarvoor je gesteld wordt is hoe je daarmee omgaat. Hoe leef je verder zonder de ander? Kun je leren omgaan met het verdriet en het gemis? Krijg je ooit nog weer plezier in het leven? De Taakgroep Pastoraat wil de mogelijkheid aanbieden om daarover met lotgenoten te praten. Na een inleiding over wat je zoal te verwerken krijgt als je probeert om te gaan met je verlies, delen we herkenning en ervaringen.

Wij hebben een bijeenkomst gepland op dinsdag 18 januari 2022 van 14.30 tot 16.00 uur in de consistorie van de Zendingskerk. Mochten we niet uitgepraat raken, dan spreken we daarna nog een keer af. U kunt zich aanmelden via uw pastorale medewerker of bij ds. Sjoerd Zwaan (tel. 0341 496603, e-mail sj.p.zwaan@hccnet.nl).

Namens de Taakgroep Pastoraat,
ds. Sjoerd Zwaan

een musical in de Zendingskerk!

In verband met de olopemde coronacijfers en de te verwachten maatregelen, hebben we besloten het repetitieseizoen van de musical 'Circus Mens' af te breken.

Dit betekent dat er op 18 en 19 februari 2022 geen musicaluitvoeringen in de Zendingskerk zullen zijn.

Tot onze grote spijt.

We beginnen volgend schooljaar (september 2022) opnieuw met repeteren.

Gertia Coenraats, regisseur



DANK EN GROETEN

Op de knieën voor...

Bij zijn afscheid ontving ds. Rainer Wahl nog een mooi geldbedrag. Dat heeft hij gebruikt om audioapparatuur voor aan te schaffen om in het huis in de Eifel te installeren. Op de foto ziet u zijn ingespannen aandacht om de afstandsbediening in te stellen. Het resulteerde in 'een prachtig geluid', aldus zijn echtgenote Nan.



Hieronder leest u zijn woorden van enthousiasme en dank.

Geen dag zonder

Wat een genereus cadeau zo'n bedrag nog naast een kunstwerk dat op een mooie plek in ons erkertje staat in Ede. Om ook iets van de Zendingskerk in ons huis in de Eifel te kunnen plaatsen, had Nan een geweldig idee om met het restbedrag een nieuwe geluidsinstallatie te kopen voor die plek waar we zo graag zijn en nu voor langere periodes heen kunnen. Ons oude apparaatje was aan vervanging toe. Met een kamerantenne klonk geen radioconcert zonder storing en ook het afspelen van cd's was niet zonder zo'n typisch knarsgeluid. De meesten van jullie weten hoezeer ik van muziek houd en dat geldt evenzeer voor Nan. Gelukkig komt een groot gedeelte van onze smaak overeen.

Dus op naar de winkel waarvan we wisten dat we daar vast iets moois zouden vinden. Hij zit in Amersfoort, een plek waar het ook zonder een hifi-winkel goed toeven is. En hier ziet u de pakketjes die we deels mee en deels aangeleverd kregen. Wat zag dat er veelbelovend uit en wat waren ze goed voor dagen van vóórvreugde.



Op Allerheiligen aan het werk. Het meest spannende natuurlijk, zou het aansluiten lukken met dat digitale gedoe? Gelukkig was het eenvoudiger dan gedacht. Op de eerste cd die we afspeelden, stonden Mozartsonaten van Friedrich Gulda die hij vlak voor zijn dood zelf thuis had ingespeeld en op tapes gezet. Zijn zoon heeft die bij het opruimen ontdekt. Heel bijzonder en gespeeld met een prachtige swing. Gulda was naast klassieke pianist ook een geweldige jazzmuzikant. Letterlijk en figuurlijk waren we voor meer dan een moment stil vanwege het prachtige, ongekeerde geluid en het indringende spel. Wat een heerlijke combinatie.

We zullen ons dus met grote vreugde de Zendingskerk herinneren als wij naar Bach, Mozart, Bartók of zoveel andere muzikhelden luisteren terwijl je nu de snaren van de cello zacht hoort krassen of de pianist haast onhoorbaar meezingen of -brommen. Het muziek maken is met deze 'ruis' nog indrukwekkender als je erdoorheen hoort dat het mensenwerk is.



Hierboven zien jullie de uitgepakte boxen en de speler. Ik kan jullie verzekeren: geen dag dat we hier in de Eifel zijn, zal voortaan voorbijgaan zonder dat de Zendingskerk mee resoneert! Nogmaals heel hartelijk dank voor de mogelijkheid om ons iedere dag hier enorm veel plezier en vreugde te kunnen verschaffen uit dit nieuw ingerichte muziekhoekje.

Rainer en Nan
op Allerheiligen 2021 in Daun/Eifel

Dank

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele bloemen, goede wensen en kaarten die ik ontvang tijdens en na mijn ziekenhuisopnames deze zomer. Overweldigend!

De muur in onze woonkamer is nog steeds een stille getuige van de vele kaarten.

Gelukkig gaat het inmiddels weer beter met me en hopelijk zien we elkaar binnenkort weer in de kerk of elders.

met vriendelijke groeten,

Tineke van Goethem



COLUMN

Herfsterinneringen



Het was herfst.

Mijn geliefde en ik waren op vakantie in Urbino in Italië. Een oude stad met een museum, de Galleria Nazionale delle Marche. Er hangt daar een bijzonder kunstwerk, La Città Ideale, toegeschreven aan Piero della Francesca. Het meesterwerk van het perspectief, een parel van de Italiaanse Renaissance.

Daar moesten we heen. Geliefde zag het schilderij, ging op een bank ervoor zitten en bleef er ruim twee uur zitten. Twee uur, in alle stilte. In trance haast. Suppoosten hielden hem scherp in de gaten om te kijken wat die rare man daar aan het doen was - toch geen mes of zoutzuur bij zich? – en ik bekeek ondertussen de rest van het museum en kocht de museumwinkel leeg.

Volmaaktheid, heilheid en ultieme schoonheid maakten het tot een soort mystieke beleving, vertelde hij later. Na alle ontredding en gebrokenheid in de psychiatrie waar hij werkte, was dit een bovenaardse omarming, een goddelijke aai over de bol.

Het is weer herfst.

Ik ga opnieuw naar een museum, dit keer het Stadsmuseum in Harderwijk.

Daar is de fototentoonstelling "Landschappen" van Saskia Boelsums te zien.

Het zijn foto's van Nederlandse landschappen, wolkenluchten en zeegezichten.

Adembenemende foto's; je waant je voor een Vincent van Gogh of een Van Ruysdael. Schapen met wollen vachten, die beschenen door de zon goud oplichten, golven met schuimkoppen, een solitaire boom in tegenlicht. Schilderen met een fotoestel, dat doet deze fotograaf. Een ode aan de natuur die zijn weerga niet kent.

Ook ik ben er gaan zitten op een bank, in een soort 'navolging' dus.

Eén uur heb ik daar gezeten, ik ben nog maar een beginneling...

In onze hyperventilerende samenleving is dit een boost die ik iedereen kan aanraden.

Bij het naar buiten gaan weet je dat na de herfst en de winter, zeker de lente komt.

Op storm volgt altijd windstilte, zowel in de natuur als in een onstuimige wereld.

Bijkomend voordeel in dit museum is trouwens dat er geen suppoosten zijn! Alleen maar vriendelijk baliepersoneel.

Titia Dijk-Gilhuis
column@zendingskerk.nl





Leviticus

Het boek Leviticus is misschien wel het minst gelezen boek in de Schrift. Al die offers, al die voorschriften zijn toch niet meer van deze tijd?

Toch vinden we het boek Leviticus in het hart van de Tora, het is een sleuteltekst om het jodendom te begrijpen. Schriftgeleerden en Farizeeën hebben het boek diepgaand bestudeerd en Jezus was er vanaf zijn vroegste jeugd mee vertrouwd gemaakt. Waarschijnlijk was Jozef, behalve timmerman, ook een geleerde, die zijn zoons vroeg heeft onderricht. Jezus verwonderde al op 12-jarige leeftijd de Schriftgeleerden over zijn kennis en inzicht.

Wie met aandacht leest, bemerkt achter alle beschrijvingen van offers en rituelen een diepere bedoeling. Leviticus is geschreven om het leven te heiligen na de gebeurtenis met het gouden kalf, toen het volk zich na de Verbondssluiting had misdragen. We lezen daar richtlijnen om het leven op een hoger moreel plan, een geheiligd leven, te brengen. 'Heb je naaste lief' staat er voor de eerste maal geschreven, 'want die naaste is als jijzelf,' zegt Martin Buber, een grote joodse denker.

Liefde voor de vreemdeling vinden we daar ook, want, zo lezen we: jullie waren immers zelf vreemdelingen in het land Egypte? Heb dus begrip voor die vreemdeling. Gun de ander de vrijheid om anders te zijn.

Respect voor de natuur, vinden we eveneens in Leviticus, evenals grenzen die geboden zijn in de omgang daarmee.

Rabbijnen, (de vroegere Farizeeën) zijn met hun uitleg van Leviticus steeds meegegaan in het voortdurend veranderende leven.

Nog iets anders lezen we in Leviticus. In de oudheid maakten de goden deel uit van de natuur. Zon, maan, regen en storm werden gezien als goddelijke machten, en offers werden gebracht om de goden gunstig te stemmen met het oog op een goede oogst, op welvaart.

De natuur bestaat uit een cyclus: lente, zomer, herfst en winter. Of anders gezegd: opgaan, blinken en verzinken. Het leven verloopt zoals het altijd gegaan is, er is niets nieuws onder de zon.

Het boek Leviticus echter verhaalt over Gods ingrijpen in de gang van zaken, God handelt vernieuwend in de tijd. Met de bevrijding uit Egypte, uit het slavenhuis, schiept God geschiedenis en samen met Zijn volk gaat Hij daarin op weg. Israël zal, door een geheiligd leven te leiden, verschil gaan maken met andere volkeren. Israël, als volk door God zelf in het leven geroepen, is uitverkoren dit anders-zijn voor te leven.

Moeite kunnen lezers van deze tijd hebben met alle offers die gebracht moesten worden. Na de verwoesting van de tempel door de

Romeinen in het jaar 70 behoorde het offeren niet meer tot de mogelijkheden en namen verootmoediging en gebed de plaats in van het offer.

Leviticus beschrijft het offer als een aards ritueel, een handeling van de sterfelijke mens, om te naderen tot het mysterie van het heilige. Het offer was een toenaderingsgave. De betekenis van het offer in het oude Israël is dus fundamenteel anders dan het heidense offer, dat het eigenbelang moest dienen.

In het christendom wordt beleden dat Jezus Christus het mysterie van de heiligheid en de aardse werkelijkheid met elkaar heeft verbonden. Een oud lied bezingt:

“Er ruist langs de wolken een lieflijke naam,
Die hemel en aarde verenigt te saam.”

In de kerk is veel aandacht is geweest voor de verzoening door Jezus' lijden en sterven. Maar de heiliging van het leven is niet minder belangrijk. 1 Petrus 2,9 refereert daarbij aan Leviticus. Verzoening en heiliging kunnen niet zonder elkaar.

Louise Katus

De afbeelding 'Leviticus, boek van het heilige' toont het titelkaft uit de serie *Verbond en dialoog, joodse lezing van de Tora* van de recent overleden Britse opperrabbijn Jonathan Sacks (red.).



VAN DE PENNINGMEESTER

Collectes september en oktober 2021

In september is voor collectes € 1.655,85 ontvangen, waarvan € 50 voor het Syrië project.

Aan de specifieke doelen per zondag is € 722 (45%), per dienst € 180,50 toegerekend.

Aan de diaconale maandcollecte (Javaanse boeren) is € 643 (40%) toegerekend en aan het offerblok € 240,85 (15%).

In oktober is voor collectes € 1.523,80 ontvangen, waarvan € 20 voor het Syrië project.

Aan de specifieke doelen per zondag is € 676,75 (45%) , per dienst € 135,35 toegerekend.

Aan de diaconale maandcollecte (Prof. Juházstichting) is € 601,50 (40%) toegerekend en aan het offerblok € 225,55 (15%).

Ton Hardeman

DIACONALE MAANDCOLLECTEN

November

In de maand november is de diaconale maandcollecte bestemd voor een project van Kerk in Actie in Ghana: Geen kindslaven in de visserij. Voor meer informatie zie vorige nummer van Contact.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL71 INGB 0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte november 2021 of op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Kindslaven visserij Ghana of doneer online.

Albert Grit, voorzitter taakgroep Diaconie

December

In de maand december is de diaconale maandcollecte bestemd voor Solidaridad.

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties.

Samen solidair voor haar toekomst!

Er is veel armoede in Ghanese dorpsgemeenschappen die leven van de kleinschalige goudmijnbouw. Met name vrouwen hebben het zwaar. Zij worden ongelijk behandeld waardoor ze te weinig verdienen, voor seksueel geweld moeten vrezen en niet kunnen investeren in hun ondernemingen voor een leefbaar inkomen.

Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden startte Solidaridad een bijzonder project. Belangrijk onderdeel van het project is een innovatief spaarfonds, waaruit vrouwen een lening kunnen krijgen om te investeren in hun bedrijf in of rondom de goudmijn. De vrouwen beheren het fonds zelf. Tegelijkertijd volgen zij trainingen in ondernemerschap, leiderschap en gezinsplanning. Zo helpen vrouwen zichzelf, hun gezin en de gemeenschap vooruit.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingkerk o.v.v. diaconale maandcollecte december 2021.

Namens taakgroep diaconie
Piet Jan Tuinema,

DIVERSEN

Mutaties

Aangemeld als lid:

mw. G.C.M. Prinsen-Brouwer, Fokko Kortlanglaan 12, 3853KG Ermelo

Beëindiging lidmaatschap:

hr. en mw. Marieke Buisman en Rob Boterenbrood, met Thomas, Stefan en Floris, Weegbreemeen 22, 3844 VP Harderwijk.



OPROEP

Gezocht:

1. Mensen die de plaatsingen in de kerk willen regelen, dus verbonden zijn met de e-mail kerkdiensten@zendngskerk.nl en bovendien de plattegrond willen maken.
2. Mensen die op zondagmorgen met de plattegrond in de hand de kerkgangers hun plaats willen wijzen.

U kunt zich melden bij de scriba, zie pag. 2



HULPDIENSTZENDINGSKERK

Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen:

Tel. 06 22389790 of hulpdienstzendingskerk@gmail.com.
Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp!

KERKDIENSTEN

Alle diensten zijn te volgen via de site van de Zendingskerk: www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube. U kunt een plaats voor de dienst reserveren via: kerkdiensten@zendingskerk.nl
Opgeven kan op maandag, dinsdag en woensdag voorafgaande aan de zondagse eredienst. Mocht u geen internet hebben, bel dan met uw pastorale bezoeker en vraag hem/haar uw naam per e-mail door te geven.

De diensten beginnen om 10.00 uur.

14 nov. ds. Sjoerd Zwaan, Maaltijd van de Heer, aansluitend korte ALV
21 nov. mevr. Heleen Bakker, zondag van de Voleinding
28 nov. ds. Wopke Nawijn, eerste zondag van Advent
05 dec. ds. Sjaak Westrate uit Heerde, tweede zondag van Advent
12 dec. ds. Sjoerd Zwaan, derde zondag van Advent
19 dec. ds. Jan Visser uit Ermelo, vierde zondag van Advent

Op zondag 28 november is er een Vesperdienst die om 17.00 uur begint.

U ontvangt hiervoor nog een speciale uitnodiging via de mail. Aanmelden via het e-mailadres: vespers@zendingskerk.nl

Naast de diaconale maandcollecten zijn de collectedoelen

14 november Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië
21 november Kerk in Actie: Guatemala sterke en weerbare vrouwen
28 november Diaconie Ermelo
05 december Kerk in Actie: Rwanda Opvang en scholing van kwetsbare kinderen
12 december Leger des Heils (onder voorbehoud)
19 december Inloophuis de Parasol

Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 17 december. Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk **maandag 6 december** binnen te zijn.