

CONTACT

Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging
de Zendingskerk te Ermelo



75e jaargang nr. 9 17 dec. 2021 - 28 jan 2022



GEEN KERSTCANTATE

Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.

Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.

En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomer
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar

aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.



Hans Andreus

Wachten

Het is mooi om de tijd te krijgen om je op een geboorte voor te bereiden. Kleertjes kopen, een naam bedenken, een kraammand samenstellen... Zo kan het besef indalen, maken we in ons bestaan ruimte voor dit nieuwe leven. We leven in de diensten nu al een paar weken toe naar Kerst. We zijn volop in verwachting, in afwachting. We realiseren ons hoe donker het is zonder Gods aanwezigheid in de wereld. Maar iedere week komen we een stapje dichterbij, wordt het een beetje lichter.

Soms staat de hemel op een kier

Deze Adventsperiode lezen en lazten we uit het evangelie van Lukas. Hij begint zijn biografie niet met de geboorte van Jezus, zoals je verwachten zou. Nee, Lucas is een meesterverteller die zijn verhaal zorgvuldig opbouwt. Hij begint te vertellen over Zacharias en Elisabeth die tot hun grote verdriet kinderloos zijn gebleven. Het aldoor hoop houden was vermoeiend en pijnlijk geweest. Door niet meer te verwachten, niet meer te hopen op een kind had hij het afgesloten. Zo voelde hij de pijn en het gemis minder. Hoe had hij de goede boodschap van de engel nog kunnen bevatten?

In het lied van hemel en aarde, lied 464, volgt Sytze de Vries de Advent verhalen uit het Lucas evangelie. Na 'Een engel spreekt een priester aan' volgt 'Een engel spreekt een meisje (Maria) aan' en 'Een engel spreekt de herders aan'. 'De hemel spreekt' is net zo'n terugkerende zin in het lied. Zo wordt de kloof tussen hemel en aarde telkens op initiatief van God gedicht. Engelen komen Gods boodschap brengen, doen de hemel de aarde raken.

'Soms staat de hemel op een kier' dicht Sytze de Vries. Een prachtige zin vind ik dat! Engelen glippen naar buiten om Gods goede boodschap op aarde te brengen. Gods liefde en goedheid kunnen de mens zomaar overvallen. Licht in de duisternis, liefde die doet bloeien, verbinding tussen hemel en aarde. Nee, niet altijd. Maar soms wel.

Engelen en Maria

Engelen komen veelvuldig in Lukas' evangelie voor. Voor velen van ons nu wat wonderlijk misschien, maar lange tijd waren engelen populair bij gelovigen. In het oude avondmaalsformulier stond zelfs een verbod op het aanroepen van engelen. Luther en Calvijn meenden dat de engelen niet tussen God en de gelovige in moesten staan. Zoals ook de priesters dat niet hoorden te doen, of de Bijbel in het Latijn, of Maria. Op de gespreksgroep vroegen we ons af of het niet eerder andersom is,... dat een engel ons zicht biedt op God, het onvoorstelbare enigszins voorstelbaar maakt. En ook of mensen die voor ons (als) engelen zijn ons niet juist wijzen naar God.

Zo aan het eind van het kalenderjaar zitten we midden in de tijd van de terugblikken, de overzichten, de lijstjes. Tot het beste theologische boek van 2021 werd het boek 'Maria, icoon van genade' gekozen van Arnold Huijgen. Een bijzonder thema voor een christelijk gereformeerd theoloog. Theologen constateren in Trouw een toenemende belangstelling voor Maria onder protestanten. In haar wordt Gods heiligheid zichtbaar. Ze is profetisch, droomt van de maatschappelijke verhoudingen op hun kop. Maar ze is ook menselijk met haar schrik, haar tranen en haar moederschap. Daardoor komt het mysterie van Gods menswording dichterbij.

We wachten, wachten af, verwachten. We hebben allemaal zo onze eigen verwachtingen en verlangens, zorgen en pijn. Laten we wachten met ruimte voor verrassingen, onverwachte wendingen, andere wegen van geluk misschien. Want soms staat de hemel op een kier en valt goddelijk licht ons toe.

Goede Kerstdagen
Heleen Bakker



Bij de diensten

Zoals aangegeven in het zondagsrooster:

19 december is de laatste zondag van advent en gaat ds. Jan Visser uit Ermelo voor. De lezingen zijn uit Micha 5,1-4a en Lucas 1,57-80.

24 december is het kerstavond. Als de maatregelen nog niet veranderd zijn, vervalt deze dienst. Maar de lezing voor deze avond is uit Jesaja 8,23b -9,7 en Lucas 2,1-20 en voorganger is Heleen Bakker. De dienst wordt eerder opgenomen en uitgezonden op 24 december 19.30 uur.

25 december, de kerstmorgendienst om 10.00 uur wordt geleid door ds. Sjoerd Zwaan. De lezingen zijn uit Jesaja 62,6-7 en 10-12 en uit Johannes 1,1-14. In het begin was het Woord.

26 december zijn wij bijeen in de kerk en/of daarbuiten vanaf 10.00 uur. Er wordt een programma voorbereid voor jong, ouder en oud. Mooi om elkaar te ontmoeten op deze tweede kerstmorgen. Lees elders meer hierover.

31 december, oudjaarsavond. Er is dan geen kerkdienst.

2 januari 2022, begin van de Epifanie. De lezingen zijn uit Jesaja 11,1-10 en Matteüs 2,1-12. Voorganger ds. Sjoerd Zwaan en hopelijk kan er dan koffiegedronken worden met iets lekkers erbij.

9 januari 1^{ste} na Epifanie, voorganger prof. dr. Bas de Gaay Fortman.

De lezingen zijn uit Jesaja 42,1-9 en Johannes 1,19-34.

16 januari 2^{de} na Epifanie, voorganger ds. Rainer Wahl. Het begin van de week van gebed voor de eenheid van de kerken. Wij vieren deze zondag samen met de parochianen in de Goede Herder kerk. En of de lezingen Exodus 33,12-23 en Johannes 2,1-12-2021 zullen zijn?

23 januari 3^{de} na Epifanie, voorganger ds. Marleen Kool. De lezingen zijn uit 1 Samuël 3,1-10 en Johannes 1,35-52.

Al onze voorgangers zijn in deze vacante tijd gastvoorgangers. Zij zijn vrij om een andere keuze te doen voor wat betreft de Bijbellezingen. We laten ons verrassen!

Pastoraat

Er zijn gemeenteleden die ondanks de vaccinatie getroffen zijn door het Covid-19 virus. Wij wensen hun beterschap. Evenals diegenen die om andere redenen medische zorg ontvangen, waar mogelijk beterschap gewenst en uitzicht om er mee om te gaan. En voor hen van wie de geest steeds mistiger wordt, bidden wij om kracht, zeker ook voor hun mantelzorgers. Dat de liefde van God voelbaar mag zijn door mensen dicht om u en jullie heen!

Mocht u iemand kennen van wie u denkt daar zou toch eens iemand naar toe moeten, wilt u die naam dan doorgeven aan ds. Sjoerd Zwaan, de ouderling/pastoraal medewerker, of de scriba?



VAN DE SCRIBA

Vanuit de kerkenraad



De vergadering was op maandag 8 november, dus al enige tijd geleden. Hieronder puntsgewijs het verslag.

- Er werd gesproken over de maatregelen in coronatijd. Het nieuwe advies van de PKN gaat met name over afstand houden in de kerk. Er staat niets in over zingen. Toch is het tijd om wat stappen terug te doen. Weer alleen de cantorij laten zingen. Het koffiedrinken na de dienst wordt tot nadere afspraak afgeschaft. De Maaltijd van de Heer op 14 november kan doorgaan. Er wordt niet gelopen door de gemeenteleden. Diakenen brengen brood en wijn naar de mensen toe.
- Info beroepingscommissie door Ton Hardeman. Ton heeft goed nieuws te melden. De vacature is voor de tweede maal gepubliceerd. Daar zijn vier reacties op binnengekomen. Hier is één geschikte kandidaat van overgebleven. De commissie is unaniem erg positief over deze sollicitant. Er zal een afspraak worden gemaakt voor een eerste gesprek. (Elders vindt u de laatste informatie van de beroepingscommissie.)
- De werkplannen van de verschillende taakgroepen moeten leiden tot een betere samenwerking.
- Er wordt besloten dat alle ambtsdragers ingeroosterd zullen worden bij aanvang van de kerkdienst, dus niet alleen de ouderlingen, maar ook de diakenen. In de orde van dienst niet meer als afkorting de O gebruiken maar Ad (ambtsdrager). Voor de mededelingen en de ontvangst bij de deur worden diaconale- en pastorale medewerkers gevraagd (afgekort met Mw).
- Het collecterooster 2022 wordt toegelicht door een diaken.
- Wijziging predikant 28 november en 12 december. Geen Maaltijd van de Heer op 9 januari 2022.
- De oecumenische dienst op 16 januari zal in de Goede Herderkerk zijn. Voorgangers zijn Theo Trompetter en Rainer Wahl.
- Als met Pinksteren de bijeenkomst op Het Weitje niet doorgaat, dan houden wij een dienst samen met de RK kerk.

Kerk zijn in coronatijd (16)

Het beleid voor kerkelijke bijeenkomsten dat door de PKN wordt voorgestaan, is door de persconferentie van de bewindslieden Rutte en De Jonge niet gewijzigd. Als er één ding duidelijk is, dan is het de absolute noodzaak om de basisregels van de coronapreventie aan te houden. Ze zijn bekend, het totaal ervan maakt het verschil, maar de meest gevoelige zetten we hier met een accent neer:

Blijf thuis bij klachten

Doe voordat u de kerk binnengaat een mondneuskapje op

Houd anderhalve meter afstand tot uw voorgangers, ook na afloop van de dienst

De mondneuskapjes mogen af wanneer u en alleen zolang u op uw plaats zit. Als u zich verplaatst – ook als u de kerk verlaat - moet het weer even op

Met deze zorgvuldigheid kunnen we een eind komen. Wij wensen eenieder dan ook een goede dienst.

Zo luidt al enkele weken de tekst die ontvangen wordt door diegenen die zich hebben aangemeld voor een kerkdienst. De maatregelen zijn weer aangescherpt en in de kerk kunt u dat merken. Er zijn twee/drie lege stoelen tussen de verschillende huishoudens en er wordt geprobeerd zoveel mogelijk zigzaggend te plaatsen.

We gaan een onzekere tijd tegemoet en dat is ingewikkeld om te plannen en afspraken te maken. Maar we gaan ervan uit dat de kerkdiensten, zoals aangegeven bij 'Bij de diensten', doorgang kunnen vinden. Het blijft belangrijk wanneer u naar de kerk wilt komen, dat u zich hiervoor aanmeldt op de maandag, dinsdag of woensdag voorafgaande aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn. Mail naar: kerkdiensten@zendingskerk.nl, vertel met hoeveel personen u komt en het aantal huishoudens.

Op maandag 20 december kunt u zich aanmelden voor de kerkdienst van zaterdag 25 december én voor het samenzijn op de 26^{ste} in de kerk.

Wanneer u mee wilt doen met de kerstchallenge kunt u zich aanmelden bij jansimon.bakker@upcmail.nl Ook voor u staat er aan het einde van de wandeling een kopje koffie (of chocolademelk) klaar in de kerk.

U ontvangt een bevestiging dat er plaats voor u is en dat u welkom bent.

Kerkbloemen

7 november: Mevrouw Hillie Houthoff ontving bloemen met een hartelijke groet en voor Arda Overbeek-Mulder was er een boeketje met goede wensen bij de start van haar pastorale taak.

14 november: Er ging een mooie bos bloemen naar mevrouw Nelleke Kouwenhoven, zomaar met een hartelijke groet.

21 november: De bloemen gingen naar Lelystad waar mevrouw Gijsje Wolse woont en wij haar een hartelijke groet brachten.

28 november: Ontving de heer Anne van Vuure een mooi boekje als teken van medeleven en voor de heer Jan Meuleman was er een bakje met fruit. Na ontslag uit het ziekenhuis ging hij naar huis om verder aan te sterken.

5 december: Een prachtig boekje ging naar mevrouw Verstoep. Zij woont in het Henriëtte van Heemstrahuis en ontving de hartelijke groeten.

We hopen dat u genoten heeft van het boekje en een bedankje in Contact is echt niet nodig. Mocht u een kaartje willen sturen naar één van de hierboven genoemde mensen, dan mag u mij benaderen voor het adres.

Wij herdachten....

Hieronder leest u, in chronologische volgorde, de namen die genoemd zijn van gemeenteleden, familie en vrienden, tijdens de dienst van zondag 21 november 2021, Eeuwigheidszondag.

Yfke Nawijn, 81 jaar, overleden 10 december 2020, zus van Wopke Nawijn.

Alida van Krimpen, 78 jaar, overleden 23 december 2020, partner van Dick van Ittersum.

Leendert Johannes Bernard Lagendijk, 79 jaar, overleden op 31 december 2020, oudste broer van Lettie Aalbers-Lagendijk en Charlotte Lagendijk.

Geertruida van Reenen-van der Heiden, Truus, 88 jaar, overleden 3 januari 2021.

Wouter Stronkhorst, 71 jaar, overleden 27 februari.

Teunie van den Berg-van Eck, 86 jaar, overleden 7 maart 2021.

Thea Overbeek, 72 jaar, overleden 20 mei 2021; jongste zus van Jan Overbeek en schoonzus van Arda Overbeek-Mulder.

Marjolein Louwerse-van de Poll, 72 jaar, overleden 5 augustus 2021, 54 jaar vriendin van Arda Overbeek-Mulder.

Karel van den Berg, 62 jaar, overleden 11 november 2021, oudste neef van Joke Hendriksen.

Ook genoemd werden de namen van:
Janny Rook-van de Roest, 84 jaar, overleden op 13 november te Amersfoort. Zij was tot aan haar verhuizing in 2019 lid van de Zendingskerk.

Obe Sjoerd de Bruin, 84 jaar, overleden op 18 november. Goede vriend van Tineke en Jan Mondria.

En tot slot werd er een kaars aangestoken voor alle mensen die in ons hart meegedragen worden.

Wijziging e-mailadres scriba

Al enige tijd geleden is het e-mailadres van de scriba gewijzigd. Nu wordt alleen nog *scriba@zendingskerk.nl* gebruikt. Wilt u dit opslaan in uw adressenbestand?

Met vriendelijke groet,
Margot Sants-Kottman, telefoon 557492, e-mail
scriba@zendingskerk.nl

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

Stand van zaken

De eerste werving vond afgelopen voorjaar en zomer plaats. Dit leidde tot zes sollicitanten van wie één overbleef als serieuze kandidaat. Deze heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. De werving begon dus opnieuw.

De tweede werving heeft vier sollicitatiebrieven opgeleverd. Drie sollicitanten vielen af. Er bleef één kandidaat over van wie door alle leden van de Beroepingscommissie minstens vier diensten zijn bekeken. Over deze kandidaat was de Beroepingscommissie unaniem positief. Met deze kandidaat heeft een gesprek plaatsgevonden. Ondanks het prettige gesprek heeft de betreffende predikant een beroep elders aanvaard. Dat betekent dat de Beroepingscommissie zich beraadt over de volgende stappen en vol verve verder gaat.



AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN

Voorlopig geen KERKCAFÉ in de Zendingskerk

In verband met de coronamaatregelen is het Kerkcafé voorlopig afgelast.

We zullen de ontwikkelingen blijven volgen en u op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
Dory Vredenberg / Johan Kriek

Bach-zaterdagmiddagconcert afgelast

In gezamenlijk overleg is besloten het Bachconcert op zaterdagmiddag 18 december niet door te laten gaan gezien de onzekerheden rondom de huidige corona-ontwikkelingen. Wij hopen in 2022 alsnog een concert te kunnen plannen.

De Open Kerk commissie,
Dini van Bruxvoort, Anne Kloosterman, Wilbert de Kruiff, Bertie Kooistra.

KerstChallenge – wandelspeurtocht voor alle leeftijden

Zondag 26 december. Start groepen tussen 10 en 11 uur bij de Zendingskerk.

Duur: ongeveer een uur.
Opgeven via jansimon.bakker@upcmail.nl
uiterlijk maandag 20 dec.

Er worden groepjes gevormd. Je hoort van ons de exacte starttijd.
Nodig: mobiele telefoon met QR-scanner en mobiel abonnement.

Meer informatie:

<https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/materiaal/kerstchallenge>

Overleg: 06-37384032 (Jan Simon Bakker)



De KerstChallenge 2021 gaat over de 'achterkant' van het verhaal. Net als je denkt: wat een mooi geboortefeest... dan begint de ellende. De boze koning Herodes gaat op jacht naar zijn pasgeboren concurrent. Hij wil alle kinderen in Bethlehem tot twee jaar doden. De wijzen gaan via een andere weg terug en ook Jozef krijgt een waarschuwing om te vluchten. De pasgeboren Jezus wordt een vluchteling. In de KerstChallenge beleef je de vlucht van Jezus naar Egypte. Dit bijbelverhaal is gekoppeld aan vier verhalen van vluchtelingkinderen die ook moesten vluchten voor oorlog en geweld. Jullie gaan licht brengen in het duister!

Omgaan met verlies

Nog even een herinnering aan de bijeenkomst van lotgenoten over omgaan met verlies. Met de huidige coronamaatregelen kan die bijeenkomst gewoon doorgaan op dinsdag 18 januari 2022 van 14:30 tot 16:00 uur in de consistorie van de Zendingskerk. Voor meer informatie zie het vorige Contact.

U kunt zich aanmelden via uw pastorale medewerker of bij ds. Sjoerd Zwaan (tel. 0341-496603, e-mail sj.p.zwaan@hccnet.nl).

Namens de Taakgroep Pastoraat,
Sjoerd Zwaan

ARCHIEF

In de afgelopen maanden heb ik inmiddels wat uurtjes in de kelder van de Zendingskerk doorgebracht om een beetje thuis te raken in het archief. Als nieuwe archiefbeheerder snuffel ik nieuwsgierig rond in de archiefdozen en word ik en passant wat wijzer over de geschiedenis van de Zendingskerk.

Deze zomer, ik was nog niet officieel aangesteld als archiefbeheerder, kreeg ik van iemand van de Nederlands Gereformeerde kerk een werkstuk overhandigd van F. Groenendijk over de geschiedenis van het kerkgebouw aan de Van Beekweg, dat nu in het bezit is van de Nederlands Gereformeerden. Het kerkje werd gebouwd door ds. Arend Mooij en bood van 1900 tot 1919 onderdak aan de Zendingskerkgemeente die in die tijd niet in de Zendingskerk terecht kon. Het werkstuk is toegevoegd aan het archief.

Sjoerd Zwaan

COLUMN

Kerstopruiming

Excuses dat ik zo laat ben met het aanbieden van mijn excuses.

Slavernijverleden, misbruik, NS in de Tweede Wereldoorlog, ja, waarover zijn geen excuses aangeboden?

Ik ben laat, dat geef ik toe. Maar het kan nog, mooi zo aan het eind van het jaar, vlak voor Kerstmis. Tijd van lijstjes opstellen, schoon schip maken en deemoedig het hoofd buigen.

Ik bied mijn excuses aan aan:

- professor Scherder, omdat ik nog steeds niet lachend alle trappen op en af hol,

SORRY

HET SPIJT ME

VERGEEF ME

MIJN EXCUSES

MEA CULPA

- de wolken, omdat ik te vaak vergeet naar de unieke en grillige vormen te kijken,
- België, omdat ik er altijd alleen maar doorheen ben gereden,
- de padden, omdat ik nog nooit bij de paddentrek geholpen heb,
- mijn buurman, omdat ik stiekem afval in zijn groencontainer heb gegooid,
- aan het licht, omdat ik het gewoon soms niet zie of zelf duister rondstrooi,
- moeder Aarde, omdat ik besta, en er zijn al zoveel mensen,
- twee acacia's in mijn tuin, die ik om moest laten hakken,
- vuurwerkexploitanten, omdat ik vuurwerk haat, maar het wel hun boterham is,
- Josephine Baker, omdat ik laatst een plakboek van haar heb weggegooid,
- God, omdat ik soms niet weet waar hij/zij te vinden is en dan niet genoeg zoek,
- de online kerkdienst, omdat ik zo nu en dan doorzap, als het me niet zo boeit.

Voorts ben ik van mening (om Marianne Thiemes gevleugelde woorden te gebruiken) dat de biechthokjes uit de katholieke kerken die afgestoten of zelfs afgebroken moeten worden, best in de PKN een plekje kunnen krijgen. Wat een opluchting om alles eruit te kunnen gooien wat je dwars zit en wat niet goed was!

Maar voor nu... alvast bedankt lieve lezers, dat jullie mijn biechtvaders waren.

Schoongewassen en opgeruimd de kerstdagen tegemoet en volgend jaar proberen we het met z'n allen gewoon weer, zinnig leven. Kom verder, 2022!

Titia Dijk
column@zendingskerk.nl



KERK EN ISRAËL



Eeuwig licht

In de synagoge, bij de Arke waarin de Tora-rollen bewaard worden, brandt het Ner Tamid, het eeuwig licht, verwijzend naar de aanwezigheid van God, en symbool voor licht en waarheid. Vroeger brandde de lamp op olie, tegenwoordig is toegestaan om elektriciteit te gebruiken.

De lamp in de synagoge verwijst naar de zevenarmige gouden kandelaar die vroeger in de tempel brandde, de menorah. Het Chanoeka feest, of feest van de lichten, is daarmee verbonden. In de tijd dat de Maccabeeën in 165 v. Chr. Jeruzalem heroverden op de bezettende macht, waarbij het Joden verboden was volgens hun geloof te leven, werd de tempel gereinigd. Men wilde de menorah, die al die tijd niet gebrand had, opnieuw aansteken. Slechts een klein kruikje gewijde olie werd gevonden, voldoende om de lamp een enkele dag te laten branden. Vol vertrouwen werden toch de lichten ontstoken en ziedaar... een wonder geschiedde, vertelt de legende. Totdat er nieuwe olie was bereid (en daarvoor waren acht dagen nodig) bleef de lamp branden.

Het feest van de lichten, Chanoeka, dat in december gevierd wordt, wil vooral het recht op een eigen identiteit in herinnering brengen. Acht dagen lang wordt een lichtje meer ontstoken, tot alle lichten branden. De speciale kandelaar, de chanoekia, heeft acht armen.

Licht heeft in de Bijbel een grote symbolische betekenis. In Genesis kunnen we lezen dat de schepping begon met de woorden: Daar zij licht.

De Tora verspreidt licht. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, dicht de psalmist (119).

Op het feest van de herinwijding van de tempel, sprak Jezus jaren later de woorden: Ik ben het Licht der wereld, wie mij volgt zal niet in duisternis wandelen, maar het Licht van het leven hebben (Joh. 8: 12).

In de Middeleeuwen werd door de kerk de geboorte van Jezus in Bethlehem gekoppeld aan het reeds bestaande Germaanse Midwinterfeest. Was met Jezus niet het licht in de wereld gekomen? Het Midwinterfeest kreeg zo een nieuwe betekenis. Een (kerst)boom werd met kaarsen versierd om dit te vieren. Dat er hiermee heidense elementen inslopen kon niet verhinderd worden.

Chanoeka als lichtfeest en het Christusfeest als lichtfeest lijken weinig met elkaar gemeen te hebben. Toch getuigen voor wie doordenkt beide feesten van de aanwezigheid van God als eeuwig Licht in donkere tijden.

Mooi dat het licht vermeerdert als iedere dag een kaars erbij wordt aangestoken.

God is licht, maar vraagt ook van mensen een licht aan te steken.

Louise Katus

VAN DE PENNINGMEESTER

Collectes november 2021

In november is voor collectes ontvangen € 1.788,10 waarvan € 465,60 voor het Syrië project.

Aan de specifieke doelen per zondag is € 596 (45%), per dienst € 149 toegerekend.

Aan de diaconale maandcollecte (Kindsclaven visserij Ghana) is € 529 (40%) toegerekend en aan het offerblok € 197,50 (15%).

HEEFT U DE VRIJWILLIGE BIJDRAGE EN DE CONTRIBUTIE (€ 40,-) AL BETAALD ?

Verdien € 130 tot € 180 voor de kerk

Investering: een of twee zaterdagmorgens in maart

Het oud papier wordt in Ermelo op zaterdagmorgen opgehaald door vrijwilligers van een aantal organisaties, w.o. kerken, sportverenigingen, scholen en muziekverenigingen. De hervormde gemeente heeft zich gecommitteerd om maandelijks op de derde zaterdag 3 en op de vierde zaterdag 8 vrijwilligers te leveren. De Zendingskerk neemt de maand maart voor haar rekening. Het is voor Linda Roelofs iedere keer weer een hele tour om daar voldoende vrijwilligers voor te vinden. In 2022 gaat het om zaterdagmorgen 19 en 26 maart. Probeer die data beschikbaar te zijn! Het zou fijn zijn als de poule waaruit Linda kan putten wat groter zou zijn. Je kunt je opgeven bij ondergetekende.

Vorig jaar was vooral als gevolg van de lage gemiddelde oudpapierprijs de opbrengst van oud papier ook voor de Zendingskerk laag (€ 916). We hebben een nieuwe overeenkomst met de gemeente Ermelo die een minimum vergoeding van € 130 per vrijwilliger oplevert onafhankelijk van de oudpapierprijs en een aanvullende uitkering indien de oudpapierprijs boven de € 100 per ton komt. Uitgaande van de huidige situatie zou dat resulteren in totaal € 180 per vrijwilliger.

De vraag naar oud papier is toegenomen als gevolg van corona die tot nog meer online aankopen en grotere behoefte aan verpakkingsmateriaal heeft geleid, terwijl het aanbod van oud papier als gevolg van digitalisering/e-mail afneemt. Deze situatie zal voorlopig niet veranderen.

Overigens, er zou ook in Ermelo nog meer oud papier ingezameld kunnen worden. Regelmatig wordt de inhoud van de grijze containers geïnventariseerd. Bij de laatste meting bleek er op jaarbasis nog 9 kg per inwoner in het restafval te zitten!

Ton Hardeman, penningmeester OPA (Oud Papier Actie) Ermelo

VAN DE DIAKENEN

Diaconale maandcollecten

December

In de maand december is de diaconale maandcollecte bestemd voor Solidaridad.

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Voor meer informatie zie vorige nummer van Contact.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL71 INGB 0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte december 2021.

Namens taakgroep diaconie
Piet Jan Tuinema,



Januari

De diaconale maandcollecte van januari 2022 is bestemd voor het project van Kerk in Actie 'Noodhulp na aardbeving op Haïti augustus 2021'.

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn inmiddels meer dan 2200 doden en ruim 12.000 gewonden geteld. De verwoesting is enorm: 53.000 huizen vernietigd en 77.000 huizen en 260 scholen beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is hard nodig!

Het epicentrum van de aardbeving (7,2 M) lag 125 kilometer ten oosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Vooral het zuidwestelijk schiereiland werd getroffen. Hier hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar beschadigd zijn.

Hygiëne en tijdelijk onderdak

In de provincie Grand'Anse zijn 1005 hygiëne-pakketten en 1005 tentpakketten uitgereikt, waarmee mensen zelf een tijdelijke schuilplaats kunnen bouwen. Ook in de provincie Sud zijn 505 tentpakketten uitgedeeld. De huizen die mede met uw hulp aan Kerk in Actie bij de vorige aardbeving gebouwd zijn, zijn geïnspecteerd en blijken nog overeind te staan. Dat bevestigt dat goed terugbouwen rampen in de toekomst kan voorkomen. Nu is er opnieuw overleg met de overheid hoe en waar huizen en scholen herbouwd kunnen worden. Dat vereist meestal een langere periode, omdat de overheid

daar allerlei regels voor stelt en grip wil blijven houden op de hele situatie.

Schoon drinkwater, cash geld en zaden

Waterpunten zijn gerepareerd. Ook zijn er tijdelijke waterreservoirs geïnstalleerd. Alles om te voorkomen dat mensen ziek worden omdat ze vervuild water moeten drinken. Een deel van de getroffen mensen heeft contant geld ontvangen, zodat ze zelf kunnen kopen wat ze nodig hebben. Een ander deel heeft zaden gekregen om te zaaien, zodat ze hun eigen voedsel weer kunnen verbouwen.

Voorlichting en veiligheid

Er zijn 23 bijeenkomsten gehouden om mensen voor te lichten over hygiëne in deze lastige situatie, waarbij mensen hun traumatische ervaringen konden delen en waarbij ook risico's voor geweld tegen vrouwen besproken werden. De veiligheidssituatie stelt hulpverleners voor uitdagingen. Het land is politiek instabiel na de moord op de president die net voor de aardbeving had plaatsgevonden. Er zijn bendes actief. Maar ook zijn de wegen nog vaak beschadigd en daardoor onveilig.

Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Aardbeving Haïti. U kunt ook overmaken naar rekeningnummer NL71 INGB 0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk ovv Diaconale maandcollecte januari 2022

Albert Grit, voorzitter taakgroep Diaconie



Kerstcollecte

Een gammele tent. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen.

Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten.

Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie en geven we de hoop van advent door. Doet u mee?

Kijk op Kerkinactie.nl/kerst voor alle mogelijkheden.

Licht voor Syrië in 2022

Syrische thee en koekjes die wij na de dienst van zondag 14 november wilden serveren houdt u tegoed. Om deze donkere dagen te overbruggen vragen wij u voor het meerjarenproject *De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië* een of meerdere doosjes met drie handgemaakte fairtrade kaarsen (kleur wit) te bestellen. De prijs is € 5,- per doosje.

U kunt deze kaarsen bestellen per email: diaconie@zendingskerk.nl of telefonisch bij Joke Hendriksen 0341-563107, Greet Van der Lans: 06 617754126 of Frits Kappers: 06 12914001

De uiterste besteldatum is 23 december.

Wij willen het doosje kaarsen bij u brengen, maar u kunt uw bestelling ook op tweede kerstdag bij de Zendingskerk afhalen.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk onder vermelding van Licht voor Syrie.

Frits Kappers, taakgroep diaconie

Nieuwe doelen voor diaconale maandcollectes

Iedere maand selecteert de taakgroep Diaconie van de Zendingskerk een doel voor de diaconale maandcollecte. Dit wordt gedaan voor negen maanden in het jaar. In december is dit altijd voor een project van Solidaridad en de overige acht maanden meestal een project van Kerk in Actie. De overige drie maanden zijn vrij in te vullen door gemeenteleden. Het project dat door een gemeentelid wordt aangedragen, wordt voor een periode van drie jaar de diaconale maandcollecte. Twee van de drie projecten van dit jaar zijn drie jaar lang ondersteund. Daarom roepen we u op om nieuwe doelen aan te dragen voor een diaconale maandcollecte.

Voor het doel gelden enkele criteria. Er moet duidelijk omschreven zijn waar het geld voor gebruikt wordt of gaat worden gebruikt. Ook moet het doel een ANBI keurmerk hebben. Dit betekent dat er een gecontroleerde jaarrekening is. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het doel aansluit bij de doelstellingen van de Zendingskerk.

Tijdens de vakantiediensten en in de maanden april en oktober wordt gecollecteerd voor door gemeenteleden aangedragen doelen.

U kunt uw voorstellen sturen naar het e-mailadres van de taakgroep: diaconie@zendingskerk.nl of doorgeven aan een van de taakgroepleden. Wij zien uw reactie graag tegemoet voor half januari 2022.

Albert Grit, voorzitter (tel 0341553731)

DIVERSEN

Gastpredikanten gezocht.

Elk voorjaar ga ik aan de slag om het preekrooster voor het volgend jaar weer in te vullen. Best een pittige klus. Voor de helft is dat rooster ingevuld met onze eigen predikant (hopelijk hebben we die in 2023 weer), de overige zondagen worden ingevuld met gastpredikanten.

Hiervoor hebben we een lijst van predikanten die een goede 'match' hebben met onze Zendingskerkgemeente. Jaarlijks, voordat ik begin met het vragen van de gastpredikanten, wordt deze lijst beoordeeld door de kerkenraad en worden eventuele mutaties aangebracht. Deze lijst van gastpredikanten behoeft aanvulling. In de loop der jaren zijn er meerdere predikanten om uiteenlopende redenen afgevallen, bijvoorbeeld door afzegging, overlijden, etc. Hierdoor worden mijn mogelijkheden om goede gastpredikanten te vinden onderhand te beperkt.

We gaan dus op zoek naar nieuwe mensen en uw inbreng daarbij is van harte welkom.

Kent u een predikant of hebt u iemand gehoord waarvan u denkt: "die zou ik ook eens graag op de preekstoel van de Zendingskerk zien" wilt u dat dan aan mij melden: **fredbrux@live.nl** Liefst voor half februari, dan kan ik haar of hem op de gastpredikantenlijst van 2023 zetten.

Deze lijst wordt in maart in de kerkenraad besproken. Vanaf eind maart 2022 begin ik dan aan het werven van gastpredikanten voor 2023.

Fred van Bruxvoort





VOEDSELBANKEN.NL

Harderwijk-Ermelo-Putten

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is op zoek naar een

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het secretariaat van de stichting. De secretaris zorgt in samenspraak met de voorzitter voor het opstellen van de agenda en het verslag van de bestuursvergaderingen, het samenstellen van nieuwsbrieven, het opstellen van het jaarverslag en het actueel houden van de informatie bij de Kamer van Koophandel.

Een functieprofiel is aanwezig en kan worden opgevraagd. De tijdsbelasting is wisselend en bedraagt gemiddeld circa 4 uur per week.

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor deze functie en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, Coen van Woerkom (tel. 06 5778 6804 of via voorzitter@voedselbankharderwijk.nl) of met de secretaris, Martien de Vries (06 3098 1011 of via secretaris@voedselbankharderwijk.nl).

Mutaties

Verhuisd:
dhr. J. Nijboer naar Antaksentie 3 B 44, 01510 Vantaa, Finland



OPROEP

Gezocht:

1. Mensen die de plaatsingen in de kerk willen regelen, dus verbonden zijn met de e-mail kerkdiensten@zendngskerk.nl en bovendien de plattegrond willen maken.
2. Mensen die op zondagmorgen met de plattegrond in de hand de kerkgangers hun plaats willen wijzen.

U kunt zich melden bij de scriba, tel.557492



HULPDIENSTZENDINGSKERK

Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen:

Tel. 06 22389790 of hulpdienstzendingskerk@gmail.com.

Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp!

Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 28 januari 2022. Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk **maandag 17 januari 2022** binnen te zijn.

KERKDIENSTEN

Alle diensten zijn te volgen via de site van de Zendingskerk: www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube. U kunt een plaats voor de dienst reserveren via: kerkdiensten@zendingskerk.nl. Opgeven kan op maandag, dinsdag en woensdag voorafgaande aan de zondagse eredienst. Mocht u geen internet hebben, bel dan met uw pastorale bezoeker en vraag hem/haar uw naam per e-mail door te geven. Morgendiensten beginnen om 10.00 uur en avonddiensten om 19.30 uur (online).

- 12 dec. ds. Sjoerd Zwaan, derde zondag van Advent
- 19 dec. ds. Jan Visser uit Ermelo, vierde zondag van Advent
- 24 dec. Heleen Bakker verzorgt een onlinedienst
- 25 dec. ds. Sjoerd Zwaan, kerstmorgen
- 26 dec. Samenzijn in en rond de kerk vanaf 10.00 uur
(zie uw mail voor verdere informatie, of bel de scriba
wanneer u meer wilt weten en geen e-mail heeft)
- 31 dec. GEEN DIENST

2022

- 02 jan. ds. Sjoerd Zwaan
- 09 jan. prof. dr. Bas de Gaay Fortman
- 16 jan. ds. Rainer Wahl, oecumenische dienst in de Goede herderkerk
- 23 jan. ds. Marleen Kool uit Baarn

Op zondag 26 december is er geen Vesperdienst.

Naast de diaconale maandcollecten zijn de collectedoelen

- 19 december Inloophuis de Parasol
- 24 december Kerk in Actie: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
- 25 december Kerk in Actie: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
- 26 december Kerk in Actie: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

2022

- 02 januari Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië
- 09 januari Diaconie Ermelo
- 16 januari Support CSA trust
- 23 januari Taizé
- 30 januari Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel Syrië



Fijne Feestdagen