

CONTACT

Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging
de Zendingskerk te Ermelo



76e jaargang

nr. 3

8 april - 20 mei

2022



Klein loflied

Het graf breekt als
een voorjaar open.
Komt zingen wij de Heer een lied.
Wij mogen nu
weer alles hopen.
Er ligt een zomer in 't verschiet.

De dood is dood,
uit Hem stroomt leven.
Komt zingen wij de Heer een lied.
Wat stierf wordt blad
en vrucht gegeven.
Gods vreugde bloeit uit Gods verdriet.

Jac. Lelsz *Het ingekeerde zwijgzaam wit*



Van de redactie:

OVERDENKING

Pasen in perspectief

Er is een oud verhaal dat vertelt van onze aarde, van hoe de aarde heel heel lang geleden onbewoonbaar was. Het vertelt dat water en land, licht en donker, lucht en zee niet uit elkaar te houden waren en dat er zo geen leven mogelijk was. En God zag het en bracht orde aan en schiep liefdevol leven: plant en boom, vissen, vliegende, lopende en kruipende dieren en tenslotte ook mensen. En toen God klaar was, wist hij dat de aarde zó moest zijn, zo was het goed, zeer goed.

Of het ook echt zo gegaan is? Zo hebben wij God in elk geval leren kennen, als de bron van Liefde en Leven, met hoofdletters, de ware liefde en het echte leven.

Er is een oud verhaal dat vertelt van een volk dat door een ander volk met geweld onderdrukt werd, dat de mensen schaamteloos als slaaf werden uitgebuit en mensonterend behandeld.

Dat volk vertelt dat ze bevrijd werden door God. Dat ze op een dag op de vlucht konden gaan, dat ze achtervolgd werden en plotseling niet verder konden omdat de zee hun weg versperde. Maar God liet een krachtige wind opsteken, een storm die het water wegblijs voor hun voeten zodat ze droog konden lopen over de bodem van de zee tot aan de overkant. En toen ze daar waren, stroomde het water terug en waren ze verlost van de achtervolgende soldaten.

Of het ook zo gegaan is? Zo hebben wij God in elk geval wel leren kennen, als de Bevrijder, als de Getrouwe die opkomt voor wie zwak is.

Er is een oud verhaal dat vertelt van een hele grote stad, een stad waarin men leeft zoals in onze tijd. Mensen dachten alleen aan zichzelf, aan hun eigen pleziertjes, ze probeerden rijk te worden ten koste van anderen en maakten zich niet druk dat alles wat de aarde zo mooi en goed maakt, kapotging. En God stuurde een man naar die grote wereldstad - Jona heette hij - om tegen ze te zeggen dat als het zo doorging, alles en iedereen daaraan kapot zou gaan. En ze waren onder de indruk en alles veranderde.

Of het ook zo gegaan is? Zo hebben wij God in elk geval toch leren kennen, als de Barmhartige die zich er juist iets van aantrekt hoe het met ons gaat.

Er is een oud verhaal van een jonge man, ongeveer dertig jaar nog maar, die de mensen vertelde van deze God, de God van deze en andere oude verhalen. Jezus was zijn naam. Hij was ook een man die

mensen hielp en voor ze opkwam als ze ziek waren, of alleen, of anders, een mens die de mensen liefhad als geen ander. Maar mensen ergerden zich aan hem en hebben hem op een afschuwelijke manier om het leven gebracht. Hij moet, voordat hij stierf, ondraaglijke pijn hebben gehad en toch heeft hij niet op ze gescholden.

Het verhaal vertelt dat hij is begraven door vrienden, maar dat hij, toen ze later diep bedroefd bij elkaar zaten, onverwacht toch bij hen was, maar op een vreemde, onbekende manier. Hij was het wel, maar toch anders. Eerst begrepen ze het niet, maar ze voelden diepweg dat er iets met hen gebeurde, dat ze niet meer bedroefd hoefden te zijn. Verwondering en blijdschap wonnen het van hun verdriet. En zij stonden op en lieten dat wat het leven dor en doods maakt, achter zich en vertelden overal het blijde nieuws.

Of het precies zo is gegaan? Wij waren er zelf niet bij, wij hebben het van horen zeggen. Maar zo hebben wij God leren kennen, als de Schepper, de Bevrijder, de Barmhartige, die er niet in berust dat het goede leven verloren gaat. Dat geheimenis is dat niet Pasen?

Bij de diensten

De aanvangstijden zijn: Witte Donderdag en Goede Vrijdag om 19.30 uur. De dienst op Stille Zaterdagdienst begint om 21.00 uur. En alle zondagen om 10.00 uur.

De lezingen zoals aangegeven in het Oecumenisch Leesrooster:

10 april, 6e van de 40 dagentijd. De lezingen zijn uit Psalm 118 en Lucas 22,1:23,56. Voorganger is mevrouw Luda Klomp, geestelijk verzorger in o.a. Arcade.

14 april, Witte Donderdag. De lezingen zijn uit Exodus 12,15-20 en Johannes 13,1:15. Voorganger ds. Sjoerd Zwaan.

15 april, Goede Vrijdag. De lezingen zijn uit Exodus 12,21-28; Hebrëeën 9,11:15 en Johannes 18 en 19. Voorganger ds. Sjoerd Zwaan.

16 april, Paaswake. De lezingen zijn uit Genesis 1,1-2,3; Exodus 1,15-30; Ezechiël 37,1:14; Romeinen 6,1-11 en Lucas 24,1-10. In deze dienst zal Agnes Nijenhuis haar doop gedenken en haar geloof belijden. Voorganger ds. Sjoerd Zwaan.

17 april, Paasmorgen. De lezingen zijn uit Jesaja 55,1:11 en Johannes 20,1:18. voorganger ds. Sjoerd Zwaan.

24 april, 2e van Pasen. De lezingen zijn uit Genesis 28,10:22 Psalm 111 (Psalm 150) Openbaring 1,12b:20 Lucas 24,13:35 Exodus 15, 1:11, 1 Petrus 1,3:9 Johannes 20,19:31 Voorganger mevrouw Heleen Bakker.

1 mei, 3e van Pasen. De lezingen zijn uit Jeremia 32,36:41 Psalm 33,1:11 (Psalm 30) Openbaring 5,6:14 Lucas 24,35:48 Jesaja 61,1:3 1 Petrus.1,13 :25 Johannes 21,1:14.

8 mei, 4e van Pasen De lezingen zijn uit Numeri 27,12-23 Psalm 100 Openbaring 7,9-17 Johannes 10,22-30. Voorganger ds. Wopke Nawijn.

15 mei, 5e van Pasen. De lezingen zijn uit Deuteronomium 6,1-9 Psalm 145,1-12 Openbaring 19,1-9 Johannes 13,31-35. Voorganger ds. Rainer Wahl.

22 mei 2022 6e van Pasen De lezingen zijn uit Joël 2,21-27 Psalm 67 Openbaring.21,10-12.22-27 Johannes 14,23-29. Voorganger ds. Suzan ten Heuw uit Leiden.

Al onze voorgangers zijn in deze vacante tijd gastvoorgangers. Zij zijn vrij om een andere keuze te doen voor wat betreft de Bijbellezingen. We laten ons verrassen!

De vier dagen van Pasen

Als wij op Goede Vrijdag samen zijn om het lijdensverhaal te lezen, vieren Joodse gezinnen het Sedermaal en begint het Joodse Paasfeest. Zo hoort het, zou de evangelist Johannes gezegd kunnen hebben, want hij laat ook Goede Vrijdag en de avond van Pesach samenvallen omdat voor hem Jezus het paaslam is dat geslacht wordt. De andere evangelisten zijn dat met hem eens. Maar zij laten Jezus een dag eerder samen met zijn leerlingen het Sedermaal vieren. Het Joodse Pesach en het christelijke paasfeest horen bij elkaar vonden de christenen van de vroege kerk. Zij verbonden het christelijke Paasfeest met het Pesach van de Joden. Ze horen bij elkaar, maar het is niet de bedoeling dat ze tegelijk gevierd worden. Dat zou verwarrend kunnen zijn. Want het blijven twee verschillende feesten die het allebei verdienen gevierd te worden. Daarom besloot het concilie van Nicea in 325 na Chr. dat het Paasfeest gevierd zal worden *op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente*. En omdat Pesach wordt gevierd *precies als het volle maan is*, worden ze dicht bij elkaar gevierd, maar vallen ze nooit samen.

Joden vieren een week lang Pasen, de kerk doet er vier dagen over. Genoeg om de verschillende aspecten van het Paasfeest de aandacht te geven die zij verdienen. Elk van de vieringen heeft zijn eigen thema's en zijn eigen karakter.

Witte Donderdag

De eerste van de 'Drie dagen van Pasen' dankt zijn naam aan de kleur van antependium en stola: wit. Wij beginnen met de viering van het Paasfeest. De voorbereidingstijd is voorbij. Witte Donderdag heeft twee thema's: de Maaltijd van de Heer en de voetwassing. Op deze dag is de verbinding met het Joodse Paasfeest het meest nadrukkelijk. Jezus viert met zijn leerlingen het Sedermaal. Tijdens die maaltijd betrok hij het delen van het brood op zichzelf: 'Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt'. En de wijn duidde Hij als een nieuw

verbond, met zijn bloed verzegeld. Het tweede thema is dat van de voetwassing. Jezus wordt er niet minder van als Hij dienstbaar is aan zijn leerlingen. Dat mogen zij en wij ter harte nemen. De vorm van de viering is die van de zondagmorgen. Na de Maaltijd van de Heer wordt de tafel leeggeruimd en lezen we het begin van het lijdensevangelie om de overgang te maken naar Goede Vrijdag. Er is geen afsluitende zegen, want morgen gaat deze viering gewoon verder.

Goede Vrijdag

Zonder begroeting of openingslied sluit de dienst van Goede Vrijdag bij die van gisteren aan. Na twee korte lezingen nemen wij de tijd om het lijdensevangelie te lezen. Traditiegetrouw uit Johannes. Dan bidden wij onze voorbeden. Op Goede Vrijdag doen naar oud kerkelijk gebruik een diaken en de voorganger dat samen. Met beelden van een kruisweg van Jan Toorop mediteren wij bij het kruis. De dienst wordt afgesloten met een avondgebed. Daarna verlaten wij in stilte de kerk.

Paaswake

De Paaswake duurde ooit de hele nacht en eindigde met een feestelijke dienst op de vroege Paasmorgen. In onze Paaswake is dat allemaal samengevat in één dienst. Daarin komen allerlei elementen van de paasnacht samen. De hele dienst staat in het teken van Pasen. De lof van het licht bij het binnenbrengen van de nieuwe paaskaars is dan ook naar voren geschoven. Met de lezingen die daarna volgen, keren we terug tot de vroegere nachtdienst. De doopgedachtenis herinnert nog aan de doop van de geloofsleerlingen bij het aanbreken van de nieuwe dag. En als het paasevangelie gelezen wordt, is het volop Pasen geworden. Morgen zijn we weer in de kerk om dat uitbundig te vieren.

In deze Paaswake krijgt de doopgedachtenis een bijzonder karakter omdat Agnes Nijenhuis in een openbare belijdenis haar doop zal beamen en haar geloof belijden. Eeuwenlang is de Paasnacht bij uitstek het moment geweest voor belijdenis en doop. Dat maakt belijdenis doen in deze viering wel heel speciaal.

Paasmorgen

En dan jubelen wij het uit: de Heer is waarlijk opgestaan! Zingend, en luisterend naar de Schriften vieren wij de overwinning op de dood. Een belijdenis die wij zeker in deze moeilijke tijden moeten uitspreken. Om de moed niet te verliezen. Met het leggen van bloemen op de graven bevestigen wij ons geloof in de opstanding als wij de dienst afsluiten op het Zendingskerkhof.

Sjoerd Zwaan

In memoriam Gerard Jan Emons

Rotterdam, 1 december 1940 – Harderwijk, 17 maart 2022

Donderdag 17 maart jl. overleed toch nog onverwachts ons gemeentelid Gerard Emons. Gerard is 81 jaar geworden. Ruim 50 jaar woonde hij vanwege zijn visuele beperking bij Bartiméus, en ook lange tijd was hij lid van onze Zendingskerk. Dit lid zijn van de Zendingskerk was ontzettend belangrijk voor hem. Gerard begaf zich als niet ziende heel graag in de wereld van de zierenden. Hij wilde volwaardig meedoen.

En dat deed hij. Prachtig piano speelde hij bijvoorbeeld! Met zijn muzikale gehoor was hij een kritische luisteraar van muziek, zeker ook van kerkmuziek. Hij genoot er intens van.

Maar de laatste jaren werd de wereld van Gerard steeds kleiner, de corona viel hem zwaar. Niet meer kunnen doen wat hij graag wilde. Ook zijn gezondheid maakte dat hij minder makkelijk kon doen wat hij wilde doen. Langzaam werd Gerard steeds eenzamer.

Maar hij zette dapper door, in het volste vertrouwen op Zijn Heer! Een aantal weken geleden werd Gerard ziek en sinds die tijd is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan. Tot in het begin van de week van overlijden duidelijk werd dat Gerard niet meer op zou knappen.

Op donderdagochtend 17 maart is hij in het ziekenhuis overleden. Zijn aardse leven is geleefd, hij mag in Gods heerlijkheid zijn, daar waar hij zo naar uit keek.

Donderdagmiddag 24 maart is Gerard na een dienst in de Zendingskerk, waar stilgestaan werd bij zijn leven en zijn sterven, begraven achter de kerk. Als gemeente, samen met de mensen van Bartiméus en anderen die het leven met hem deelden stonden we om hem heen.

Hanneke Willemse, geestelijk verzorger Bartiméus.

VAN DE SCRIBA

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad was op maandagmiddag 14 maart bijeen. Het moderamen heeft voorgesteld de avond voor de nieuw aangemelde leden en vrienden dit jaar te houden in oktober. Voorstel is om met het collecteren tijdens de dienst d.m.v. het doorgeven van de collectezakken nog enige tijd te wachten. U kunt uw giften over blijven maken op de bekende manier of achterlaten in de collectebussen bij de drie uitgangen.

Frits Kappers vertelt over de mogelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. De pastorie van de Oude Kerk is beschikbaar gesteld en intussen ingericht. Ook is er de mogelijkheid van een pand aan de Stationsstraat. Voorstel om de gemeenteleden hierover te informeren. Vanuit de taakgroep pastoraat is de vraag gekomen adressen te vermelden in Contact van diegenen die vermeld worden bij Pastoraat of bij de kerkbloemen. Dat gebeurt al vanaf nummer 1 van dit jaar. Afspraak is om adressen te verwijderen van de website, evenals in het Hervormd Kerkblad.

En hierbij nog eens de oproep om bij de scriba of uw pastorale bezoeker te melden wanneer u publicatie in Contact en/of Hervormd Kerkblad niet op prijs stelt.

Op 21 maart wordt de gemeente gehoord over het beroepen van een nieuwe predikant, de kerkenraad neemt het besluit. Bij geen bezwaar wordt het voorgenomen besluit van de kerkenraad om deze predikant te beroepen uitgevoerd.

Coronaregels gelden niet meer. Iedereen mag gaan zitten waar hij wil. Afstand houden is niet meer nodig.

Er moet nog een nieuw lid voor de kascommissie gevonden worden.

Namen van mensen die bedankt moeten worden graag doorgeven aan de scriba.

De viering met Pinksteren op het Weitje gaat dit jaar niet door.

Als er volgend jaar wel weer een viering op het Weitje wordt gehouden, hopen we mee te doen met onze nieuwe predikant.

Kerk zijn in coronatijd (19)

En dit is dan echt de laatste keer dat deze rubriek in Contact staat. Alle beperkingen zijn opgeheven. Maar....

Blijf thuis bij klachten; hoest en nies in de elleboogholte De flacon om uw handen te ontsmetten staat nog steeds bij de ingang. Die mag u gebruiken!

Kortom: **BLIJF VOORZICHTIG.**

Mochten er wijzigingen komen, dan ontvangt u deze per e-mail.



Gemeenteavond 21 maart 2022.

Eindelijk was het dan zo ver dat het beroepingswerk van ruim een jaar kon worden afgerond met een kennismaking van de gemeente met de te beroepen predikant en omgekeerd. Daaraan is het nodige voorafgegaan vanaf het opstellen van het profiel tot het gesprek met de kerkenraad, waarvan het resultaat was dat de kerkenraad het voornemen uitsprak om een beroep uit te brengen op ds. Kim Magnée – de Berg. Volgens het plaatselijk reglement is het de kerkenraad die besluit een beroep uit te brengen, maar dat wilden we uiteraard niet doen zonder de gemeente gehoord te hebben. De voorzitter van de beroepingscommissie, Lucie Claessen, heeft op de gemeenteavond uitgebreid verslag gedaan van de gang van zaken. Toen was het de beurt aan Kim om wat over zichzelf te vertellen. Dat deed ze op de wijze zoals we dat online eerder van haar hebben gezien: Er gewoon gaan staan, microfoon in de hand en klip en klaar, contact makend met de toehoorders, haar verhaal vertellend. De gemeente kon vragen aan Kim stellen, maar die waren er nauwelijks. Vervolgens was de vraag van onze voorzitter of de gemeente het voornemen van de kerkenraad om een beroep uit te brengen op ds. Kim Magnée – de Berg ondersteunt. Het antwoord was een enthousiast applaus. Daarna was er nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. We hebben ook na de gemeenteavond alleen maar echt positieve reacties gehoord op de komst van Kim. Inmiddels zijn ook alle formaliteiten vervuld die na het uitbrengen van een beroep nodig zijn en kon een datum voor een bevestigingsdienst worden afgesproken. Dat is zondag 29 mei geworden. Aanvangstijd: 15.00 uur U komt natuurlijk ook.

De kerkenraad

DIACONAAT

Collecteren na coronatijd

Collecteren kan weer. Op Palmpasen, dat is 10 april, willen we daarmee beginnen. U kunt dan uw gaven weer in de daarvoor bestemde zwarte en groene zakken doen.

De laatste keer dat in de Zendingskerk met zakken werd gecollecteerd was juli 2020.

En tenslotte wordt een bijdrage gevraagd voor het werk van de Zendingskerk. Deze giften kunt u doen in de witte collectebussen bij de uitgang van de kerk.

En natuurlijk kunt u uw giften ook blijven overmaken naar de verschillende doelen of naar het rekeningnummer van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk onder vermelding van: *gift ..maand... '22*

Op de website kunt u alles nog eens nalezen. U vindt daar ook het rekeningnummer voor uw giften.

(Rekeningnummer NL71INGB0006928325 van Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. gift datum en maand 2022).

Amnesty brieven

Vanaf zondag 24 april kunt u de Amnesty brieven weer meenemen zoals u gewend was vóór de corona beperkingen. Dan zijn er ook weer enveloppen met daarop postzegels om naar het buitenland te sturen die u bij ons kunt kopen.

Na de dienst zijn er op 24 april een aantal laptops beschikbaar waarop u op de site van Amnesty kunt reageren op andere acties dan die welke in de dienst worden aangeboden.

Namens de taakgroep diaconie,

Greet van der Lans

Diaconale maandcollecte april

In april is de diaconale maandcollecte weer bestemd voor Tent of Nations, een christelijk-Palestijns project dat met veel idealisme en doorzettingsvermogen een bijdrage levert aan vrede in Israël.

Tent of Nations is een initiatief van Daoud Nassar, zijn broer Daher, zijn zus Amal en andere familieleden. Samen werken zij eraan om de droom van hun vader werkelijkheid te laten worden: het land van de familie een plaats van ontmoeting en vrede te laten zijn.

De familie Nassar is ervan overtuigd dat het antwoord op de situatie waarin de Palestijnen verkeren niet moet bestaan uit reageren met geweld, in de slachtofferrol schieten of weglopen van de situatie. Hun antwoord is dat zij de pijn, de woede en frustratie omvormen in een constructieve kracht die leidt tot een betere toekomst. Zij geloven dat zij als Palestijnen niet moeten wachten totdat er een politieke oplossing is, maar nu zelf al actief moeten werken aan een basis voor verandering.

Tent of Nations gelooft dat het land en zijn inwoners elkaar nodig hebben. Zij doet dit door hun land te beschermen, mensen van diverse culturen bij elkaar te brengen en Palestijnse jongeren te helpen om te hopen op en te werken voor een betere toekomst. Zij leren de betekenis van het land kennen binnen hun cultuur en identiteit. De projecten van Tent of Nations bouwen bruggen van wederzijds begrip, verzoening en vrede vanuit een breed perspectief. Hun basismotto daarbij is: We Refuse to Be Enemies, wij weigeren vijanden te zijn.

Zo zijn er zomerkampen voor Palestijnse kinderen, waar christelijke- en moslimkinderen leren de kracht in zichzelf te ontdekken en waar zij oefenen in vreedzaam samenleven. Hun vrouwenproject biedt vier ochtenden per week cursussen aan voor vrouwen uit de omgeving om hun zelfvertrouwen te ondersteunen en te stimuleren. Met de diaconale maandcollecte ondersteunen wij hen in het werken aan hun ideaal.

Die steun hebben zij hard nodig, want hun boerenbedrijf, de bron van hun inkomsten, wordt van verschillende kanten bedreigd. Al meer dan dertig jaar voeren zij een juridische strijd over hun land, worden zij

lastiggevallen door illegale Israëliëse kolonisten en sinds kort ook door inwoners van een naburig Palestijns dorp. Eind januari werden de broers Daoud en Daher in de nacht aangevallen door twee gemaskerde mannen uit dat dorp. Dankzij de alerte reactie van Meta Floor, bestuurslid van Vrienden van Tent of Nations die daar logeerde, hebben de broers het overleefd.

Het vraagt veel moed om het vredesproject van Tent of Nations vol te houden. Onze financiële bijdrage is ook een blijk van betrokkenheid bij de familie Nassar. En dat is minstens zo belangrijk.

Sjoerd Zwaan

Diaconale maandcollecte mei

In mei is de diaconale maandcollecte voor een project van Kerk in Actie: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië.

Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven. Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën.

In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de zomerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.

MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrang om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjet-staat Moldavië decennialang geen diaconaal werk

kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden zij nu hulp. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 009226' . U kunt ook overmaken naar rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk ovv Diaconale maandcollecte mei 2022.

Albert Grit, voorzitter taakgroep Diaconie

De kerk als plek van hoop en herstel” in Syrië.

Op zondag 10 april hopen we elkaar na afloop van de kerkdienst te ontmoeten rond ons meerjarenproject in Syrië. Wilbert van Saane, medewerker van Kerk in Actie, gaat in een (vooraf opgenomen) interview met leden van de taakgroep diaconie, in op actuele thema's rond dit project. Hij spiegelt de rol van onze kerken met die in Syrië. Wat kunnen we van hen leren?

Wilbert woont in Libanon en is nauw betrokken bij ons project. Verder is er koffie met Syrische koekjes en u kunt kaarsen kopen (€ 5 per set van 3 fairtrade dinerkaarsen) voor het project.



Vastenkaart

De opbrengst van de Vastenkaart (die u bij het vorige nummer van Contact heeft ontvangen) is eveneens bestemd voor ons meerjarenproject in Syrië.

Die Vastenkaart volgt in de zeven weken voorafgaand aan Pasen de Zeven werken van Barmhartigheid.

In plaats van de spaardoosjes tijdens de 40 dagentijd vragen wij u dit jaar om uw bijdrage aan de Vastenactie over te maken.



DE GEVANGENEN BEZOEKEN - DE HONGERIGEN ETEN GEVEN - DE VREEMDELING HERBERGEN -DE ZIEKEN BEZOEKEN - DE DORSTIGEN DRINKEN GEVEN - DE NAAKTEN KLEDEN -DE DODEN BEGRAVEN

Het is feest. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Hij zegt: "Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."

COLUMN

Het meisje en haar kat

Met een hoofd vol beelden van mensen met koffers weet ik niet wat ik schrijven moet.

Ik zoek naar woorden, maar vind ze niet.

Over de lente dan, die zo prachtig uitbottende bomen, de bloesems?
En die mensen met koffers dan?

Over de kerstboodschap, dat mooie aloude "Vrede op aarde?"
Die is met de vuilnisman meegegeven lijkt het wel, als oud vuil.

Over de paasgedachte wellicht, dat de dood niet meer is?
Daar denken die mensen met die koffers vast anders over.

Nee, het lukt me niet deze keer.
Of toch?

Tussen al die mensen met koffers zag ik een meisje met haar kat.
In een filmpje van een paar minuten aait zij haar kat; ze streelt en aait, streelt en aait;
haar tranen vallen op zijn vacht.
Een teder moment van innige liefde en verlangen naar troost en zachtheid.
Tederheid tussen al die mensen met koffers.

Het meisje en haar kat.

Titia Dijk-Gilhuis
Column@zendingskerk.nl





Moed

Het kan zomaar gebeuren dat van mensen gevraagd wordt zich te verzetten tegen maatregelen en gebeurtenissen die strijdig zijn met wat God heeft geboden in de Thora. Israël heeft er weet van. We kennen het voorbeeld van Daniël die ondanks het verbod van koning Darius toch drie maal daags bleef bidden voor open vensters richting Jeruzalem terwijl hij gevaar liep verraden te worden.

We kennen het verhaal van de drie jonge Joodse ballingen die weigerden te knielen voor het beeld dat koning Nebukadnesar had laten oprichten.

Er is moed voor nodig om te weigeren datgene te doen wat door machthebbers weliswaar geboden wordt maar strijdig is met wat God vraagt.

Mordechai had er ook weet van. Hij weigerde te buigen voor Haman en dat had consequenties. Dank zij het moedig optreden van de Joodse koningin Esther namen de gebeurtenissen een keer. Op het Poeriemfeest (dit jaar 17 maart) werd deze uitredding met veel vrolijkheid herdacht.

Opstaan tegen onrecht. Waren er in de Tweede Wereldoorlog geen moedige mensen die in het verzet gingen?

In de Bijbel, zowel in het Eerste als in het Tweede Testament, vinden we de opdracht te wijken van wat kwaad is en te kiezen voor goeddoen.

Hoe vertalen we deze opdracht naar onze tijd? Ook nu zijn er mensen die moedig opstaan tegen onrecht, we hoeven vandaag maar naar het journaal te luisteren. Moge God hen bijstaan!

We leven in een gebroken wereld waarin veel onrecht geschiedt. Rabbijn Yehuda Aschkenazy, Auschwitz-overlevende, vertelde dat het hem troost biedt dat de Eeuwige in de Schrift ook *Rechter* wordt genoemd.

Er *zal* eens worden recht gesproken!

Louise Katus



AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN

Open Kerk: Bachconcert

Op zaterdag 9 april zal tijdens de tentoonstelling van StEK het Bachensemble een aantal koralen van Bach ten gehore brengen. Tussen de koralen door zal er dan een korte toelichting van een of twee kunstwerken zijn.

Dit belooft een mooie afsluiting van de tentoonstelling te worden. Het concert is van 15.30-16.30 uur.

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Open Kerkcommissie.

Anne Kloosterman, Bertie Kooistra- van Essen, Wilbert de Kruiff

Bloemengroet op Eerste Paasdag 17 april

Om op Eerste Paasdag in een hopelijk volle kerk weer een feestelijke dienst te kunnen vieren, vragen wij u om op zaterdag 16 april tussen 14.00 uur en 15.00 uur uw bloemen naar de Zendingskerk te brengen.

We hopen weer op een "Bloemenzee", zodat alle graven weer van bloemen voorzien kunnen worden.

Namens de Bloemengroep, Tom Ankersmit



DANK EN GROETEN

Paasgroet

Goede gemeente,

Geluk gewenst met de op komst zijnde nieuwe herderin en lerares!

Heil en zegen voor haar en voor jullie. Ik leef nog steeds wekelijks mee met onze Zendingskerk in wel en wee. Helaas op afstand, nu ik woon in het St.Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort.

Gekluisterd aan stoel en bed, en dat valt niet mee. Maar redelijk tot goed verzorgd. En gelukkig met TV en kranten. En met fraai uitzicht op de Lieve Vrouwetoren. En met bezoek van kind en vriend. Op naar het Paasfeest. Voor jullie weer in een volle kerk. Een van de laatste keren dat ik daar was (met Pasen) mocht ik nog uitroepen "Bedankt voor die Blumen!" Dat kan nu zelfs in Rome niet meer. Veel verdwijnt of verandert. Maar de Zendingskerk gaat een nieuwe levensfase tegemoet. Lang zal zij leven in de Gloria!

Ds Bert Berkhof, uw voor-voorganger

VAN DE PENNINGMEESTER

Collectes februari 2022

In februari is voor collectes € 1.414,95 ontvangen waarvan € 110 voor het Syrië project.

Aan de specifieke doelen per zondag is € 588 (45%), per dienst € 147, toegerekend.

Aan de diaconale maandcollecte (Meer werkgelegenheid voor jongeren in Nepal) is € 521 (40%) toegerekend en aan het collecteblok voor de Zendingskerk € 195,95 (15%).

Ton Hardeman

DIVERSEN

Nieuwsbrief Hulp aan Oekraïners Diaconaal Platform Ermelo

U kunt zelf op verschillende manieren mensen uit Oekraïne helpen. Veel Oekraïners hebben (nood-) hulp nodig. Wereldwijd zetten landen, bedrijven en hulporganisaties zich hiervoor in. In deze nieuwsbrief kunt u zien wat u zoal kunt doen. Acties in Ermelo.

De afgelopen week zijn er reeds een aantal hartverwarmende acties geweest. Komende zaterdag organiseert De Kledingbank Ermelo samen met stichting GAIN (GAIN helpt - met hart en handen) een nieuwe actie.

Stichting GAIN brengt goederen naar oorlogsgebied en heeft direct contact met de mensen daar. GAIN doet nu de oproep voor hulp aan Ukraine. De spullen gaan zo spoedig mogelijk op transport naar Ukraine en de grensgebieden.

Datum en tijd: zaterdag 19 maart van 9.00 uur- 15.00 uur

Locatie: Kledingbank (oude ING gebouw) aan de Stationsstraat 88

Wat is er nodig?

- Hygiëne artikelen: tandpasta, tandenborstels, zeep, shampoo, maandverband, luiers
- Houdbaar voedsel: conserven, olie, rijst, bloem, pasta en saus, crackers, flesjes water
- Babyspullen: rompers, melkpoeder, flesjes
- Paracetamol
- Slaapzakken
- Eenpersoons dekbed
- Eenpersoons dekens
- Nieuw ondergoed
- Winterschoenen



Graag wel schone spullen inleveren.

Huisvesting aan Oekraïense vluchtelingen

Omdat de pastorie van de Hervormde gemeente Oude Kerk leeg staat, is overeengekomen dat deze voor de opvang van vluchtelingen gebruikt kan gaan worden. Hetzelfde geldt voor locatie Stationsstraat 124.

Zie: Twee opvanglocaties voor mensen uit Oekraïne - Ermelo van NU!
Het nieuws dat je pakt!

De themagroep Vluchtelingen van de Hervormde gemeente Ermelo verzorgt de coördinatie.

Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemen. Wat moet ik doen? VluchtelingenWerk geeft aan wat de mogelijkheden zijn als u zelf huisvesting aan vluchtelingen wilt aanbieden. Of meldt u direct aan via <https://takecarebnb.org/gastgezin-signup/> Het aantal aanmeldingen is overweldigend. Gevolg is dat er niet direct een follow up op de aanmelding volgt. Hier dient rekening mee gehouden te worden.

Ik wil mij opgeven als vrijwilliger voor in Ermelo opgevangen vluchtelingen. Hoe doe ik dat?

Meld u aan via ermelovoortvluchtelingen@gmail.com Er wordt dan z.s.m. contact met u gezocht.

Ik wil vluchtelingen steunen. Hoe doe ik dat?

VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers vanaf het moment dat ze worden opgevangen in Nederland. Op het platform van VluchtelingenWerk staat meer informatie voor iedereen die Oekraïners en andere vluchtelingen in Nederland wil helpen, zie nederlandvoortvluchtelingen.nl.

Ik wil geld doneren. Waar kan ik dat doen?

Geld geven kan bijvoorbeeld via de diaconieën van de kerken of Giro555. Doneer via Giro555 aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en omliggende landen bijvoorbeeld voor onderdak, medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat het meest nodig hebben.

Financiële hulp voor Oekraïense vluchtelingen vanuit de Overheid

De Minister heeft op 25 februari 2022 een tijdelijke regeling ingesteld waarmee Oekraïense vluchtelingen recht hebben op financiële hulp (bekijk de regeling in de Staatscourant). Deze regeling wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Houdt er rekening mee dat de regeling nog niet online staat. We raden aan om de website van de SVB (www.svb.nl) in de gaten te houden voor meer nieuws over de regeling en hoe deze aan te vragen.

(Tekst begin Maart ontvangen).

Passiestonden 2022 Oude Kerk Ermelo:

van DV 11 t/m 14 April

In de stille week voor Pasen zal, net als voorgaande jaren, een serie van vier passiestonden worden gehouden. Van D.V. maandag 11 april t/m donderdag 14 april is er in de Oude Kerk te Ermelo elke avond een bijeenkomst om stil te staan bij het lijden van onze Heere Jezus Christus, als voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

Het thema dit jaar '**Wat vrijheid kost**' wordt belicht aan de hand van gedeelten uit Lukas 22 en 23.

Er zal gezongen worden en uit de Bijbel worden gelezen. In de stille momenten overdenken we de lijdensweg van de Heere Jezus, in het bijzonder aan het eind van Zijn leven. De muzikale bijdragen en de overdenkingen worden door verschillende personen geleverd.

Voorgangers dit jaar zijn vier predikanten van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ermelo: ds. André Priem, ds. Henk de Bruijne, ds. Roelof de Wit en ds. Nelle-Mieke Drop.

De passiestonden hebben een ingetogen en sober karakter, dat betekent dat wij u vragen om in stilte de kerk binnen te komen en zonder al teveel te praten een plekje te zoeken. Zonder verdere aankondiging volgen we dan de liturgie. Na afloop verlaat iedereen weer in stilte de kerk. Mogen we u en jullie ontmoeten onderweg naar Pasen, het belangrijkste feest van de christelijke kerk?

Deze passiestonden kunnen ook voor u mooie, inhoudsvolle momenten zijn ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. Deze avonden zijn ter bezinning voor onze hele gemeente en daarbuiten! Iedereen is van harte welkom. De kerkdeuren gaan om 19.00 uur open. We nodigen u dan ook van harte uit om van 19.30 tot 20.00 uur de passiestonden in de Oude Kerk te Ermelo bij te wonen. Uiteraard zijn de passiestonden ook te volgen via de C:\Users\scribae\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\4BSFBGUV\website_website van de Oude Kerk of het [YouTube-kanaal](#).





HULPDIENSTZENDINGSKERK

Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen:
Tel. 06 22389790 of hulpdienstzendingserk@gmail.com.
Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp!

KERKDIENSTEN

Aanmelden voor een kerkdienst is niet meer nodig. Wel kunt u alle diensten blijven volgen via de site van de Zendingskerk: www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube.

Morgendiensten beginnen om 10.00 uur; de vesperdienst om 17.00 uur en avonddiensten om 19.30 uur, maar de Paaswakedienst begint om 21.00 uur.

10 april mevr. Luda Klomp
14 april ds. Sjoerd Zwaan Witte Donderdag Maaltijd van de Heer
15 april ds. Sjoerd Zwaan Goede Vrijdag
16 april ds. Sjoerd Zwaan Paaswake
17 april ds. Sjoerd zwaan Paasmorgen
24 april mevr. Heleen Bakker
01 mei ds. Wopke Nawijn
08 mei ds. Florida de Kok
15 mei ds. Rainer Wahl
22 mei ds. Suzan ten Heuw

Collectes

10-04-22 Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië

17-04-22 Kerk in Actie: Kansen voor amen in achterstandswijken in Libanon

24-04-22 De Parasol

01-05-22 Kerk in Actie: Volwaardige plek voor mensen met een beperking in Myanmar

08-05-22 Kerk in Actie: Noodhulp en werken aan vrede in Nigeria

15-05-22 De Hezenberg

22-05-22 Tent of nations

Op zondag 24 april is er een Vesperviering.

U ontvangt daarvoor een aparte e-mail van de scriba.

Contact verschijnt op vrijdag 20 mei 2022. Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk **maandag 9 mei 2022** binnen te zijn.