

CONTACT

Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging
de Zendingskerk te Ermelo



78e jaargang nr. 3 20 april - 31 mei 2024



CONTACT, maandblad van de Zendingskerk (PKN) te Ermelo
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165

Website: www.zendingskerk.nl
Webmaster: Dhr. G.J. Coenraats, Email: webmaster@zendingskerk.nl
Adres Zendingskerk: Harderwijkerweg 10, 3852 AD Ermelo tel. 561120
Adres Kerkenraad : Wijkkerkenraad Zendingskerk
Postbus 248, 3850 AE Ermelo
Voorzitter: Mevr. E. van Bruxvoort ,
E-mail: voorzitter@zendingskerk.nl
Scriba: Dhr. G.H. Reijners,
E-mail: scriba@zendingskerk.nl
werkzaam voor scribaat op ma.mo./do.mo./vr.mo.
Penningmeester: Dhr. A. Hardeman,
E-mail: penningmeester@zendingskerk.nl
Predikant: Ds. K. de Berg
E-mail: predikant@zendingskerk.nl
Ledenadministratie: Mevr. M.A. Sants-Kottman,
E-mail: ledenadministratie@zendingskerk.nl
Koster: Mevr. C.I. Zunneberg,
E-mail: koster@zendingskerk.nl
Adres Contact: Dhr. J.C. Sants,
E-mail: redactiecontact@zendingskerk.nl
Redactie Contact: Dhr. J.C. Sants
Dhr. A.D. de Vries
Vormgever Contact: Mevr. H. van Otterloo
Archief beheer: Ds. Sj. Zwaan
E-mail: archief@zendingskerk.nl

Banknummers:

Voor al uw bijdragen, giften, predikantenfonds e.d. en andere betalingen aan de
Zendingskerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:
NL64 INGB 0000 8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of
kerkhof graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de
Zendingskerk.

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer
NL71 INGB 0006 928 325 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk
o.v.v. "gift ZWO".

Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille.
Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden.
Tel. 0341-56 54 99.

Dichter in tijden van oorlog

Wat betekent het om dichter te zijn in tijden van oorlog?
Het betekent je verontschuldigen..
uitgebreid verontschuldigen
aan de verbrande bomen
aan de nestloze vogels
aan de verpletterde huizen
aan de lange scheuren langs de de straten
aan de bleke wangen van kinderen voor en na de dood
aan de gezichten van elke verdrietige of vermoorde moeder
Wat betekent het om veilig te zijn in tijden van oorlog?
Het betekent je te schamen..
voor je glimlach voor het warm hebben
voor je schone kleren
voor je luie uurtjes
voor je geeuwen
voor je kopje koffie
voor je diepe slaap
voor het hebben van levende naasten
voor het hebben van een volle maag
voor het hebben van stromend water
voor het hebben van schoon water
voor het mogen douchen
En voor het terloops in leven zijn!
Oh God,
Laat me geen dichter zijn in tijden van oorlog



*Hind Joudah is dichteres uit het Al-Bureij vluchtelingenkamp in Gaza.
Aangereikt door een gemeentelid en overgenomen uit NRC.*

VAN DE PREDIKANT

Alles van waarde is weerloos



Het is alweer jaren geleden dat een van de meest karakteristieke panden in mijn geboorteplaats Harderwijk tegen de vlakte moest. Ten prooi aan de vaart der volkeren zou de oude villa die ooit een zusterhuis en later een school was en die ten slotte dienst deed als hotel, gesloopt worden. Er moest op die plek een modern appartementencomplex verrijzen.

Op de eerste dag van de werkzaamheden bleek 's nachts een spandoek aan het huis bevestigd te zijn met daarop de woorden van de dichter Lucebert: 'Alles van waarde is weerloos'. Het is me altijd bijgebleven. Misschien ook omdat het gerucht ging dat 'de dader' van deze actie een oud-leerling van de plaatselijke scholengemeenschap was. Dat stemde mijn vader, die daar als docent Nederlands werkte, buitengewoon tevreden. Die heeft in elk geval wat opgestoken van de lessen, zo stelde hij met een twinkeling in zijn ogen vast.

Alles van waarde is weerloos.
Ik vind het nog altijd een van de mooiste zinnen uit onze literatuur. De mensen, de schepping en de dingen die wij met liefde maken, ze zijn in alle kracht ook vatbaar voor vernietiging. Het is in deze wereld helaas niet vanzelfsprekend dat het goede overwint, het mooie overeind blijft en het zachte wordt beschermd. Ons leven is broos. Wat met liefde werd en wordt gecreëerd kan zomaar kapot gemaakt worden.

Natuurlijk kunnen wij niet altijd ervoor zorgen dat alles heel blijft. Er overkomen ons dingen waar we niets aan kunnen doen. Maar tegelijk is er heel veel waar we als mensen – individueel of gemeenschappelijk – wel degelijk een beschermende rol in kunnen spelen. Door zacht te zijn voor elkaar bijvoorbeeld. Of juist door op te staan tegen onrecht en onze stem te verheffen. Door zorgvuldig om te gaan met de mensen, de dieren en de dingen. Weerloosheid vraagt om verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om alles van waarde te beschermen en te koesteren.

Niet voor niets speelt met name die verantwoordelijkheid in de Bijbel een centrale rol. Zo horen we in het aloude testament als terugkerend refrein dat we moeten zorgen voor 'de wees, de weduwe, de ontheemde'. Die trits verwijst naar alle mensen die waardevol en weerloos zijn en voor wie we juist vanuit het geloof in de bres mogen springen.

Ook als je kijkt naar de manier van leven van Jezus – ons ten voorbeeld – valt op hoezeer hij precies voor de kwetsbaren een herder wilde zijn. Nog een stap verder: hoe hij zichzelf kwetsbaar maakte door niet mee te gaan in het recht van de sterkste. Paradoxaal genoeg toonde hij precies daardoor een kracht die ten diepste onaantastbaar is. Ik denk dat dit te maken heeft met 'echtheid'. Wanneer we onszelf werkelijk laten zien en niet meegaan in het machtsspel dat in de wereld zo'n grote rol speelt, dan hebben de machthebbers ten diepste ook geen vat op ons. Ze kunnen ons misschien letterlijk breken, maar onze waarde van weerloosheid en echtheid blijft overeind.

Het Paasevangelie zou je kunnen lezen als het ultieme teken dat een leven van liefde, zachtheid en solidariteit ons op aards niveau weliswaar weerloos maakt, maar door God bevestigd wordt als de enige weg.

Maar pas op! Dat is geen risicoloze weg. Velen moeten deze levensinstelling bekopen met onbegrip en hoon, enkelen zelfs met geweld en dood. In navolging van Jezus gingen en gaan mensen Zijn weg van weerloze gerechtigheid. Ik denk aan bisschop Oscar Romero, die tegen de junta in El Salvador streed. In 1980 riep hij: "Mij kunnen ze doden maar niet de stem van de gerechtigheid!" Kort daarna werd hij doodgeschoten, nota bene tijdens het vieren van de eucharistie. Denk ook maar aan Mahatma Gandhi, Dietrich Bonhoeffer en Martin Luther King. Of heel recent aan Aleksej Navalny, die de moed had terug te gaan naar Rusland en gevangen werd genomen, weggestopt werd in een strafkamp en uiteindelijk vermoord door Poetin en de zijnen.

Is hun strijd tevergeefs? Of leven zij nog altijd door?
In de kerk geloven we dat Jezus nog altijd onder ons is. Hij kijkt ons aan in de ogen van mensen. Zo is Hij steeds op nieuwe manieren God -met-ons.
Ook de andere grote voorbeelden van liefde en trouw zijn niet verstomd. Weerloos waren ze tegen het geweld, desondanks heeft datzelfde geweld hen niet kunnen doen verdwijnen.

In het El Salvador uit de tijd van aartsbisschop Romero werd het land geteisterd door doodseskaders. Mensen verdwenen, mensen werden vermoord. Christenen hadden een manier gevonden om hun hoop, hun geloof en hun weerstand op te roepen in het aangezicht van zoveel dodelijk geweld. Hun geloof in de opstanding maakte hen opstandig tegen elke vorm van onrechtvaardigheid. Het maakte hen bewust van een kracht sterker dan de dood.
Bij de begrafenis van Romero werd dit op een indrukwekkende manier verwoord. In de massa mensen die daarbij aanwezig was, riep opeens iemand:
"Romero?" op de manier waarop bij een appèl wordt gekeken wie aanwezig is.
Na het roepen van zijn naam was het heel even stil, tot één iemand antwoordde: "Presente!" Aanwezig! Hij is er. Daarna klonk het opnieuw: "Romero?" Steeds meer mensen antwoordden: "Presente!" Tegen deze aanwezigheid hadden de bewapende soldaten geen verweer.
Later werd dit aangrijpende teken overgenomen in kerkdiensten. Daar werden met regelmaat de namen voorgelezen van hen die verdwenen waren of vermoord. Bij elke naam riep iemand uit de gemeenschap: "Presente!"
Het was niet omdat iemand dood was, dat hij of zij verdween uit de gemeenschap. In tegendeel. Hun afwezigheid maakte hen juist zeer aanwezig.

Wat werkelijk van waarde is, is weliswaar weerloos tegenover vele vormen van aards geweld, maar het heeft een eigen vorm van onkwetsbaarheid. Tegelijkertijd ontslaat ons dit niet van onze verantwoordelijkheid voor juist de meest kwetsbaren onder ons.
"De mens is broos en makkelijk te verbloeden," zo zegt de dichter Zbigniew Herbert ergens. Dit besef zou moeten maken dat we zuinig zijn op elkaar en op alles wat ons omringt en het leven waardevol en mooi maakt.

ds. Kim de Berg

VAN DE SCRIBA

Terugblik

De Stille Week en Pasen liggen inmiddels achter ons. We mogen terugkijken op een reeks mooie ingetogen diensten in de Stille Week en een feestelijke viering met Pasen. De diensten werden goed bezocht, met Pasen was de kerk ondanks de regen zelfs praktisch helemaal vol. Symbolen in de kerk kunnen ons helpen om de dingen dieper te beleven. Zo vind ik het doven van de paaskaars op Goede Vrijdag altijd een indringend moment. De avondlijke paaswake op Stille Zaterdag verliep in lijn daarmee in gedempt licht en op het eind was de kerkzaal in het duister gehuld. En kijk, daar werd door onze predikant de paaskaars brandend binnengedragen en werd het vlammetje vandaaruit verspreid over de kleine devotiekaarsen die ieder bij de ingang ontvangen had. Even werden Genesis 1 'Er zij licht' en het doorbrekend licht van Christus voelbaar. Grote aantallen bloemen vóór in de kerk onderstreepten de volgende morgen de Goede Boodschap, het 'euangelion', Evangelie. Tegen de tijd dat de bloemen verspreid over het kerkhof neergelegd konden worden, was het zowaar droog geworden en kwam later af en toe een mager straaltje zonlicht door, alsof de symboliek zich tot in het weer toe voortzette.

Eén van onze medewerkers bracht op Palmpasen een bezoek aan de Goede Herderkerk. Zij schreef mij dit daarover: "Gisteren (Palmpasen, scr.) ben ik naar de viering in de RK kerk geweest. Ik vond het een belevenis, veel kinderen en hun ouders, mensen afkomstig uit verschillende continenten en een pastor die een heel goed contact met de kerkgangers jong en oud had. De dame die een bank achter me zat, sprak me nog even aan: dat er zo weinig mensen uit de Zendingskerk waren. Blijkbaar werd dat betreurd.

Activiteiten

De Zendingskerk vormt overigens een nogal actieve geloofsgemeenschap. Dat viel me extra op toen ik het jaarverslag voor de vereniging schreef. En ook in de afgelopen weken is er weer van alles voorbijgekomen.

Zo was daar de maandagochtend-gesprekkring waar de afgelopen weken de 'klimaatbrief' van paus Franciscus werd gelezen, en de gesprekkring rond het boekje 'Geld en Go€d' van Alain Verheij. Er werd in het kader van het Leerhuis de door ds. Jan-Willem Leurgans en onze eigen predikant uitgezochte Deense film 'Jagten' in de Zendingskerk vertoond.

Er is een start gemaakt met het zogeheten Coventry-gebed voor de vrede, voorlopig maandelijks op de eerste vrijdag van de maand, in de toekomst misschien wekelijks mogelijk zoals op allerlei plaatsen in de wereld gedaan wordt. Het is een kort moment waarop intens wordt stilgestaan bij het verlangen naar vrede en gerechtigheid. Zowel leden van onze geloofsgemeenschap als van daarbuiten namen eraan deel.

Pinksteren op 't Weitje

Voor Hemelvaartsdag is dit jaar nog geen activiteit voorzien. Wel bent u op 19 mei van harte welkom voor de Pinksterviering op 't Weitje. Deze interkerkelijke viering, waaraan twaalf Ermelose kerken meewerken, begint om 11.30 uur en wordt mede geleid door onze eigen predikant ds. Kim de Berg. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje thee, koffie of iets fris. Vergeet u niet een stoel of een kleedje mee te nemen en eventueel een paraplu? Wanneer het weer echt helemaal tegenwerkt, wordt de viering in een kerkgebouw gehouden. Via de e-mail ontvangt u daarover nog nader bericht.

Wellicht ten overvloede: er is met Pinksteren geen dienst in de Zendingskerk.

Algemene Ledenvergadering

Tegelijk met deze uitgave van Contact hebt u een boekje ontvangen met de uitnodiging en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk op 13 mei a.s. om 19.30 uur in ons kerkgebouw. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Ook als vriend van de Zendingskerkgemeente bent u van harte welkom. U hebt als vriend echter geen stemrecht.

VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad kwam op 11 maart bijeen. Naast de gebruikelijke agendapunten kwamen heel wat onderwerpen aan de orde. De belangrijkste waren: de toegankelijkheid van de kerk, de duur van de kerkdiensten, de Pinksterviering op 't Weitje, de lijst van voorgangers voor 2025, de vervulling van vacatures in de kerkenraad, het voorstel van ds. Kim de Berg om met Preken van de leek te gaan experimenteren en de voorbereiding van de ALV, waarvoor u bij deze Contact de uitnodiging ontvangt.

En dan was er nog het verzoek van één van de gemeenteleden om ons als Zendingskerk uit te spreken ten aanzien van het bloedig conflict Hamas-Israël. De kerkenraad heeft daarop besloten om de PKN middels onderstaande brief op te roepen een duidelijker geluid te laten horen aan de strijdende partijen in Israël en Palestina.

Brief aan het moderamen van de PKN:

“Vanuit onze gemeente is aangedrongen op het uitdragen van een standpunt in het conflict tussen Hamas en de staat Israël. De terreurdaden van Hamas zijn niet te rechtvaardigen, maar het optreden van Israël in de Palestijnse gebieden evenmin. Beiden zullen tot het inzicht moeten komen dat het van beide zijden claimen van het gebied van de zee tot de rivier geen oplossing is, maar alleen het in vrede naast elkaar leven toekomst heeft. Dat is geen politieke, maar een Bijbelse boodschap.

Wij begrijpen dat na alles wat de Joden eeuwenlang is aangedaan, met de holocaust als climax, zij nooit meer Israël als hun thuisland zullen willen opgeven. Maar evenmin kan aan Palestijnen die daar al eeuwen wonen het recht op wonen in hun thuisland worden ontnomen.

De boodschap aan Hamas moet een oproep zijn om alle gevangengenomen Israëliische burgers vrij te laten en het uitoefenen van terreur te staken. De boodschap aan de staat Israël moet een oproep zijn om het oorlogsgeweld in Gaza dat zoveel burgerslachtoffers kost, te staken en onbelemmerde doorgang te verlenen aan voedselhulp en medische goederen.

Wij verzoeken u om als de Protestantse Kerk in Nederland deze boodschappen met kracht uit te dragen.”

Met vriendelijke groet,
Gerard Reijners, e-mail: scriba@zendingskerk.nl

Bijzondere data van gebeurtenissen in de Zendingskerk en elders

do. 18 april	10.00u.	Kerkcafé
do. 18 april		Gespreks-/leeskring met maaltijd
do. 2 mei	14.00u.	Gesprekskring 'Geld en Go€d'
vr. 3 mei	12.00u.	Coventrygebed om vrede
ma. 13 mei	19.30u.	Algemene Ledenvergadering
do. 16 mei	10.00u.	Kerkcafé
zo. 19 mei	11.30u.	Pinksterviering op het Weitje

IN MEMORIAM

Gea van Schaijk
Geboren op 5 maart 1954 in Haarlem
Overleden op 1 maart 2024 in Harderwijk



De ouders van Gea en haar iets jongere zusje Annelies woonden ooit in de helft van een heel klein huisje aan de IJweg in Zwanenburg. Een daggelders woninkje. Zij groeide op in een gelovig gezin en haar vader deed veel werk voor de kerk in Halfweg. In Haarlem behaalde Gea haar mulodiploma. Gea verliet op haar 16^e jaar Zwanenburg en ging de Z-opleiding volgen op 's Heeren Loo. Op paviljoen 7 maakte Gea zich in korte tijd dienstbaar als subhoofd. Zij hield zielsveel van de bewoners. Helaas maakte de ernstige ziekte van Hodgkin eind 1974 een vroegtijdig einde aan haar werk in de zorg. Aad en Gea trouwden en vestigden zich definitief in Ermelo. In die tijd bezochten zij trouw de Zendingkerk. Gea was onder andere lange tijd een toegewijd lid van de cantorij. Ook steunde zij op de achtergrond haar man Aad die op zondagavond samen met Tonny van Beekum veel jeugdwerk voor de Zendingkerk deed. Gea behaalde later nog haar havo-diploma en ging zich bezighouden met allerlei vrijwilligerswerk. Zij zette zich onder andere in voor de stichting 'Anders-Actieven' te Ermelo, als wachtlijsthouder van een Ermelose Peuterzaal, zij bakte tal van cakes voor het Theehuis op landgoed Oud Groevenbeek en de laatste jaren was Gea vrijwilligster bij molen 'De Koe'. Naast dit alles waren Gea en haar man vele jaren gastgezin van een bewoonster van 's Heeren Loo. Langzaam maar zeker verlieten zij het instituut kerk, maar het geloof bleef haar inspiratiebron.

Gea en Aad kregen twee kinderen, José en Alexander en vijf kleinkinderen. Ondanks haar ernstige beperkingen heeft Gea altijd haar sterke wilskracht en positieve humeur weten te behouden en veel liefde kunnen geven aan tal van mensen om haar heen, aan Aad, José en Guido, Alexander en Nicole en aan de kleinkinderen in het bijzonder.

De laatste jaren waren Gea en Aad met enige regelmaat te gast in de Westerkerk.

Vrijdag 1 maart is Gea in het bijzijn van Aad rustig en vredig overleden in het St Jansdal en mocht zij op weg naar de Lieve Heer.

Gea mocht 69 jaar worden.

Wij bidden Aad en de kinderen veel kracht toe en de troost van mooie herinneringen.

Herma Jongekrijg en ds. Kim de Berg

PASTORAAT

Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers:

Wijk 1A Herma Jongekrijg
Wijk 1B Lucie Claessen
Wijk 2 Greet Kerkhoff
Wijk 3 Bepke Hart
Wijk 4A Henriëtte Zwaan
Wijk 4B Diny van Vuure
Wijk 5 Arda Mulder
Wijk 6 Overige plaatsen
Wijk 7 Harderwijk, Dini van Bruxvoort
Wijk 8 Putten/Speuld: Herma Jongekrijg

De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van de Hervormde gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of anderszins informatie of contact, belt of mailt u dan met een van de ouderlingen/pastorale medewerkers of met de predikant. Van de laatste vindt u het e-mailadres op pag. 2.

Aandacht voor gemeenteleden

Als gemeente proberen we zoveel mogelijk op elkaar betrokken te zijn. Daarvoor is het belangrijk te weten wat er speelt bij verschillende mensen; fijn wanneer u ons laat weten wanneer er iets bijzonders aan de hand is bij uzelf of bij iemand die u kent.

Vanuit de taakgroep pastoraat noemen we hier in het bijzonder de volgende mensen:

Tineke en Jan Mondria hebben geen goede berichten gekregen na het onderzoek van Jan en hij is in afwachting van een operatie nog deze maand. Intussen is hij met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen.

Ook Gerda Immerzeel en Ditsy van Beek kregen voor Gerda een negatieve uitslag na een onderzoek. Gerda wordt deze maand geopereerd.

Janny en Jan Huibert Sanderman en Wil en Han Kok maken nog steeds moeilijke tijden door en verdienen extra aandacht.

Joke Makaske heeft een ingrijpende buikoperatie ondergaan en mag zes weken niet tillen. Omdat haar man Henk niet alleen thuis kan zijn, verbleven ze tijdelijk in het Buurtzorgpension. Nu zijn ze met hulp weer thuis.

Hetty van Otterloo is op 5 april geopereerd en heeft een nieuwe knie. Hetty verbleef in het Buurtzorgpension maar is weer thuis wanneer u dit nummer van Contact ontvangt.

We wensen hen allen sterkte en moed en we hopen dat we als Zendingskerkers naar elkaar omzien. U weet het, dit kan op veel manieren. Die gewaardeerde aandacht geldt natuurlijk ook voor wie hier niet met naam en toenaam genoemd worden.

Dat we alert zijn op elkaar, op de manier zoals onderstaand gedicht van Alfred C. Bronswijk het verwoordt:

Gun ons nieuwe ogen,
die helderziende zijn voor de signalen
van mensen om ons heen.

Gun ons open oren,
om het zwijgen van anderen
op de juiste golflengte op te vangen

Gun ons humor en tact in de omgang
met lastige mensen; want ook die plaatst u op ons levenspad.

Gun ons een goed geheugen, voor wat anderen
ons hebben toevertrouwd
en voor wat wij hen
hebben beloofd te zullen doen.
Gun ons vasthoudendheid,
om de tijd niet te verdoen
met kleine onenigheden.
Uw rijk kan niet worden gebouwd door zure mensen.

Gun ons een blij gezicht
en een glimlach
die de spiegel is
van een vrolijk hart,
zodat anderen zich daaraan kunnen optrekken.

Gun ons die gezindheid, die ook in Jezus stak,
toen hij
mens onder de mensen
en vriend onder vrienden was.

Met een hartelijke groet vanuit de taakgroep pastoraat,
ds. Kim de Berg en Herma Jongekrijg

Kerkbloemen

Elke zondag gaan er bloemen naar een of meerdere gemeenteleden. Het kan gebeuren dat u de bloemen een week later krijgt dan u verwacht, met name kan dit het geval zijn bij een verjaardag. De reden is dat er al twee bossen bloemen zijn die betreffende zondag. Een bloemengroet, dat wordt zeer gewaardeerd. Maar bedanken hoeft echt niet. En het is mooi als een gemeentelid de bloemen weg wil brengen, een manier om betrokken te blijven bij elkaar.

Zondag 25 februari gingen de bloemen naar Otto Volgenant. Zijn mobiliteit wordt belemmerd vanwege een chronische ziekte. En de zondag daarna, 3 maart, werd Wilbert de Kruiff die na zijn knie-operatie tijdelijk in het Buurtzorgpension verbleef, verblijd met de bloemen uit de kerk. Diezelfde zondag gingen er ook bloemen naar Margreet Mol, die getroffen was door gordelroos.

Zondag 10 maart gingen er opnieuw bloemen naar het Buurtzorgpension, nu bestemd voor Anna Tanghe die na een val thuis, waarbij zij haar heup brak, daar opgenomen was. Hetty van Otterloo kreeg de bloemen op 17 maart, het was in die week een half jaar geleden dat Everhard, haar man, overleed. Die zondag gingen er ook bloemen naar het echtpaar Bouman. Zij vierden beiden hun tachtigste verjaardag in maart.

Op Palmzondag, 24 maart waren de bloemen bestemd voor Willy Nawijn. Een gebaar van medeleven van de gemeente vanwege het overlijden van Wopke, haar man, ongeveer een half jaar geleden.

En met Pasen legden we na de kerkdienst bloemen op alle graven op het kerkhof van de Zendingskerk, een mooie traditie, zeker nu er ook een aparte herdenkingssteen ligt voor mensen die elders begraven zijn. Er werd mij door verschillende mensen gevraagd waar deze steen zich bevond omdat zij daar een bloem wilden neerleggen.

Zondag 7 april werd het echtpaar Kloosterman verrast met de bloemen vanwege hun 55-jarig huwelijk op 4 april. De andere bloemen gingen als teken van medeleven naar Agnes Nijenhuis. Haar man Paul van den Heuvel overleed een half jaar geleden.

Met een hartelijke groet,
namens de taakgroep pastoraat,
Arda Mulder

Noot van de redactie

Op het kerkhof, tweede pad links halverwege ziet u een boom met daarvoor een grote, platte steen met de tekst:

Hier gedenken wij allen
die niet op het
Zendingskerkhof
rusten



DIACONAAT

Diaconale maandcollecte april 2024: 100WEEKS (*diverse landen in Afrika*)

Bijdragen
20 vrouwen, 100 weken, 10 euro dat is de basis van 100weeks. Geen lening maar iedere week een gift van 8 euro 100 weken lang. Daarnaast is er 1 euro per week per vrouw voor de selectie en ondersteuning van de vrouwen en tot slot is er 1 euro per week **per vrouw voor de kosten** van de organisatie van 100 weeks.

100WEEKS is een nieuwe, evolutionaire manier van hulp geven. Door direct een klein bedrag aan de allerarmste vrouwen te geven, raken ze binnen 100 weken blijvend uit extreme armoede. Uw donatie gaat direct naar moeders van gezinnen die vaak maar eens per dag kunnen eten en nauwelijks een dak boven hun hoofd hebben. Zij houden jou op de hoogte hoe ze het besteden.

Selectie van een groep vrouwen

Een Afrikaanse lokale partner van 100WEEKS (bijvoorbeeld in Oeganda, Rwanda, Ghana of Ivoorkust) selecteert een groep vrouwen die in extreme armoede leven. Vrouwen zijn verantwoordelijker dan mannen en stellen het belang van hun gezin voorop. Ze ontvangen elke week een klein bedrag dat ze naar eigen inzicht besteden.

Vrouwen steunen en inspireren elkaar

De vrouwen starten hun 100WEEKS altijd in een samengestelde groep, zodat ze elkaar kunnen steunen en inspireren. De vrouwen helpen elkaar met grotere uitgaven en investeringen. De lokale coaches ondersteunen en trainen in boekhouden, sparen en plannen. In de beginfase wordt het geld vooral besteed aan de basisbehoeften (maaltijden, medicijnen en kleding). Doordat de stress om te overleven plaatsmaakt voor geloof in een beter leven krijgen 100WEEKS-deelnemers ademruimte. Ze kunnen weer plannen maken. De vrouwen richten spaar- en coaching-groepen op en wisselen onderling kennis en ervaringen uit. Onderdeel zijn van een groep geeft hen zelfvertrouwen. Ze staan er niet alleen voor. Dit leidt tot mooie ideeën.

Duurzame toekomst

Na een paar maanden gaan de vrouwen sparen en investeren. Ze kopen grotere voorraden etenswaar van betere kwaliteit om op de markt te verkopen. Ze kopen vee en een stukje land, zetten kleine bedrijfjes op, bouwen een huis voor de verhuur, of schaffen een naaimachine aan. Na 100 weken zijn ze mentaal en fysiek sterker en hebben ze een stabiel inkomen waarmee ze een duurzame toekomst kunnen veiligstellen.

Valentine (32 jaar)
"With the support of 100WEEKS I learnt about saving money and family planning"



U kunt dit project rechtstreeks steunen door naar hun website te gaan: <https://www.100weeks.nl/>, of door over te maken naar rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. Diaconale maandcollecte april 2024.

Diaconale maandcollecte mei 2024:

opstaan voor een menswaardig bestaan voor boeren, landloze loonarbeiders en verstandelijk gehandicapten in Pakistan.



In de maand mei is de diaconale maandcollecte bestemd voor een project van Kerk in Actie in Pakistan. Zeker 70% van de plattelandsbevolking in het Punjabgebied van Pakistan heeft geen eigen land tot zijn of haar beschikking. Het dagloon van een mannelijke loonarbeider is €1,50. Een vrouw krijgt slechts de helft. Daar kan niemand van leven!

Honderden gezinnen willen een micro-onderneming starten. Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD), partnerorganisatie van Kerk in Actie, is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD organiseert voor 575 arme gezinnen micro-ondernemersgroepen. Binnen die groepen krijgen de landloze arbeiders training, technische kennis, een klein startkapitaal en begeleiding voor een micro-onderneming. De geplande micro-ondernemingen zijn o.a. verkoop van groenten, eieren, melk, alledaagse gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of mobiele telefoons

Daarnaast wil NOAD de situatie kinderen met een verstandelijke beperking verbeteren. In Pakistan wordt het krijgen van een kindje met een verstandelijke beperking door veel mensen gezien als een schande of misschien zelfs wel een straf van God. Ouders vinden het moeilijk hun weg hierin te vinden. Zij houden hun kinderen vaak

verborgen. NOAD richt zich juist op het laten meedoen van deze kinderen in de gemeenschap. Ouders leren dat door liefde, zorg en aandacht hun kinderen groeien in hun ontwikkeling. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt. NOAD ondersteunt met fysiotherapie, medicijnen en medische controles. Revalidatiewerkers van NOAD bezoeken wekelijks de gezinnen en geven eenvoudige therapeutische adviezen aan de ouders. NOAD traint ook onderwijzers. Zij leren hoe kinderen met een (lichte) verstandelijke en vaak ook een lichamelijke beperking toch deel kunnen nemen aan het onderwijs.

Steun dit werk

Via het programma werelddiaconaat ondersteunt Kerk in Actie boeren en verstandelijk gehandicapten in Pakistan. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 009309' of op door over te maken naar rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingkerk o.v.v. Diaconale maandcollecte mei 2024.

Stichting vluchteling is op zoek naar vrijwilligers in de nacht van de vluchteling



Zonder de inzet van onze vrijwilligers is ons evenement haast niet te realiseren. Dus ken jij iemand die mogelijk een steentje bij wil dragen of iemand die zelf niet mee kan lopen, maar wel iets wil doen? Vertel diegene dan over ons evenement en jouw deelname. We hebben allerlei leuke taken, zoals helpen bij de registraties aan de start, koffie schenken onderweg of medailles uitdelen bij de finish.

U kunt zich aanmelden om mee te lopen, te doneren of om mee te helpen als vrijwilliger.
zie website: nachtvandevluchteling.nl

Stichting vluchteling verdient onze steun ook dit jaar!

Namens de taakgroep diaconie,
Wilma de Vries-Lam

VAN DE PENNINGMEESTER

Collectes februari

In februari is voor de collecten in totaal € 2.381,37 ontvangen, waarvan voor de specifieke zondagse collecten € 1.075,37, voor de diaconale maandcollecte (Noodhulp in Israël en Gaza) € 892,35, voor Project Ghana € 231,15 en voor het collecteblok € 182,50.

Collectes maart

In maart is voor de collecten in totaal € 2.915,59 ontvangen, waarvan voor de specifieke zondagse collecten € 1.288,22, voor de diaconale maandcollecte (Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië) € 1.092,57, voor Project Ghana € 300,00 en voor het collecteblok € 234,80.

Kerkbalans

Eind maart was het totaal van betalingen en toezeggingen voor Actie Kerkbalans € 80.600. De begroting 2024 voor giften en vrijwillige bijdragen is € 83.800. De begroting is dus nog niet gehaald maar ook nog niet alle leden hebben gereageerd. Als u daartoe behoort, dan gaarne zo spoedig mogelijk reageren. Hartelijk dank voor alle bijdragen !

Ton Hardeman

KERK EN ISRAËL



ONOPGEEFBAAR VERBONDEN
KERK & ISRAËL VELUWE

ZINGT DE HEER WANT HIJ IS HOOG VERHEVEN

Het is niet voor de eerste maal dat gezegd wordt: "Voor het nieuws heb ik de neiging me af te schermen. Al dat geweld, al die oorlogen, al die aanslagen de laatste tijd, het is te veel voor een mens om te verwerken. Ik kijk maar niet meer naar het journaal."

Anderen zeggen: "Dat is wel waar, maar ik wil toch weten wat er in de wereld gebeurt."

Nee, tot blijdschap stemt het nieuws niet, daar zijn velen het over eens.

Ook in de Bijbel is sprake van oorlogen en geweld. Hoe wordt daarmee omgegaan?

Op weg vanuit slavernij in Egypte naar het beloofde land wordt Israël achtervolgd door Egyptische wagens en ruiters van de farao als ze door de Rietzee trekken. Mensen kijken angstig om naar die overmacht. Dat beloofde geen goeds.

Hoe ging het verder?

Op bevel van de HEER strekte Mozes zijn arm uit boven de zee, en de HEER liet het water terugwijken, zodat water in droog land veranderde en zo konden de Israëlieten in de nacht dwars door de drooggevallen zee gaan. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan.

Toen de dageraad aanbrak zei de HEER tot Mozes: "Strek je arm uit boven de drooggevallen zee, dan stroomt het water terug over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters." Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, niemand van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren veilig aan de overkant gekomen. Toen zong Mozes samen met de Israëlieten dit lied ter ere van de Heer:

"Zingt de HEER want Hij is hoog verheven
Het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee..."

Een *midrasj* (Joodse Schriftuitleg) vertelt dat toen de engelen een lofzang aanhieven omdat de Israëlieten op het laatste moment gered werden en hun vervolgers verdronken, God hen bestrafte met de woorden: "Hoe kunnen jullie Mij verheerlijken met zang terwijl Mijn schepselen verdrinken? Het kan toch niet dat je er plezier in hebt als schepselen, mensen, vergaan?"

Louise Katus

BOEKBESPREKING

De kracht van het nu (in de praktijk) door Eckhart Tolle

Toen de Cantorij op zondag 10 maart als slotlied zong *Leef in het nu, dat levens-lang kan duren*, en wij als gemeente *Geniet ervan, wees hier vandaag, vraag niet waarheen*, hoorde ik daarin de verbinding met dit boek van Tolle.

Na de bespreking van *Een Nieuwe Aarde* (2005) in het vorige Contact gaat het deze keer daarom over dat eerdere boek van hem, *De kracht van het NU*. De oorspronkelijke Engelse uitgave van *The Power of Now* verscheen al in 1977 een herziene editie in 1999, en de eerste druk van de Nederlandse vertaling in 2001, gevolgd door tenminste 24 drukken tot 2012. Hierna verscheen ook *De kracht van*



het Nu in de praktijk, met de Praktische aspecten van de lessen uit *De kracht van het NU* in een toegankelijker vorm, om op een meditatieve manier gelezen te worden. Daarom kun je dezelfde passage een groot aantal keren herlezen terwijl die elke keer weer als fris en nieuw aanvoelt.

Tolle: "Er gaat een altijd aanwezig Ene Leven schuil achter de ontelbare aan geboorte en dood onderworpen levensvormen." Hij noemt dat '*Zijn*', dat

in elke levensvorm aanwezig is als het binnenste onzichtbare en onvernietigbare wezen ervan. Het grootste obstakel voor het ervaren van deze werkelijkheid is de identificatie met je verstand, waardoor het denken dwangmatig wordt en dat een ondoorzichtig scherm scheidt van concepten, etiketten, beelden, oordelen en definities. Het eeuwige heden (het Nu) is de ruimte waarin je hele leven zich ontvouwt. Op het moment dat je het snapt, treedt er een verschuiving op in je bewustzijn, naar aanwezigheid in het Nu. En opeens voel je dat alles heel levend is en energie uitstraalt. Jezelf te kennen als het '*Zijn*' ónder de denker, de stilte onder de mentale ruis, de liefde en vreugde onder de pijn, is vrijheid, verlossing, verlichting."

"Voor het ego bestaat het huidige moment nauwelijks. Het is steeds bezig met het levend houden van het verleden, en projecteert zichzelf voortdurend in de toekomst. Als je in het verleden gaat graven, blijkt het een bodemloze put te zijn, er is altijd meer. Pak het verleden dus aan op het niveau van het heden. Wat je '*je leven*' noemt kun je beter aanduiden met '*levenssituatie*', die bestaat in de tijd. Je *leven* is *nu*. Je levenssituatie kan vol problemen zijn, maar heb je *nu* een probleem? Probeer ruimte te maken waar dat kan, zodat je het leven ónder je levenssituatie vindt."

Eckhart Tolle maakte op zijn negenentwintigste een diepe spirituele omslag mee. Vanaf dat moment tracht hij zijn transformatieproces te integreren en te verdiepen tijdens een intense reis naar binnen. Hij is werkzaam als counselor en spiritueel leraar.

Uittreksel: janschakel@hetnet.nl
Jan Schakel

MUSICAL 2025

Een nieuwe musical!

Februari 2024 is voorbijgegaan zonder musical. Maar de tijd heeft niet stil gestaan! Al in mei vorig jaar is een denktank bij elkaar gekomen, om na te denken over een mogelijk onderwerp voor een volgende musical. En hoe die musical er dan uit zou zien. Welke thema's en welke liederen passen daarbij?

De groep bestond uit Johan van Voskuilen, Henriette van Ameijde, Cor Louwerse, Kim de Berg, Esther van Brunsveld en Gertia Coenraats. Johan wilde de musical wel schrijven en al snel ging ook Henriette mee schrijven. Nu is de musical geschreven en de liedjes zijn erbij gezocht. Het is een eigentijdse, vlotte, herkenbare musical geworden, waarin veel gebeurt. Met daarin mooie liederen, begeleid door Cor Louwerse.

Applaus voor Johan en Henriette, knap gedaan!!!

De musical heet 'Geen tijd'! Het verhaal gaat over vier gezinnen die aan een parkje wonen. Ze krijgen een brief van de gemeente waarin staat dat er een plan ligt om in hun parkje zes Tiny Houses te plaatsen. Als ze er bezwaar tegen hebben, kunnen ze reageren. Zodoende ontstaat er interactie tussen de gezinnen. Maak kennis met de gezinnen: in het eerste gezin wonen twee kinderen met hun ouders (die druk zijn met hun carrière) en hun opa en oma wonen bij hen in om voor de kinderen te zorgen. In het tweede gezin woont een Syrische vluchteling die helpt met de zorg voor de demente opa en om oma, die mantelzorger is, een beetje te helpen. In het derde gezin wonen twee kinderen met hun ouders. In het vierde gezin woont oma Bep, die weduwe is.

De jeugd speelt een grote rol in de musical. Zij bedenken een plan: een barbecue voor de buurt. Om de wethouder te laten zien hoe belangrijk het park is voor de buurt. En dan gaat er van alles mis...!

Maar zonder spelers geen musical. Daarom de vraag of er onder u/ jullie mensen zijn die mee willen doen?! Zelf eens in de rol van een ander stappen. Een half jaar op vrijdagavond repeteren en dan eind februari stralen tijdens de twee uitvoeringen! Dus: wie doet er mee? Heb je nog vragen? Ik hoor het graag!

Gertia Coenraats, regisseur.

KERKCAFÉ in de Zendingskerk

Iedereen is welkom op elke 3^e donderdag van de maand , tussen 10 en 12 uur, om bekende en nieuwe gezichten te zien.
We zitten gezellig bij elkaar in de consistorie.
Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar!

Noteert u alvast de komende data in uw agenda :
de donderdagen 18 april, 16 mei, 20 juni.

Namens de taakgroep Pastoraat,
Dory Vredenberg en Johan Kriek

COVENTRYGEBED

De kaars wordt aangestoken bij het begin van het eerste
Coventrygebed op vrijdag 1 maart 2024



DANK

Lieve broeders en zusters van de Zendingskerk,
Ik wil jullie heel erg bedanken voor de mooie bloemen vanuit de kerk.
Ik heb er veel dagen in het zorgcentrum van kunnen genieten. Maar
ook wil ik bedanken voor alle aandacht die zoveel kerkleden aan mij
geschonken hebben, bijvoorbeeld door het sturen van een kaartje, op
bezoek te komen, een appje of telefoontje. Overweldigend!

Liefs voor jullie allemaal,
Anna Tanghé

MEDEDELINGEN

van de redactie

In een bijeenkomst van de taakgroep communicatie en presentatie werd voorgesteld om Contact te verrijken met een rubriek waarin een gemeentelid geïnterviewd wordt. Een dergelijke rubriek bestond een aantal jaren geleden ook al gedurende enige tijd. Naar verluid werd deze door de lezers gewaardeerd. Daar kwam later de column van Titia Dijk bij. Haar prachtig geformuleerde en persoonlijk getinte overwegingen werden eveneens zeer op prijs gesteld. Het verdwijnen van deze beide bijdragen werd ervaren als een gemis.

Dit gemis zou volgens het voorstel van de taakgroep gecompenseerd kunnen worden met een nieuwe rubriek. De redactie neemt deze suggestie graag over. Zij heeft inmiddels ons gemeentelid Hans Grondsma bereid gevonden om voortaan iemand van onze gemeente te interviewen en het verslag daarvan in Contact te publiceren. Hans Grondsma wil graag weten wie in onze gemeente het leuk zou vinden om te worden geïnterviewd. Wie voor zo'n interview belangstelling heeft, wordt uitgenodigd zich te melden bij Hans Grondsma en/of de redactie.
Het e-mailadres van Hans is: grondsmahk@gmail.com

De redactieleden,
Anne de Vries en Jacob Sants

VAN DE STICHTING

Een grafrecht kopen op het Zendingskerkhof

Pasen 2024 ligt alweer achter ons met de traditionele, mooie Paasviering en de indrukwekkende afsluiting op het Zendingskerkhof, waarbij we bloemen leggen op de graven.

We krijgen daarna vaak vragen over ons kerkhof en de mogelijkheid om een graf te kopen.

Hieronder daarom enige informatie.

Het Zendingskerkhof is bedoeld als begraafplaats voor leden van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.

Zij kunnen bij de Stichting van de Zendingskerk een grafrecht voor onbepaalde tijd kopen.

Dat betekent niet dat men een stukje grond koopt, (de grond blijft, zoals gebruikelijk op een begraafplaats, te allen tijde eigendom van de Stichting) maar men koopt het recht om op een vooraf vastgestelde plaats ooit begraven te mogen worden of een urn te plaatsen.

Dat recht geldt voor onbepaalde tijd en dat betekent dat de graven van het Zendingskerkhof in principe nooit geruimd zullen worden.

Ons kerkhof wordt door velen gezien als een mooie, stille begraafplaats, midden in het dorp en daardoor krijgen wij als bestuur ook regelmatig aanvragen van niet-leden van de Zendingskerk om een grafrecht te mogen kopen. Meestal is het antwoord nee, want het is niet de bedoeling om er een soort algemene begraafplaats van te maken. Bij uitzondering kan het bestuur van deze regel afwijken voor mensen die op enigerlei wijze een band hebben met de Zendingskerk.

Wat kost een grafrecht op het Zendingskerkhof ?

De prijs van een grafrecht op het Zendingskerkhof voor het begraven van maximaal twee personen is gekoppeld aan de tarieven van de gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren te Ermelo.

Leden van de Zendingskerk krijgen op het gemeentelijk tarief van een grafrecht voor onbepaalde tijd een korting van 35%.

Voor 2024 is het tarief nog gebaseerd op de gemeentelijke tarieven van 2023, te weten:

een grafrecht voor onbepaalde tijd voor twee personen = € 9.125,-
minus 35% = € 5.931,-.

Voor een urnengraf voor vier urnen: gemeentelijk grafrecht van 20 jaar x 2 = € 2.195,- x 2 minus 35% = € 2.854,-

Vanaf 1 januari 2025 zal het gemeentelijk tarief van 2024 als basis gelden:

een grafrecht voor onbepaalde tijd voor 2 personen = € 9.764,- minus 35% = € 6.347,-.

Voor een urnengraf voor vier urnen: gemeentelijk grafrecht van 20 jaar x 2 = € 2.348,- x 2 minus 35% = € 3.052,-

Indien het bestuur een uitzondering maakt voor niet-leden van de Zendingskerk wordt het volle gemeentelijke tarief in rekening gebracht.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de beheerder van het kerkhof: Willem Combé,
beheerderkerkhof@zendingskerk.nl

Namens de Stichting,
Fred van Bruxvoort

DE PARASOL

Inloophuis De Parasol. Oude Nijkerkerkweg 4, 3853 JS Ermelo.
www.inloophuisdeparasol.nl

Openingstijden: Zondag 14.00 uur tot 16.00 uur. Maandag 14.00 uur tot 16.00 uur.

Woensdag 10.00 uur tot 12.00 uur. Vrijdag 10.00 uur tot 12.00 uur.

Donderdagmiddag Jeu de Boulen van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Activiteiten:

- 1 mei - Themaochtend, Gerande Sikkema van Mission Possible komt vertellen over het project in Bulgarije.
Daar gaan ook de gemaakte dekens naar toe.
- 3 mei - Bloemschikken, zeg het met hout.
- 5 mei - Samen eten.
- 17 mei - Crea, Keramiek schaalte versieren.
- 24 mei - Schoenendoosactie door Marina Attema.
- 26 mei - Samen eten.
- 29 mei - Breien voor Bulgarije.
- 31 mei - Bloemschikken, zomerbloemen schikken in een coupe.

Voor de maaltijd vooraf opgeven in de Parasol tot uiterlijk vrijdagmorgen voor de maaltijd.

Voor de Crea en bloemschikken ook vooraf opgeven, dat kan ook via de website.

Vriendelijke groet van de coördinatoren,
Tom Ankersmit

Anja Duinker
Gerda Camron- van Bentum

MUTATIES

Aangemeld als leden: Mevrouw M. (Maria) Vroon-Romijn en de heer
C.J. (Kees) Vroon.

Overleden: Mevrouw G. van Schaijk-van der Kraats,

Uitgeschreven: De heer en mevrouw Mulder.

Verhuisd: De heer R. van Vuure.

De ledenadminisstrateur,
Margot Sants-Kottman

HULPDIENST ZENDINGSKERK

Voor praktische hulpvragen kunt u ons mailen:
hulpdienst@zendingskerk.nl

Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp!

VERTROUWENSPERSOON VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ERMELO

Wie zich onveilig voelt in de kerk of op dit terrein iets wil bespreken,
kan contact opnemen met :

mevrouw Cora Dolstra of de heer Bennie Vliek,

mailen naar: vertrouwenspersoon@hervormdermelo.nl

KERKDIENSTEN

De gewone ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur. Met Pinksteren wordt weer een interkerkelijke viering op 't Weitje gehouden. Deze viering begint voor zover nu bekend om 11.30u. Er is die ochtend geen dienst in de Zendingskerk.

Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand en beginnen om 17.00 uur. De eerstvolgende is op zondag 28 april.

Ochtenddiensten

21 april	Ds. Desiree Prins-van den Bosch	Ermelo
28 april	Dhr. Theo Trompetter	Ermelo
05 mei	Ds. Gert Jan Lambers-Heerspink	Delden
09 mei	geen dienst	Hemelvaartsdag
12 mei	Mw. Heleen Bakker	Ermelo
19 mei	Ds. Kim de Berg e.a. (11.30u)	Pinksteren op 't Weitje
26 mei	Ds. Rainer Wahl Ede	Maaltijd van de Heer

U kunt de kerkdiensten tevens online volgen of terugkijken via het YouTube-kanaal van de Zendingskerk. Dat kan op verschillende manieren:

- 1) Op uw PC of laptop gaat u naar de website:
www.zendingskerk.nl >> Kerkdiensten >> Online-logo.
- 2) Direct naar: www.youtube.com/@zendingskerk
- 3) Bij gebruik van de YouTube app.
(Op uw telefoon, tablet of smart- tv) Zoek dan in de YouTube-app naar *@zendingskerk*, daar vindt u de diensten.

De wekelijkse diaconale collectedoelen (eerste rondgang zwarte zak, tweede rondgang groene zak) zijn:

21 april	Hervormde Diaconie Ermelo: <i>bestrijden van armoede en zorgdragen voor personen en groepen</i>
28 april	Tent of Nations
5 mei	Kerk in Actie: <i>steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne</i>
12 mei	Kerk in Actie: <i>maatjes voor gezin zonder ouders in Zambia</i>
19 mei	Jaarproject Ghana: <i>een beter inkomen voor sheaboerinnen.</i>
26 mei	Hezenberg: <i>duurzame veranderingen in persoonlijke levens en omstandigheden van mensen realiseren</i>
2 juni	Kerk in Actie: <i>duurzame landbouw in de hoge Andes in Colombia.</i>

Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 31 mei. Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk **zaterdag 18 mei** binnen te zijn bij de redactie van Contact.