



CONTACT

Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging

De Zendingskerk te Ermelo

74e jaargang nr. 8 6 nov. - 18 dec. 2020

Al eeuwen de deuren open
voor iedereen die wil.
Gastvrij, zelfs voor wie niet weet
wie precies de deler is van brood en wijn.
Komt allen, zo klonk het onbevreesd.

Nu door omstandigheden gesloten
of minder mensen toegelaten.
Houd afstand van je naaste
is momenteel vreemd genoeg
het goede om te doen.

Voor hoe lang nog?
Dat weten wij mensen niet.
Wel dat we blijven zoeken
naar vormen om te blijven
delen vanuit zijn woord.

Lennart Aangeenbrug

Overgenomen uit *Woord & Dienst oktober
2020*



De kracht van de verbeelding in crisistijd

Dit is de ondertitel van het boek van Philipp Blom, *Het Grote Wereldtoneel* (2020). Het heeft me aangesproken in deze tijd van crisis. Als samenleving, als kerk en als persoon zijn wij in de greep van een virus dat een pandemie tot gevolg heeft. Veel is hier al over gedacht, geschreven, gemopperd, gelukkig niet zonder de broodnodige relativerende mopjes. Dan heb ik het over die hele grote crisis nog niet gehad: de selfmade opwarming van de aarde waarvan de mogelijke consequenties onze verbeeldingskracht tart.

Ik heb dat boek van Blom in het Nederlands gekocht en niet in het Duits alhoewel ik altijd het liefst het origineel lees, zeker als het in mijn moedertaal geschreven is. Deze sympathieke filosoof en journalist heeft vanwege familie in Nederland – zie de naam – een extra band met ons land. Hij was onlangs op TV in Buitenhof en beantwoordde in goed verzorgd Nederlands de vragen van de interviewer. In de Nederlandse uitgave zit een toegift. De auteur heeft in deze uitgave nog een stukje over de coronacrisis toegevoegd. Heerlijk toch als je van – minimaal – twee walletjes kunt lezen.

Goed en wel, waarom dit boek aan u genoemd? Het raakte me omdat het om verbeelding ging en om verhalen die er toe doen als een heel volk of de hele mensheid in een diepe crisis is verwickeld. Wat speelt daar? En vooral: hoe kom je daar weer uit? Het interesseert me juist als theoloog die een intieme omgang heeft met bijbelse verhalen van onderdrukking en uittocht, van lijden, sterven en opstaan. Helaas heeft Blom daar niet zo'n hoge pet van op. Daar kom ik nog op terug.

Ik word me bij het lezen weer scherp bewust van de verborgen lagen in verhalen. 'Jij hebt mij verlaten.' 'Door niets meer met mij te delen, was jij al lang vertrokken.' 'Als wij hier goed verdienen, krijgen de armen het ook beter.' 'Jullie verdienen door armen juist af te troeven, zodat ze nog armer worden.' Achter iedere kant van het verhaal zit weer een verhaal, zitten belangen en vooral verschillende perspectieven.

Grote verhalen veranderen

De aarde zou het middelpunt zijn van de hele kosmos en plat, geschapen door God. Toen kwam er een geleerde die bewees dat het juist andersom was. De aarde draaide om de zon: Galilei. De toenmalige wereld stond op z'n kop. Toch zette het nieuwe verhaal door.

Of neem de kleine ijstijd in de 16^e en 17^e eeuw. Veel mislukte oogsten, grote honger, vele doden, terwijl de dertigjarige oorlog al meer dan de helft van de bevolking het leven kostte. Het verhaal ging: dit was een straf van God voor al die zondaren. Maar ja, als het je nu zelf trof of mensen die niets hadden misdaan? De dood was zo algemeen dat deze niet meer als straf voor weinigen of een bepaalde groep kon worden ervaren. Ook het vermoorden van heksen op grote schaal hielp niet. Met de opkomst van empirische wetenschappen werden andere oorzaken aangewezen, ontstond er een ander verhaal. De handel kwam op en het verkeer tussen steden nam toe. Zonder deze ontwikkeling was de reformatie met haar Europese impact niet mogelijk geweest. Het verhaal veranderde naar vrijheid, tolerantie, gelijkheid voor de wet.

Het Bijbelse Verhaal

Blom vindt dat het bijbelse verhaal op het verkeerde spoor zit als je naar de uitdaging van onze tijd gaat. Hij ziet in het scheppingsverhaal bijvoorbeeld een sterke tegenstelling tussen de mens als kroon van Gods schepping én de andere schepselen zoals dieren en planten die door de mens mogen of zelfs moeten worden beheerst. Het is jammer dat Blom blijkbaar niet op de hoogte is van de actuele stand van de theologische discussie, die m.n. vanuit de feministische theologie fundamentele kritiek heeft op deze opdracht 'om te heersen'. Toch blijft dit boek me prikkelen om

juist als theoloog de bijbelse verhalen op zodanige wijze te (her-)vertellen dat zij hun eeuwenlange wijsheid, hun diepe inzichten in ons menselijk gedoe vruchtbaar en uitdagend kunnen inbrengen in het voortgaande debat inzake een betere wereld en vooral toekomst voor onze kinderen op deze schitterende planeet in een land van zorg en welzijn voor allen, de armen en gemarginaliseerden voorop. Of wij vanuit de kerken deze uitdaging verstaan of niet, zal ook beslissend zijn voor onze toekomst in een zich verder seculariserende wereld waar 'de wetenschap' zich als een soort nieuw geloof aan het uitbreiden is.

Dank aan Blom die als stem 'van buiten' deze uitdaging in alle scherpheid en historisch geïnformeerd heeft neergezet.

Coronacrisis

Het verlies van controle, beperkingen van onze mobiliteit en sociale omgang benauwen en bedreigen ons bestaan in alle opzichten. Het wetenschappelijk verhaal alleen is niet voldoende om overleefd te blijven, om de spanningen te kunnen uithouden, om inventief wegen te vinden om elkaar toch te bereiken en elkaar nabij te kunnen zijn. Daar is God zij dank de Stem die zegt, *Ik ben bij en met jullie alle dagen van je leven en op ieder moment in deze wereld*. In en met onze gemeenschap leren we juist daarop te vertrouwen. Dit is een bron van kracht en uithoudingsvermogen.

We voelen opeens hoe precair ons leven kan zijn. Onze kwetsbaarheid wordt opeens heel scherp en steeds moeilijker te negeren. De eenzaamheid van vele alleenstaanden en ouderen, de ongewisheid onder jongeren over hun toekomstperspectieven, kerkgenootschappen die bang zijn de onderlinge band kwijt te raken en nog meer aan krimp onderhevig te zijn, het niet meer te redden.

Wat te doen?

Blijven doorgaan met het streamen van diensten met langzaam verbeterde technische mogelijkheden. Het is een complexe materie, maar in onze Zendingkerk zijn er mensen met verstand stevig mee bezig. Het zal u vast en zeker zijn opgevallen in de toenemende kwaliteit van de uitzendingen. Op het pastorale vlak blijven we naar elkaar omzien, pakken eens vaker de telefoon of brengen een bloemetje. Zelf blijf ik naar gemeenteleden gaan die om pastorale bijstand verlegen zijn, wel houd ik fysiek afstand en heb altijd een 'flesje' bij me om mijn handen voor en na het bezoek te desinfecteren. Ook een mondkapje heb ik uiteraard standaard bij me. Op deze wijze kunnen we de kern van de bijbelse boodschap dat de Levende zelf met ons is handen en voeten geven door het met elkaar uit te houden en elkaar door deze periode heen vast te houden. Trouwens, ook kinderen missen veel aan voedend en vormend contact op school, in de sport en ja, ook in de kerk. Ook aan hen willen we denken.

Diensten

In deze laatste zondagen van het kerkelijk jaar gaat het preekrooster verder met de slotpassages van het Matteüsevangelie voordat het begint met het grote lijdensverhaal. We horen dan de parabel van de talenten (25, 14-30); de parabel van de mensenzoon die het criterium voor de grote onderscheiding legt bij de 'naastenliefde' en tenslotte de laatste grote rede waar de parabels in opgenomen zijn, Matteüs 24, 14-35.

Geschiedt lijkt me op de zondag van het gedenken de lezing uit de brieven van Paulus, 1 Thessalonicenzen 5, 1-11 die aangeeft hoe we ons kunnen 'wapenen' met vertrouwen en liefde ook juist in het aangezicht van onze eindigheid.

Op 8 november vieren wij de Maaltijd van de Heer. Inmiddels hebben we een manier gevonden om met aparte glaasjes etc. corona-proof 'brood en wijn' tot ons te nemen. Wie thuis mee wil doen, kan alvast een stukje brood op een schaalje en een glas met een slok wijn of druivensap gereed zetten. Ook zal er geen voorganger zijn die

je de 'elementen' fysiek aanreikt, je hoort toch de woorden van de inzet die ons aan de bijzondere geschiedenis herinneren van Jezus en zijn volgelingen op de avond van een vreselijke nacht van verraad, verloochening en verval en hoe die Éne hen allemaal bleef vasthouden in een liefde die niet kapot kon. Dit mogen we ons te binnen brengen via onze verbeelding en onze eigen lichamelijke door het in brood en wijn aan te nemen, in te nemen en in ons hele leven op te nemen. En zo nemen we het ook voor elkaar op als dit aan de orde is, zeker in deze tijd.

Op 15 november was oorspronkelijk een ruildienst gepland met het Kerkelijk Centrum en mijn collega Roelof de Wit. We hebben in goed collegiaal overleg met elkaar afgesproken om in deze toch wel bijzondere situatie de ruil niet door te laten gaan.

Op 22 november valt de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zogenaamde eeuwigheidszondag. Op deze zondag vieren we met elkaar de dienst van gedenken. Er zijn 13 gemeenteleden die wij herdenken en dat betekent dat we bij een totaal van 30 mensen per dienst deze zondag twee diensten zullen hebben, zodat naast de nabestaanden ook nog enkele gemeenteleden aanwezig kunnen zijn om 'eigen' verlies een plek te geven in de ruimte van ontferming en barmhartigheid én tegelijkertijd aangeven als 'gemeente' aanwezig te zijn en om de rouwdragenden heen te staan die een geliefde het afgelopen jaar zijn kwijt geraakt.

We willen ook gemeenteleden weer uitnodigen om namen te noemen van hen die in de eigen intieme familie- of vriendenkring zijn overleden. Vanwege het coronaregime kunnen wij mogelijk niet een ieder uitnodigen om in de dienst aanwezig te zijn. De ouderling van dienst zal plaatsvervangend de kaars van gedenken aansteken nadat de naam door de voorganger is genoemd.

Op 29 november begint de adventsperiode. Hoe we dit vieren en wat we met een project voor en met de kinderen kunnen, is nog de vraag. Er is een kleine commissie samengesteld die nagaat hoe we op een mooie en zinvolle manier kerst kunnen vieren waarin oud en jong volop betrokken kunnen zijn.

De lezingen in advent gaan over de komst van een andere tijd, een tijd van recht en vrede, van liefde en genade, waar een nieuw leven kan gedijen, opgroeien, vruchtbaar zijn. Prachtige teksten uit Jesaja – altijd weer als nieuw in de oren klinkend – en het begin van het Johannes- en Lukasevangelie gidsen ons op deze weg der verwachting (zondag 6 en 13 december).

U allen een goede tijd gewenst.

Ds. Rainer Wahl

Van de scriba

KERK ZIJN IN CORONATIJD (6)

Het gaat goed met het aanmelden voor de kerkdiensten. Maar doordat er niet meer dan 30 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn, is een kerkdienst snel vol geboekt. Op de achterpagina staat hoe u zich aan kunt melden. En hebt u geen e-mail? In dat geval mag u bellen (557492). Wilt u zich wel afmelden wanneer u onverhoopt toch niet kunt komen? En ook van belang: wilt u zich houden aan de regels? Dus niet komen wanneer u zich niet goed voelt, ook al is het slechts een kleine verkoudheid. Dan is er de anderhalve meter afstand en het desinfecteren van de handen. En sinds de laatste aangescherpte maatregelen het verzoek bij het betreden van de kerk en het verplaatsen een mondkapje te dragen. Dat mag af zodra u op uw stoel heeft plaats genomen en graag weer opzetten voordat u uw jas aantrekt om de kerkzaal te verlaten. En het moge duidelijk zijn dat er geen koffie gedronken wordt, wat door velen wordt betreurd! De drie leden van de cantorij die op het balkon staan, genieten ervan te mogen zingen. En wij zijn heel blij met hun bijdrage. Zo leren we ook nog nieuwe liederen! De gemeente mag mee neuriën. Op zondag 22 november is het Eeuwigheidszondag, of zondag van de Voleinding. Wij willen graag de nabestaanden de gelegenheid geven om met hun geliefden deze dienst bij te wonen. Omdat het aantal mensen dat aanwezig wil zijn groot is, is er gekozen om twee diensten te houden. Naast de familie is er nog plaats voor slechts enkele gemeenteleden. Het Leerhuis was van start gegaan, maar heeft helaas alle avonden voorlopig afgezegd. Wanneer er weer avonden gehouden worden, wordt u daarover geïnformeerd.

*Vriendelijke groet,
Margot Sants-Kottman*

OPEN KERK

Concert in de Zendingskerk

Zaterdag 28 november a.s. om 15.00 uur geven Dries Vredenberg en Petra Giel een concert in de Zendingskerk. Het concert duurt ongeveer drie kwartier en is gratis toegankelijk.

In verband met coronamaatregelen is reserveren noodzakelijk. Dit kan vanaf 7 november openkerk@zendingskerk.nl

LEERHUIS

In verband met de coronamaatregelen kunnen de geplande leerhuisavonden voorlopig helaas niet doorgaan.



De heren en dame zijn druk bezig voor beeld en geluid.

SINT MAARTEN IN CORONALAND



Over een paar dagen is het Sint Maarten, dat feest kan niet doorgaan, zoals zoveel dingen. Geen kinderen langs de deur, geen zakken snoep en lieve liedjes. Maar ik ben niet voor één gat te vangen. Covid Volente kom ik die dag bij jullie langs. In mijn rode mantel, net als Sint Maarten, op mijn fiets (heb geen

paard) met een lampionnetje met een klein lichtje erin. Bemondkapt en op afstand bel ik aan en zeg iets om de novemberkou en de gure herfstwind te verdrijven. Her en der heb ik mooie uitspraken verzameld en die deel ik uit, zoals Sint Maarten de helft van zijn mantel weggaf.

Om je lekker te maken hier alvast een voorproefje, om de moed erin te houden:

"Er is een weten van elkaar dat tijd en afstand overwint" (Ida Gerhardt).

"Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd? vroeg de jongen.

Help, antwoordde het paard." (Charlie Mackesy)

"Hij die een reden tot leven heeft, kan vrijwel alle levensomstandigheden verdragen" (Nietzsche)

"Vriendschap sluiten met de realiteit, dat helpt echt". (Leoni Jansen)

"Kom maar op met die zon achter de wolken".

"Achter de wanhoop zit de moed". (Britta Maria)

"De stilte vinden in het oog van de storm".

"Kunst die fluistert: kom maar, stil maar".

De filosoof Karl Popper vindt dat OPTIMISME een plicht is, een morele plicht. Oei, dat gaat ver en we moeten al zoveel. Maar één zo'n zinnetje van het lijstje hierboven drie maal daags hardop zeggen, dat verhoogt je weerstand wel. Thuisgekomen hou ik de rode mantel gewoon maar aan, hoewel mijn moeder dat nooit goed vond, binnen met je jas aan zitten. Dan had je er buiten niks meer aan.

Zo is Sint Maarten bij uitstek het feest van de wederkerigheid; je verspreidt optimisme en positiviteit, raakt daarbij zelfs je halve mantel kwijt, maar je ontvangt verraste blikken en

lieve woorden. Als marsreepjes en snoepkettingen vallen ze je toe.

En die rode, warme mantel trek ik voorlopig niet meer uit.

Die kan straks dienst doen met mijter en kerstmuts.

Op naar de volgende feesten, stippen aan de horizon.

Zelfs één met ster.

Titia Dijk-Gilhuis

column@zendingskerk.nl

KERKCAFÉ

Er is voorlopig geen kerkcafé. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen ons weer melden als het kerkcafé kan herstarten.

*Hartelijke groet, namens de Taakgroep Pastoraat
Johan Kriek en Dory Vredenberg*

Wie wil wekelijks de kerk schoon maken?

Al 15 jaar komen we zondags en door de week in een schone kerk dankzij de werkzaamheden van Marianne en Jan Admiraal. Door persoonlijke omstandigheden hebben ze moeten besluiten te stoppen. Marianne en Jan waren meer dan alleen schoonmakers. Ze voelden ook een verantwoordelijkheid als 'huismeesters' om te zorgen dat de kerk er netjes opgeruimd uitzag. Namens de kerkenraad wil ik hen graag hartelijk bedanken voor hun goede zorgen al die jaren. Voor de korte termijn hebben we een schoonmaakbedrijf ingehuurd, misschien zijn er binnen de gemeente leden die het over zouden willen nemen of iemand kennen die de kerk zou willen schoonmaken. Vergoeding in overleg.

Graag reageren bij ondergetekende.

Ton Hardeman (tel. 0341-266188)

HULPDIENST ZENDINGSKERK



Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen:

Tel. 06 22389790 of hulpdienstzendingkerk@gmail.com

Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp!

Diaconale maandcollecten

November



*In de maand november is de diaconale maandcollecte bestemd voor een project van Kerk in Actie: **Voorlichting en vaktraining voor Venezolaanse vluchtelingen - Colombia.*** Door de politieke en economische crisis in Venezuela steekt iedere dag een groot aantal mensen de grens over naar Colombia, op zoek naar bestaanszekerheid. Door deze toestroom van vluchtelingen neemt het risico op seksuele uitbuiting en mensenhandel toe. Met name kinderen en jongeren zijn kwetsbaar.

In de noordelijke streek La Guajira biedt de partnerorganisatie van

Kerk in Actie, Renacer, hulp aan vluchtelingenjongeren en aan jongeren uit de inheemse gemeenschap in La Guajira. Zo biedt Renacer hun hoop op een betere toekomst. Renacer brengt samen met andere instanties de vluchtelingenstroom in kaart om zo zicht te krijgen op kinderen en jongeren die risico lopen om slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting. Het team van Renacer geeft daarnaast voorlichting op scholen in achterstandswijken om kinderen weerbaar te maken. Ook traint Renacer gezinnen, kerk- en gemeenschapsleiders om uitbuiting van kinderen en jongeren te voorkomen. Het lezen van de Bijbel speelt in deze trainingen een belangrijke rol.

's Nachts gaan teamleden de straten op, op zoek naar kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. De teamleden proberen hen te helpen door hun vertrouwen te winnen, een band met hen op te bouwen, hen bij te staan en proberen hen uit te nodigen om naar het opvanghuis te gaan dat Renacer runt. Daar krijgen zij psychosociale en juridische hulp. Jaarlijks worden hier 60 kinderen opgevangen. Renacer begeleidt hen om hun zelfvertrouwen en eigenwaarde terug te krijgen.

Renacer wil vluchtelingen perspectief bieden op werk en inkomen en is een koksschool gestart waar jongeren tot 35 jaar een intensieve opleiding volgen en een erkend diploma halen. In La Guajira groeit het toerisme en daarmee ook de belangstelling voor gastronomie. De opleiding sluit daarbij aan. In 2020 en 2021 wil Renacer in totaal 90 jongeren een koksopleiding aanbieden.

Uw gift geeft kinderen, jongeren en vrouwen in het noorden van Colombia hoop op een betere toekomst. Maak uw bijdrage over **op rekeningnummer NL71 INGB 0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte november 2020** of op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vluchtelingen Colombia.

Albert Grit, voorzitter taakgroep Diaconie

December

In de maand december is de diaconale maandcollecte bestemd voor Solidaridad. Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties.

Solidaridad streeft naar duurzame productie:

Dat is helaas niet vanzelfsprekend. Denk maar aan cacao-boeren die in armoede leven, de uitbuiting van textielarbeiders en het vervuilde milieu in de omgeving van goudmijnen.

Dat kan en moet anders. Solidaridad werkt samen met honderdduizenden boeren, mijnwerkers en arbeiders om de productie te verduurzamen.

Solidaridad wil verantwoord ondernemen:

Voor Solidaridad betekent ondernemen verantwoordelijkheid nemen voor een solidaire wereld. Westerse bedrijven zijn nu vaak machtiger dan hun toeleveranciers in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

Denk bijvoorbeeld aan kledingmerken die lage prijzen bedingen bij textiel fabrieken in Bangladesh. Wij willen dat bedrijven hun toeleveranciers als partners beschouwen, hun een eerlijke prijs betalen en samenwerken voor goede arbeidsomstandigheden en milieuvriendelijke productie.

Daar wordt aan gewerkt samen met bedrijven die dat ook willen.

Solidaridad lobbyt voor eerlijk beleid en regels:

Beleid en regels moeten boeren, arbeiders en mijnwerkers beschermen. Maar zelf zijn ze zelden betrokken bij de ontwikkeling van regels die hun werk en leven beïnvloeden. Daarom werkt Solidaridad samen met boeren, arbeiders en mijnwerkers aan betere regels en beleid van bedrijven en overheden.

Solidaridad streeft naar bewuste consumptie:

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Een wereld met winst voor iedereen dus. Waarin iedereen in de keten een eerlijke beloning ontvangt voor zijn of haar werk. Waarin de scheve verhouding die er nu is wordt doorbroken. Zo'n wereld is niet mogelijk zonder de alles bepalende keus van de consument. Wie betaalt, bepaalt!

Als we allemaal solidair zijn, komt niemand tekort. Helpt u ook mee?

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingkerk o.v.v. diaconale maandcollecte december 2020.

Piet Jan Tuinema, diaken

Naast de diaconale maandcollecten zijn de collectiedoelen.

Weekcollecten

8-nov	Moldavië - Kinderen en ouderen worden gezien
15-nov	Diaconie Ermelo
22-nov	PKN - Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk
29-nov	Kerk in Actie Oekraïne - School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid
6-dec	Kerk in Actie Nederland - Kinderen betrekken bij diaconaat
13-dec	Leger des Heils
20-dec	Moldavië - Kinderen en ouderen worden gezien

De voedselbank in coronatijd

Ook in coronatijd gaat het werk van de voedselbank onverminderd door. Iedere week voorzien we onze cliënten van een pakket met levensmiddelen. De werkwijze is aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Zo houden we anderhalve meter afstand en hebben we het uitdelen van de pakketten over meer momenten in de week verspreid.

Steun uit de samenleving

Vanuit kerken, bedrijven en andere geledingen van de samenleving ontvangen we veel steun. Zo is er veel aanbod van tijdelijke vrijwilligers. En ontvangen wij regelmatig donaties in de vorm van geld, omdat inzamelingsacties bij kerken en supermarkten vanwege alle maatregelen lastiger zijn te organiseren.

Vrijwilligers en penningmeester
Het aantal vrijwilligers is momenteel op peil. Er komt in het bestuur een vacature voor een penningmeester; de voorkeur hiervoor gaat gezien de samenstelling van het bestuur uit naar een vrouw. Wil je hierover meer weten; neem contact met ons op via info@voedselbankharderwijk.nl

Aantal cliënten

Het aantal cliënten is op dit moment redelijk stabiel, de verwachting is dat dit in de komende maanden gaat toenemen gezien de economische vooruitzichten. Ook dan hopen we dat er veel steun vanuit de samenleving is om deze cliënten een voldoende levensmiddelenpakket te verstrekken.

Koelauto

In de afgelopen zomer hebben wij een nieuwe koelauto kunnen aanschaffen. Dit is mogelijk geworden door diverse sponsors en dankzij de inzet van vrijwilligers. Met deze koelauto kunnen wij beter dan voorheen een voedselveilig transport van bevroren en gekoelde levensmiddelen garanderen.

Nieuwe huisvesting

Samen met de eigenaar van ons huidige pand zijn wij bezig met het ontwikkelen van nieuwe huisvesting in Harderwijk. Dit nieuwe pand wordt naast het huidige gebouwd. Er moet nog wel het een en ander gebeuren, maar we zijn positief over een goed resultaat. In dit nieuwe pand kunnen wij onze voedselbank meer als winkel inrichten; hiermee verhogen wij onze klantvriendelijkheid en krijgt de cliënt meer keuze. Van de gemeente Harderwijk en wellicht van de gemeenten Putten en Ermelo hopen wij op een financiële bijdrage voor deze nieuwe huisvesting. Ook doen wij een beroep op verschillende fondsen en sponsors voor een bijdrage.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons werk, kijk dan op onze website www.voedselbankharderwijk.nl of neem contact op met de algemeen coördinator van de voedselbank, mevrouw Antoinette Walenberg of met een van onze bestuursleden.

SchuldHulpMaatje Ermelo zoekt twee coördinatoren!



SchuldHulpMaatje Ermelo, een van de kerkelijke initiatieven die in 2013 vanuit het Diaconaal Platform van de plaatselijke kerken is opgezet, is op zoek naar u/naar jou!

Voelt u zich/voel je je betrokken bij mensen die financiële nood kennen en vaak 'verdwalen' in onze soms nodeloos ingewikkelde samenleving? Vindt u/vind je het een uitdaging die mensen te bemoedigen en concreet bij te staan? Neem dan contact met ons op!

Wat verwachten wij van een coördinator? Dat hij/zij onbevooroordeeld de medemens tegemoet treedt, integer en oprecht is, zijn/haar motivatie vindt in christelijke waarden en coachend en ondersteunend bezig wil zijn. Dat laatste geldt zowel in contacten met hulpvragers als met een enthousiaste en betrokken groep van zestien maatjes. U/je bent ook een professionele gesprekspartner namens SHME voor o.a. de gemeente, diaconieën, ondernemers en lokale (welzijns)organisaties.

We gaan ervan uit dat u/je 4 - 6 uur per week voor dit werk beschikbaar hebt. Let wel, het gaat hier, zoals meestal bij diaconaal werk, om vrijwilligerswerk, waarbij alle kosten worden vergoed en benodigde apparatuur beschikbaar wordt gesteld.

Schrikt dat niet af, daagt het zelfs uit, krijgt u/krijg je er een goed gevoel bij? Laat dan wat van u/je horen. Neem contact op met de huidige coördinatoren, Jannette Baaij-Melis of Wout Lourens.

Zij zijn bereikbaar per mail via coordinator@shmermelo.nl of telefonisch via 06 45255215.

Zij kunnen u/je een uitvoerige profielschets toezenden en delen graag hun ervaringen met u/je! Nogmaals, herkent u zich/herken jij je hierin, prikkelt het u/je, wacht dan niet maar neem contact op!

Wolter ter Meer, secretaris a.i.-Ermelo, tel. 06 41266405



KERK EN ISRAËL

KRUIS EN OPSTANDING... EN WAT NOG MEER?

Professor David Flusser, verbonden aan de universiteit in Jeruzalem, was als gelovige jood geraakt door de persoon van Jezus. Hij sprak met reformatorische christenen die hem uitlegden wat Jezus voor hen betekende. Ze vertelden hem over vergeving van schuld, over kruis en opstanding. Over behoud van de ziel. Flusser luisterde aandachtig en zei tenslotte: *'Maar Jezus heeft toch ook wel iets gezegd?'* Flusser was met name getroffen door de bijbeluitleg van Jezus, waarin de heiliging van de Naam en de komst van het koninkrijk een belangrijke, zo niet de belangrijkste plaats innemen. *'Zoek eerst het Koninkrijk van God, en Zijn gerechtigheid'* waren Jezus' woorden. Vergeving van schuld is in de kerk vaak centraal gesteld, niet werd gezien dat vergeving een onderdeel was van de gehele geloofsweg. Wat daarna volgt is immers de levenswandel. Hiertoe geeft Jezus uitleg en verduidelijking van de Tora, waarvan geen tittel of jota verloren mag gaan. In de Kerkorde van de PKN lezen we in Artikel 1 dat de kerk geroepen is om het gesprek met Israël te zoeken om de Schrift samen te lezen met oog op het Koninkrijk. Hoe kunnen wij als christenen samen met Israël hieraan bijdragen? Hoe verrijkend is het om te luisteren naar de joodse uitleg als een bron van wijsheid en hoop. Delen joden en christenen samen niet één Boek en één toekomstverwachting?

Vaak is door christenen gedacht dat Jezus de vervulling van de Wet is en dat de Tora voor christenen nu achterhaald is. Dit zegt Jezus niet. Hij heeft met hart en ziel de Tora voorgeleefd en vraagt ieder die in Hem gelooft om navolging. Een prediking waarin kruis en opstanding centraal staan is onvolledig zonder de joodse Schriftuitleg. Gaat heen, doopt de volkeren en onderwijst hen, droeg hij zijn volgelingen op. Zonder Israël is de kerk niet volgroeid.

Het jodendom, waaruit het christendom voortkwam, kent het actief meewerken hier en nu aan het Koninkrijk der hemelen (Matt.) of het Koninkrijk van God (Luc.). *'Het is reeds midden onder u'*, zegt Jezus. Het wordt zichtbaar in de kwaliteit van het leven, als gehandeld wordt volgens de ethiek van de Tora. Nog niet volledig is het gekomen, maar eens zullen alle volken het koningschap van God erkennen. Mensen worden echter nu al geroepen om met daden van Gods koningschap te getuigen in een dolgedraaide wereld.

De eerste zondag in oktober staat, als het goed is, jaarlijks de verbondenheid tussen kerk en Israël centraal.

Louise Katus



Gezellig op gepaste afstand

Het inloophuis is open, tenzij de landelijke maatregelen gewijzigd worden. Graag ontmoeten wij u weer voor een praatje, een kop koffie of thee. Vanwege het mogelijke besmettingsgevaar zijn er voorlopig geen activiteiten en worden er geen maaltijden geserveerd.

We hebben de ontvangstruimte kunnen vergroten met een partytent om verantwoord open te zijn en op de website kunt u vooraf de bezoekerregels lezen. Wees welkom!

Openingstijden: maandagmiddag 14.00 – 16.00 uur; woensdag en vrijdagmorgen 10.00 – 12.00 uur en zondagmiddag 14.00 – 16.00 uur. De vrijwilligers heten u graag van harte welkom in De Parasol, Oude Telgterweg 203, 3853 PG Ermelo (ingang sportterrein De Zanderij).

KERKDIENTEN

Wanneer u een dienst wilt bijwonen, kunt u zich opgeven op de maandag, dinsdag en woensdag voorafgaande aan de zondag bij de scriba: scriba@zendingskerk.nl

En wanneer u thuis bent, kunt u de dienst volgen:

1) via de site van de Zendingskerk: www.zendingskerk.nl >> datum kerkdienst >> klikt u op het logo: Zendingskerk Online.

2) U gaat direct op [YouTube naar het kanaal van de zendingskerk](#).

Alle diensten beginnen om 10.00 uur.

Voorgangers

08 november ds. Rainer Wahl Maaltijd van de Heer

15 november ds. Rainer Wahl

22 november ds. Rainer Wahl Eeuwigheidszondag

29 november ds. Wilken Veen, Amsterdam 1^{ste} Advent

06 december ds. Florida de Kok 2^{de} Advent

13 december ds. Rainer Wahl 3^{de} Advent

20 december ds. Jenny v.d. Veen, Nijkerk 4^{de} Advent

Op zondag 22 november zijn er twee diensten.

De eerste begint om 10.00 uur en de tweede dienst om 16.00 uur. Meer hierover in de rubriek Kerk zijn in coronatijd.

Op zondag 6 december is er om 10.00 uur weer kindernevendienst tijdens de gehele kerkdienst. Graag kinderen brengen bij de achterdeur.

TELEFONISCH SPREEKUUR PREDIKANT



Elke dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur, tel. 06-27222693.

Schroom niet om er gebruik van te maken.

Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 18 december. Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk **maandag 7 december** binnen te zijn.