



CONTACT



Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging

De Zendingskerk te Ermelo

74e jaargang - nr. 9 18 dec. 2020 - 12 febr. 2021



VERGEEF

Vergeef mij dat ik met mijn kleine woorden
meedoe en stal zeg
en ster
en dat ik in drie kleine letters
God zeg
en U denk te noemen daarmee.

Het water is veel te diep
tussen mij en de stal
en de ster is te hoog.
Ik verspreek mij wanneer ik U noem.

Vergeef mij dat ik met mijn kleine woorden
toch meedoe en stal zeg
en ster
en dat ik in drie kleine letters
God zeg
en U denk te noemen daarmee.

Jaap Zijlstra



Het licht van kerst

Menig artikeltje in kerkbladen in aanloop naar kerst zal ongeveer zo beginnen: ‘Het zal een merkwaardige kersttijd worden’. Het feest bij uitstek voor samen komen, met elkaar eten, elkaar knuffelen is kerst. We nemen de oplopende spanningen in de intieme kring van gezin en familie op de koop toe, zo diep zit dat kerstgevoel. En nu: maar drie personen per gelag. Intiemer kan niet, dat wel.

Een tweede gedachtegang, denk ik, is de volgende die ik vaak tegenkom en die in een kerkbladartikel over kerst niet zal misstaan: het komen van het licht. Ach, hoe snakken we in deze donkere, onzekere tijden naar een lichtpuntje aan de horizon. Vaker hoor je ook van het licht aan het einde van de tunnel, dat gelukkig in de verte gloort. Een dominee zie ik op het scherm mijmeren over de lichtjes in de advent die steeds, week na week toenemen. Dit langzame aansteken en opkomen van het licht geeft hem geduld en hoop tegelijk. Fijn.

Kaarsjes aan

Ik kan me er alles bij voorstellen en tegelijk kan ik een ironische glimlach niet onderdrukken. Als het zo makkelijk is alleen al bij de voorstelling van ‘licht’ op te veren en de nabije verlossing uit te roepen, vooruit, laat het dan maar gauw licht worden. Steek je kaarsje aan! Net zo vergaat het me bij het verlangen naar, ja bijna opeisen van een positieve boodschap in dit negatieve van een nog niet te controleren pandemie. En nu wijk ik van de artikeltjes af door mijn harde oordeel te vellen.

Verhullen

Het blijft bij een sentimentele leegte als je niet concreet weet te maken waaruit dit licht bestaat of wat de concrete inhoud is van de veel bezworen positieve boodschap. Wij zijn toch van de kerk en niet van een of ander vage lichtclub? We hebben toch weet van het precaire van het leven, zijn kwetsbaarheid én kostbaarheid? Moeten we dat meteen met iets positiefs verhullen, verhullen dat we soms niet verder vooruit weten, tegen een muur aanrennen en hardnekkige problemen even niet kunnen oplossen? Ik kan een ander die ik lastig vind, niet in mijn zin ‘positief’ veranderen, laat staan mezelf ook al zou ik het nog zo willen. Wie kan over zijn eigen schaduw springen? Maar ja, wij blijven positief toch? Gaat het al weer beter?

Vertrouwen

Geloof is voor mij niet zonder meer ‘positief’ of ‘licht’. Het is voor mij de kracht van het vertrouwen in een scheppende goedheid die zich met mij verbindt in alles wat mij overkomt en waar ik soms wel iets, maar vaak ook helaas niets mee kan. Geloof is voor mij het basale aanvaarden van het leven in zijn donkere én lichte, in zijn negatieve én positieve kanten. De Geest helpt mij de goede onderscheidingen hierin te maken in contact met jullie, mijn geloofs- en Zendingskerkgenoten.

Kind

En nu kerst. Kerst is geen verkapt Germaans lichtfeest, overgenomen door god commercie in de donkere tijd van het jaar. Kerst is de realiteit van een kind, een concreet spartelend leven, dat in het precaire van onze wereld laat zien wat echt, warm, gezellig, vreedzaam, geduldig, volhardend, recalcitrant, waardevol menselijk leven is. In dit Kind is de scheppende, zuivere

goedheid mens, vlees en bloed geworden. Kerst is een uniek en concreet levensverhaal dat zich met het mijne intrinsiek verbindt, omdat we nog altijd in diezelfde precare wereld leven. En dát geeft mij inzicht, uithoudingsvermogen, levensmoed. En dát is in mijn ogen 'licht' in en voor de wereld, die ik samen met jou en zelfs dieren en planten bèn.

Onder ons

Dat is een mooi feestje waard - thuis alleen en/of samen met je partner of vriend met wel of niet nog maximaal drie gasten erbij. O jee, dat wordt kiezen, goed voor toch weer spanningen in de intieme kring. Vergeet niet: met dit nieuwe leven van het kind in Bethlehem is dit licht al onder ons. Het feest wil ons helpen het ook te ontsteken: in en met ons. Op deze wijze wordt God geëerd in de hoge en wordt vrede op aarde gebracht bij en door de mensen van goede wil. Ik vind het een mooie gedachte om als gemeente daarvan te zingen – op kerstavond buiten de kerk voor de mensen van Arcade. Ik wens u allen een glansrijk en zalig kerstfeest.

Diensten

We bereiden ons voor op kerst in een wel bijzondere tijd. Juist nu we extra graag bij elkaar zouden willen komen, moeten we met een virus ook lieve gasten buiten de deur houden. Gelukkig kunnen wij diensten uitzenden en ook nog een keer van onze buitenplaats gebruik maken. Wij gaan door met vieren in liederen, gebeden en verhalen die ons voeden met ontspannen volharding – tenminste dat wens ik ons allen van harte toe.

De lezing op de vierde advent wisselt nu van het Johannes- naar het Lukasevangelie. De figuur van Johannes de Doper maakt plaats voor Maria en de boodschap dat zij de 'draagmoeder' van de komende Messias zal zijn. Haar Magnificat mag er dan ook zijn in het voetspoor van de dappere Hannah. 'Maak groot de eeuwige en maak klein wat mensen kleineert' luidt hun profetisch appèl.

Op kerstavond is er een dienst die om 19.30 uur begint.

Op kerstochtend is er ondanks de beperkingen een extra feestelijke dienst. Tijdens onze kerstdienst wordt een kindeke gedoopt. Zijn naam is James Timmer. De precieze namen heb ik nog niet, maar op de dag zelf zullen deze uiteraard bekend zijn. Gert en Esmeralda vinden de Zendingskerk nog altijd een mooie plek om de doop van hun tweede zoon in onze gemeente te laten plaats vinden. De lezingen zijn: Jesaja 52, 7-10 en Johannes 1, 1-14, de zogenaamde Proloog. Extra medewerking van Jan Simon Bakker, dwarsfluit; Anneruth van Oostveen, viool en Daniel van Oostveen, klarinet.

Op 27 december is vaak een mooie rustige dienst om kerst nog iets na te laten galmen. Oude mensen worden getuige van de nieuwgeboren Messias. Zal deze ook een nieuwe tijd teweeg kunnen brengen? Het kind in de tempel en in de armen is meer dan een ijdele hoop: het is een en al leven, nieuw menselijk leven!

Op 31 december is er om half acht online een uitzending die ons op die avond wil begeleiden naar het nieuwe jaar met zijn mogelijke ontwikkelingen en spanningen. Zal de pandemie worden overwonnen? Wat is daarvoor nog allemaal nodig? We zullen het zien en in goed vertrouwen ons met elkaar inzetten voor een goed en gezegend jaar van onze grote voorganger Jezus Christus.

Op zondag 3 januari preludeert de lezing op de Driekoningen (6 januari): Mattheus 2,1-12 laat Jesaja 60, 1-6 resoneren die na oorlog en ballingschap een nieuwe tijd van licht ziet gloren.

Op 10 januari vieren we de Maaltijd van de Heer en gaan we met het leesrooster beginnen aan het zogenaamde Markus-jaar. We volgen de komende zondagen in januari en februari, de zondagen na Epifanie (6 januari net als Driekoningen) het eerste hoofdstuk van Markus. Het valt na de kerstdagen op dat Markus geen kerstverhaal heeft. Hij begint met zijn korte en krachtige stijl met de profeet Jesaja en zijn woorden dat er een bode vóór de Messias uit wordt gezonden. Deze werd door hem gezien in het optreden van Johannes de Doper. Jezus komt tevoorschijn bij de doop. Daar wordt hij a.h.w. 'geboren' of door God geadopteerd. En – het wordt allemaal uitgezonden!

Ik wens u allen een zalig kerstfeest, warm, liefdevol en vredig.
Ds. Rainer Wahl

Kindernevendiensten

Hoewel we maar één keer per maand met de kinderen bij elkaar komen, gaan we toch een project doen waar we de hele periode mee bezig zijn. Nou ja, bijna de hele periode, want als we starten op de eerste zondag van december is het al tweede. We gaan aan de slag met een digitaal bord, waarop we elkaar kunnen inspireren, uitdagen, opvrolijken, etc. Elke week hebben we een vraag aan de kinderen om te beantwoorden. Dat kan met filmpjes, gedichten, foto's of wat je maar kwijt kunt op een digitaal bord. Aan het eind van de week sluiten we het bord af en als de kinderen akkoord gaan, stellen we het eindresultaat beschikbaar voor iedereen in de kerk. We komen tijdens het project dus twee keer bij elkaar: op zondag 6 december (start project en we gaan iets leuks maken om het huis op te vrolijken in de periode naar kerst) en op 25 december (kerstochtend). Ook dan hebben we onze eigen viering en gaan we een kerstquiz doen.

3 januari slaan we over en op 7 februari 2021 hebben we dan weer de eerste kindernevendienst in het nieuwe jaar.

*Namens de leiding,
Leonard Osté*



VREDE VOOR DE WERELD

Op de laatste dag van dit jaar wordt een internationale meditatie voor de vrede georganiseerd. Op oudejaarsdag wordt om 13.00u. wereldwijd een uur lang gemeditereerd om vrede in de wereld. Het gaat om een interreligieus initiatief van World Healing Day. Overal op aarde voelen mensen zich zo met elkaar verbonden rond dit thema.

De Zendingskerk sluit zich hier graag bij aan en is op 31 december geopend van 13.00 tot 14.00u. U kunt binnenlopen om te mediteren, om een kaarsje aan te steken, even te zitten luisteren naar mooie muziek. Ook is er de mogelijkheid om een gedachte of vredesboodschap op te schrijven en op een aangegeven plaats op te plakken. En wat zou u dan op zo'n geeltje schrijven? Dat kan van alles zijn: wat houdt u bezig in deze tijd, wat komt in u op bij het woord Vrede enz.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. Wij nemen uiteraard de coronamaatregelen in acht.

Met dank aan een gemeentelid dat ons hierop attendeerde.

Taakgroep pastoraat Van de scriba

VANUIT DE KERKENRAAD

Eind september heeft Arda Overbeek-Mulder medegedeeld dat zij niet langer haar werk als ouderling wil verrichten. Er waren meerdere redenen voor haar om te stoppen en één daarvan was dat zij zich als kerkenraadslid in coronatijd te weinig betrokken voelde bij de beslissingen die door het moderamen genomen moesten worden.

Wij zijn Arda erg dankbaar voor haar positieve bijdragen die zij al vele jaren aan de Zendingskerk geschonken heeft. Wij kijken met haar terug op een mooie tijd en wensen haar alle goeds toe. De wijk van Arda is overgenomen door Greet Kerkhoff. Zij is nu de contactpersoon voor wijk 2A en 2B. Voor de gemeenteleden op de Veluwe en Almere is de contactpersoon Herma Jongekrijg. Men is hierover geïnformeerd. Vacant zijn de wijken 4 (rondom het Kerkelijk Centrum) en 5 (west). In de taakgroep pastoraat wordt druk overleg gepleegd en mensen worden benaderd. En..... er is goede hoop! Daarover de volgende keer meer.

In de kerkenraad van november is opnieuw gesproken over de vraag van een gemeentelid tijdens de ALV. De stilte bij binnenkomst in de kerk in coronatijd. Zoveel stiller dan anders. Deze vraag was voorgelegd aan de taakgroep liturgie. Deze kon echter geen oplossing vinden en speelde de vraag terug naar de kerkenraad. Daar werd voorgesteld om de cantorijleden te vragen na het inoefenen nog wat liederen te zingen tot 2 à 3 minuten voor de dienst. Dan is er de stilte tot de eredienst om 10.00 uur begint. De taakgroep liturgie kon zich hierin vinden en intussen heeft u kunnen genieten van mooie liederen. Bij de volgende vergadering van de taakgroep wordt dit extra zingen geëvalueerd.

En nog een belangrijk punt: aan ds. Sjoerd Zwaan is gevraagd of hij bijstand in het pastoraat wil verlenen in de vacaturetijd. Daarop heeft hij positief gereageerd en daar zijn wij heel blij mee.

Dini van Bruxvoort en Margot Sants

KERK ZIJN IN CORONATIJD (7)

Tja, en dan is het december. En er willen veel mensen naar de kerk. U begrijpt dat dat een ingewikkelde zaak wordt. Hoe kan iedereen een plaats krijgen?

Ik heb het volgende bedacht:

U kunt zich aanmelden voor de diensten van zondag 20 december, kerstavond 24 december 19.30 uur, kerstmorgen 25 december, zondag 27 december en zondag 3 januari. Dat zijn vier mogelijkheden. Dat is plaats voor 150 mensen! De uitnodiging tot reservering ontvangt u op zondag 13 december. Wanneer u geen internet hebt en dit leest kunt u bellen op 17, 18 of 19 december. Als u mailt dan graag in volgorde van wenselijkheid wanneer u zou willen/kunnen komen en met hoeveel personen + huishoudens. Zo hoop ik dat u allen bij een van de genoemde kerkdiensten aanwezig kunt zijn. Elders vindt u informatie over inhoud van de verschillende diensten. Op zondag 27 december is er in de namiddag weer een Vesper. Daarvoor krijgt u een aparte uitnodiging, met dit keer wel een mogelijkheid van reserveren tot 15 personen. De spontane kerkgang blijft dan ook mogelijk.

Het crisisteam van de Zendingskerk heeft besloten de maatregelen aangaande desinfecteren van de handen, het mondkapje en de anderhalve meter niet te wijzigen. Wij menen dat het goed is om ons te blijven houden aan deze afspraken.

*Vriendelijke groet,
Margot Sants-Kottman*

Van enkele gemeenteleden ontving de scriba een mail met dank voor de amaryllis bol en een foto van het resultaat op dat moment. Het was goed te merken dat dit gebaar van de taakgroep pastoraat bij velen in de smaak was gevallen. Hopelijk is bij iedereen er een mooie bloem uit voort gekomen.



Hieronder leest u de namen die genoemd zijn van gemeenteleden, familie en vrienden, tijdens de diensten van zondag 22 november 2020, Eeuwigheidszondag.

Pieter Jan van Boven, overleden op 18-12-2019, 87 jaar
Marieke Belserang-Bruinink, overleden 05-01-2020, 61 jaar
Coos van Tuijl-van der Meer, overleden 07-01-2020, 89 jaar
Helena Helling-Krieger, overleden op 28-01-2020, 94 jaar
Delef van Vuure, overleden op 27-02-2020, 76 jaar
Jeannette Wildeman, overleden op 13-03-2020, 83 jaar
Jaap Wildeman, overleden op 18-03-2020, 84 jaar
Enny van Elten, overleden op 31-03-2020, 52 jaar
Heimen Kroon, overleden op 28-04-2020, 80 jaar
Herman Jan Brouwer, overleden op 01-06-2020, 77 jaar
Lukas Meindert Lumkes, overleden op 04-08-2020, 91 jaar
Laurens Zwaan, overleden op 29-08-2020, 88 jaar
Saskia Elisabeth Goedvree-van der Meijden, overleden op 22-09-2020, 74 jaar

Ook werden de namen genoemd van:
Henry van Limburg, overleden op 15-01-2020, 48 jaar
Flora ten Hove-Groeneveld, overleden op 16-05-2020, 74 jaar
Klaas Jansen, overleden op 18-07-2020, 87 jaar
Leendert Dirk Couprie, overleden op 08-11-2020, 81 jaar oud.

Vesper iedere laatste zondag van de maand

Binnen de pioniersgroep zijn we op zoek naar andere vormen van vieren. In de pioniersdiensten kiezen we voor andere muziek en zoeken we naar onderlinge uitwisseling. Daarnaast willen we een meer meditatieve en inspirerende vorm. Waarbij handvatten gegeven worden, maar de interpretatie en verwerking bij de deelnemers ligt. Daarom zijn we in november gestart met het voorbereiden van een maandelijks vesper. Dit zal steeds op de laatste zondag van de maand zijn van 17.00-17.30u. We proberen met muziek, beeld, woord en stilte een thema uit te lichten. De eerste keer zijn we terughoudend geweest met het opnemen van de dienst, omdat het de eerste keer is en we niet wisten hoe gevoelig auteursrechten zijn. De link is achteraf wel rondgemaild binnen de Zendingskerk. We denken dat er veel mensen zijn die bezig zijn met de zin van het leven, die we als kerken nu niet bereiken. We hopen dat de vespers ook bezocht zullen worden door nieuwe mensen. Dus zegt het voort. Vanwege Corona zijn er nog beperkingen. Vooral niet meezingen en een beperkt aantal bezoekers. We willen iedereen de kans geven om op het laatste moment te beslissen wel of niet naar de vesper te gaan, vandaar dat we kozen voor aanmelden bij binnenkomst. Daar hebben we reacties op gehad. We hopen natuurlijk dat de beperking in aantal snel opgeheven zal kunnen worden, maar zo lang die er is, zijn de plaatsen voor de helft vooraf te reserveren via de scribe en voor de andere helft in te vullen bij de deur voor spontane beslissers. Het thema op 27 december zal 'Licht' zijn. Wil je een keer meedenken over thema, muziek of mee voorbereiden dan ben je welkom. Je kunt je aanmelden bij ons of mailen naar helenevharten@gmail.com

*Namens de voorbereidingsgroep,
Helene van Harten*



De menselijke blik

Hoe mensen kijken: van oudsher hebben kunstenaars, filosofen en anderen zich erin verdiept. Hoeveel kun je uitdrukken met een oogopslag? Hoe intens kan de ene mens naar de andere kijken? Kunnen we anderen beoordelen aan hun blik? Aristoteles maakte een onderscheid tussen mensen met een naar binnen en naar buiten gekeerde blik. Het eerste type wil vooral iets van de wereld begrijpen het tweede wil iets afdwingen. Later is vaak onderscheid gemaakt tussen de vrouwelijke en de mannelijke blik. De eerste zou vooral ontvankelijkheid willen uitdrukken, de tweede beheersing. Ook de mensenrechten kun je op verschillende manieren bezien: met juridische ogen, met mededogen en solidariteit of met de visie van menselijke waardigheid.

In het werk voor de mensenrechten gaat het altijd om meer dan een manier van kijken. De wetenschapper Steven Pinker vroeg zich af of we in de vooruitgang het glas als half vol of half leeg moeten zien. Hij zegt: we zien niet dat alles overal voor iedereen beter wordt, we kunnen

niet onverschillig zijn voor de aanblik van dreiging en lijden. Maar juist de feiten die we waarnemen, leren ons dat we de wereld beter maken. Dat is ook het inzicht dat Amnesty International nu al zestig jaar lang in haar werk wil uitdragen.

Kerstkaartenactie:

De kerstkaarten actie is op zondag 6 december in de Zendingskerk gehouden. Wanneer u een of meerdere kaarten aan gevangenen wilt sturen kunt u dat laten weten door te mailen naar diaconie@zendingskerk.nl

Brieven schrijfactie:

Op zondag 17 januari 2021 worden weer Amnesty namen voorgelezen. In de Zendingskerk worden dan zoals gebruikelijk de briefpakketten uitgedeeld. Ook als u niet naar de kerk kunt komen, willen we u een briefpakket sturen en dat kan door te mailen naar diaconie@zendingskerk.nl

Hartelijk dank,

taakgroep diaconie (informatie over Amnesty zie: www.amnesty.nl)

Leerhuis 2021

(Let op: i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen kunnen deze avonden mogelijk alsnog vervallen, raadpleeg de site: <https://hervormd-ermelo.nl/vorming-en-toerusting>)

Een pleidooi voor het heilige

Woensdag 6 jan. 2021

Locatie Oude Kerk

Tijd 20.00 uur

Inleider Prof. dr. M. J. Verkerk

Als ze maar gelukkig zijn

Donderdag 14 jan. 2021

Locatie Westerkerk

Tijd 20.00 uur

Inleider Mw. M.de Weerd

Eenzaamheid omarmen

Maandag 18 jan. 2021

Locatie Maranathakerk

Tijd 20.00 uur

Inleider Drs. M. van de Berg

God is altijd groter

Donderdag 28 jan. 2021

Locatie Nieuwe Kerk

Tijd 20.00 uur

Inleider Dr. A. D. van der Dussen

De kracht van mensen zit in het omgaan met tegenslagen

Woensdag 3 febr. 2021

Locatie Immanuelkerk

Tijd 20.00 uur

Inleider Dr. P.J. Verhagen

De protestant en het zelfgekozen levenseinde

Woensdag 10 febr. 2021

Locatie Oude Kerk

Tijd 20.00 uur

Inleider Prof. Dr. T. A. Boer

Midden in het leven

Maandag 15 febr. en 1 maart

Locatie Westerkerk

Tijd 14.00-16.00 uur

Inleider Ds. A. Priem

Jacqueline van der Waals - Gedichten

Donderdag 18 febr. 2021

Locatie Westerkerk

Tijd 20.00 uur

Inleider Dhr. M.A.Valstar



Archief

Aanwinsten

Ik heb aan historicus J. Exalto de gegevens te danken van enkele podcasts over de Veluwe in de laatste oorlogen dan met name over Kohnstamm in Ermelo (*podcast: Oorlog op de Veluwe (4). Ermelo: De Joodse professor*), over wie een publicatie zich in statu nascendi bevindt. Interessante onderwerpen voor onze momenteel weinig opwindende tijd!

U hebt Exalto misschien al leren kennen in het zevende nummer van Contact 2019. Ook heb ik van hem een boeiend artikel ontvangen over leven en werken van de pedagoog Kohnstamm met interessante religieuze beschouwingen.

U kunt deze podcasts beluisteren via:

<https://soundcloud.com/search?q=bibliotheek%20nijkerk>

<https://open.spotify.com/show/2EujPnuiJPdIBD3WoWODWN>

*Hans Grondsma,
Archiefbeheerder*

Een paar dagen lang stond de tijd stil

Onder deze titel verscheen in Trouw op 31 oktober een essay van Josha Zwaan, schrijfster en dochter van onze voormalige wijkpredikant, ds. Laurens Zwaan, die op 29 augustus jl. overleed. Zij schrijft daarin op intieme wijze over de laatste maanden van haar vader en haar verwerking van zijn heengaan in de eerste tijd daarna. Het essay is te groot om op te nemen in Contact.



[Hier een link naar het essay.](#)

Met dank aan Josha Zwaan en een gemeentelid dat ons erop attendeerde.
De redactie

Dankbaar in Coronatijd

Ook in dit toch wel absurde jaar zijn er voor ons veel redenen om dankbaar voor te zijn. Dit jaar mochten wij samen, in redelijke gezondheid, onze 85^e verjaardag vieren en op 12 november ons 60-jarig huwelijk!

Toen wij na die dag thuiskwamen vonden we een huis vol goede wensen en bloemen, waaronder die van onze Zendingskerk. Door Dini van Bruxvoort persoonlijk gebracht. Wij hadden dit prachtige boeket al tijdens de live-stream dienst van 8 november zien staan en hebben met haar, een dag later, tijdens de koffie gezellig en uitvoerig kunnen bijpraten. Het is geweldig om bij een oecumenische gemeenschap als de Zendingskerk te mogen horen. Ondanks de beperkingen is er gelukkig nog het gemeenschapsgevoel, mede door alles wat er georganiseerd wordt. We hebben mogen genieten van een mooi live-concert gegeven door Petra Giel en Dries Vredenberg en daarvoor in live-stream het niet minder mooie concert van Dorothea Bleijenberg en haar zoon Erik. In beide concerten konden we voor het eerst genieten van de mooie vleugel.

Iedereen heel hartelijk bedankt voor alle aandacht, zorg, goede wensen en mooie bloemen.

Roel & Tiny Norg

Gezellig op gepaste afstand



Het inloophuis is open, tenzij de landelijke maatregelen gewijzigd worden. Graag ontmoeten wij u weer voor een praatje, een kop koffie of thee. Vanwege het mogelijke besmettingsgevaar zijn er voorlopig geen activiteiten en worden er geen maaltijden geserveerd.

We hebben de ontvangstruimte kunnen vergroten met een partytent om verantwoord open te zijn en op de website kunt u vooraf de bezoekerregels lezen.

Wees welkom!

Openingstijden: maandagmiddag 14.00 – 16.00 uur; woensdag en vrijdagmorgen 10.00 – 12.00 uur en zondagmiddag 14.00 – 16.00 uur.

De vrijwilligers heten u graag van harte welkom in De Parasol, Oude Telgterweg 203, 3853 PG Ermelo (ingang sportterrein De Zanderij).

IN DOEKEN GEWIKKELD

Zou het dan volgend jaar echt lukken, het inpakken van de Arc de Triomphe in Parijs? De Bulgaarse kunstenaar Christo (1935-2020) heeft er bijna 60 jaar aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Na de Rijksdag in Berlijn, de Pont Neuf in Parijs, voetpaden, parken en eilanden overal ter wereld zal dit zijn slotakkoord worden, postuum. Christo en zijn vrouw pakten gebouwen in om mensen op een andere manier naar de wereld te laten kijken. Door dingen in te pakken, zie je de vorm beter en kijk je met andere ogen. Ook de lange weg van vergunningen aanvragen, tegenstand en bureaucratie waren onderdeel van het kunstwerk.



Inpakken en in doeken wikkelen om zo een monumentale herinnering in ons collectieve geheugen achter te laten.

Mijn zoon bewaart nog steeds een piepklein stukje stof van 2 bij 2 cm. van de 100.000 m² lap stof waar de Rijksdag in gewikkeld was; er kwamen in 1995 in twee weken tijd 5 miljoen mensen kijken.

Hij koestert het als een relikwie, als was het een splinter van het kruis.

Ieder jaar met Kerst, bij het horen van het kerstevangelie en de woorden “in doeken gewikkeld” moet ik aan Christo denken en aan zijn “inpakkunst”. Heet die man ook nog Christo....

Met miljoenen mensen over de hele wereld turen we naar het in doeken gewikkelde Christuskindje; we bewonderen al eeuwen en eeuwen dit prachtige geschenk dat daar ingepakt op ons ligt te wachten.

Zullen we het maar eens gaan uitpakken, uit de doeken gaan doen?

Er zou zomaar bevrijding of tederheid in kunnen zitten.
Misschien ook wel ontferming en schoonheid.....
Of een vredesduif met adelaarsvleugels – kunnen we best gebruiken.



Zullen we het even in onze armen nemen, er heel lang naar kijken en het dan toch maar weer inpakken? Om het, wie weet, later weer uit te kunnen pakken, of door te geven. De contouren à la Christo zien en een vermoeden hebben van de inhoud. Het wordt een Kerst om nooit te vergeten: Het uit de doeken doen van het mysterie...en het weer inpakken.

Titia Dijk-Gilhuis

column@zendingskerk.nl

KERK EN ISRAËL

CHANOEKA 2020, Lichtenfeest

Het is donker, het lijkt steeds donkerder te worden in de wereld. Geweld wereldwijd, vervuiling neemt toe, evenals drugshandel, geldzucht en ik-zucht.

Maar kijk daar, voor het raam, staat een kandelaar met acht lichtjes. Wie heeft die neergezet?

Mozes kreeg in Exodus 25 opdracht van de Eeuwige om een zevenarmige gouden lamp te maken, die in de tabernakel moest worden geplaatst. Volgens de joodse geloofstraditie symboliseert de brandende kandelaar in de tempel, de menorah, de brandende braamstruik van waaruit de Stem klonk die Mozes riep om namens God in te grijpen in de ellendige positie van Zijn volk. De kandelaar herinnert ook aan Licht, symbool voor God. Maar in het jaar 164 voor onze jaartelling brandde de kandelaar niet meer.

Na Alexander de Grote werd het grote rijk opgedeeld door enkele krijgsheren. Was het voor de overwonnen volkeren eerder toegestaan de eigen godsdienst te belijden, Antiochus Epiphanes, die heerste over Egypte en Judea achtte de Griekse cultuur, gebaseerd op de rede, superieur en vond dat de Joden zich daaraan moesten onderwerpen. Sabbat, Torastudie en besnijdenis werden op straffe des doods verboden. De Menora was al jaren gedoofd, de tempel ontheilgd door er een beeld van Zeus te plaatsen en varkens te offeren op het altaar. Dit alles werd de oude priester Mattitjahoe te veel. Met zijn vijf zonen begon hij een opstand tegen de wrede onderdrukking. Steeds meer Joden sloten zich daarbij aan en begonnen een guerrilla. Judas Maccabeus (wat strijdhamer betekent) leidde de opstand. Met een handjevol joodse strijders slaagde hij er tenslotte in Jeruzalem, waar de tempel stond, te heroveren. Vervolgens wachtte hem de taak om de tempel te reinigen en de menorah weer te ontsteken. Echter... er werd maar een klein kruikje gewijde olie gevonden, voldoende om de kandelaar één dag te laten branden.

Verteld wordt dat een wonder geschiedde. Dat kleine kruikje olie bleek voldoende voor acht



dagen, tot nieuwe olie was bereid. Vandaar de achtarmige chanoekia, waarvan elke dag één lichtje meer wordt ontstoken, tot alle lichten branden.

Wat is nu de betekenis van dit acht dagen durende feest? Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een gemeenschap bereid was gebleken het leven in te zetten voor het recht op de eigen levensovertuiging en levenstrant (let wel, niet voor macht of grondgebied!). Nog altijd is het de viering van de vrijheid, het behoud van eigen identiteit, die de kern uitmaken van het Chanoekafeest.

Nu heeft een doorbraak in de geschiedenis twee kanten: het handelen van de mens, en hulp van de hemel. Eerst lag de nadruk op de moed van de Makkabeeën, in de latere rabbijnse viering verschoof het accent naar het wonder. Het kruikje olie met het zegel van de Hogepriester werd symbool voor de redding.

Nog steeds zijn de gevaren van vandaag niet wezenlijk anders dan in de dagen van de Makkabeeën, namelijk ontwrichting van de eigen tradities en cultuur, onverschilligheid jegens andere culturen. Assimilatie kan leiden tot het onzichtbaar worden van het eigene. Maar als het gevaar dreigt zullen velen zich opnieuw als Joden laten zien. We weten met dit volk nooit waar het wonder begint.

Chanoeka en Advent verwijzen allebei naar hoop in donkere tijden.

Louise Katus

Inzameling Voedselbank – februari 2021

De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten heeft ons gevraagd om ook in 2021 weer levensmiddelen voor hen in te zamelen. Zij reiken iedere week voedselpakketten uit aan personen/gezinnen die vanwege geldgebrek zelf geen eten kunnen kopen. De mensen die voor zo'n pakket in aanmerking willen komen melden zich hiervoor aan en nadat hun financiële situatie is gescreend, krijgen zij een pasje, waarmee zij wekelijks een pakket kunnen komen afhalen. Deze pakketten worden bij de Voedselbank samengesteld en ingepakt door vrijwilligers en op drie locaties afgeleverd en gedistribueerd, met in achtneming van alle veiligheidsmaatregelen t.a.v. de hygiëne en afstand. U begrijpt dat deze gedwongen werkwijze meer tijd en menskracht vraagt. Gelukkig zijn er nog steeds voldoende mensen bereid om dit werk te doen.

De Zendingkerk doet twee keer per jaar mee aan het inzamelen van levensmiddelen waaraan de Voedselbank op dat moment behoefte heeft. De producten die in februari 2021 worden ingezameld zijn: *vacuümverpakte kaas, houdbare melk, vloeibaar bak- en braadvet, cornedbeef/kipfilet/ham in blik, beschuit en pindakaas.*

De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren, deze worden door de Voedselbank bij DE ingewisseld voor pakken koffie.

De kratten voor bovenstaande levensmiddelen staan op *zaterdagmiddag 6 februari* van 13 tot 14.30 uur klaar *in de consistoriekamer* en op *zondagmorgen 7 februari* voorafgaande aan de kerkdienst *in de hal van de kerk*. Wij hopen dat u allemaal mee wilt doen aan deze directe vorm van hulpverlening in de eigen omgeving.

*Namens de Taakgroep Diaconie,
Joke Hendriksen-v.d. Berg*

Nieuw meerjarig project

De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië.

De komende twee tot drie jaar willen we als Zendingkerk een nieuw project ondersteunen. Als taakgroep Diaconie hebben we gekozen voor een project van Kerk in Actie ‘**De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië**’.

Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Van de 18 miljoen Syriërs zijn 12 miljoen mensen op drift. Zij zochten een veilig heenkomen elders in Syrië of in buurlanden als Jordanië en Libanon. Ook tweederde van de christenen in Syrië raakte op drift. De helft van hen vluchtte naar het buitenland. Desondanks bieden Syrische kerken effectief hulp aan ontheemden in eigen land, ongeacht religie of politieke voorkeur. Syrische kerken, de grote Grieks-Orthodoxe Kerk van Antiochië voorop en daarna ook de Syrisch-Orthodoxe Kerk, zijn de grootste particuliere hulpverleners in Syrië. Zij stellen de betrokkenheid van kerken in Nederland zeer op prijs. Zij ervaren die als steun in de rug.

Dankzij de financiële bijdrage van Kerk in Actie kunnen kerken in de regio ontheemden en vluchtelingen helpen met onderdak, medische zorg, water, onderwijs, kacheltjes, voedsel en hygiënepakketten. Met hun netwerk van kerkelijke gemeenten door heel Syrië, Libanon en Jordanië bereiken ze mensen die voor internationale organisaties vaak onbereikbaar zijn.

De Syrische Grieks-Orthodoxe Sara Savva vertelt: “De enige gebieden waar we echt niet kunnen werken, zijn de gebieden die door ISIS worden gecontroleerd. Maar verder bieden wij overal hulp. Medewerkers rijden ook naar afgelegen gebieden. Daar vragen ze in de dorpen wat bewoners nodig hebben. Vaak gaat dat om medische hulp, om voedsel en water. Ook in vluchtelingenkampen delen we hulpgoederen uit. Bijvoorbeeld in Hassakeh waar bijna zeventuizend vluchtelingen wonen en veel kinderen ziek zijn. Wij zorgen voor schoon water, pompen en medische hulp. In de kuststad Latakia worden vijfhonderd maaltijden per dag uitgedeeld aan mensen die van huis en haard verdreven zijn. Zulke keukens willen wij openen in alle steden waar wij een kantoor hebben.”

- ✓ **voor 18 euro krijgt een gezin een pakket babyvoeding**
- ✓ **voor 32 euro krijgt een gezin een voedselpakket**
- ✓ **voor 75 euro kan een gevlucht gezin een maand lang een kamer huren**
- ✓ **voor 329 euro krijgt een gezin een maand lang warme maaltijden**

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkensyrie.

Op 10 januari zullen we voor het eerst collecteren voor dit project. In het voorjaar zullen we indien de maatregelen rond Corona pandemie het toelaten meer informatie geven na afloop van een dienst.

*Albert Grit,
voorzitter taakgroep Diaconie*

Diaconale maandcollecten

December

In de maand december is de diaconale maandcollecte bestemd voor Solidaridad. Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Voor nadere informatie zie het vorige nummer van Contact.

Januari

In de maand januari 2021 is de diaconale maandcollecte bestemd voor een project van Kerk in Actie '**Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India**'.

In India breken veel meisjes hun opleiding voortijdig af, terwijl er al weinig kans is op goed werk. Velen trouwen jong. Als dan later hun man overlijdt, groeien veel vrouwen de problemen boven het hoofd: ze worden als weduwen gediscrimineerd, vluchten soms in alcohol of prostitutie en kunnen niet langer voor hun kinderen zorgen. Sommigen hebben HIV. Samen met kerken in Noordoost-India zorgt het Priscilla Centrum ervoor dat deze vrouwen hun leven weer op de rit krijgen. Ze leren vaardigheden om in hun levensonderhoud te voorzien, groeien in eigenwaarde en bouwen aan hun geloof in God.



Het Priscilla Centrum gebruikt de kerkgebouwen als opleidingscentrum en vraagt de kerken het cursusgeld te betalen voor tien vrouwen. Het Priscilla Centrum stelt de trainster, materialen en machines beschikbaar en probeert de gemaakte producten op de markt te brengen. Er is veel meer vraag naar trainingen dan het Priscilla Centrum aankan, en de afzetmarkt voor de producten is de beperkende factor. Deze vrouwen krijgen ook bijbellessen, psychische hulp en

soms tijdelijk onderdak. Na ongeveer vijf jaar neemt de kerk het over en verhuist Priscilla het opleidings-centrum naar een andere kerk. Zo verspreidt het werk zich over de hele regio. Priscilla heeft een eigen website waarop meer informatie is te vinden.

Zie www.priscillacentre.com.

U kunt dit werk steunen door een bijdrage over te maken **op rekeningnummer NL71 INGB 0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging de Zendingkerk o.v.v. diaconale maandcollecte januari 2020 of** op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Kwetsbare vrouwen India'.

Februari

In de maand februari is de diaconale maandcollecte bestemd voor Villa Vrede '**Hulp en Perspectief voor mensen zonder papieren**'.

Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning, geen recht op een woning of op werk. Ze leiden een onzichtbaar leven. In Villa Vrede worden deze mensen wel gezien en bij hun naam genoemd. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en hun dag zinvol doorbrengen. Zij volgen er taallessen, leren fietsen repareren, doen een spelletje of

krijgen informatie over hun rechten. De vrijwilligers van Villa Vrede helpen deze mensen waar ze kunnen. Omdat mensen door het wachten in een afhankelijke en uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen, wil Villa Vrede de komende jaren meer investeren in het werken met de bezoekers richting een realistisch toekomstperspectief.

Wat Kerk in Actie kan doen met uw bijdrage

- ✓ Een ontbijtje bij Villa Vrede kost ongeveer 50 cent, een maaltijd 1 euro.
- ✓ Voor 3 euro kun je in de stad heen en weer met de bus.
- ✓ Voor 5 euro kun je even bellen met thuis.
- ✓ Voor 20 euro koop je een nieuwe broek.
- ✓ Voor 50 euro koop je een nieuwe jas.
- ✓ Voor 100 euro per maand huurt Villa Vrede 1x per week een sportzaal voor sportactiviteiten.



Voor meer informatie zie ook website van Villa Vrede: www.villavrede.nl U kunt dit werk steunen door een bijdrage over te maken **op rekeningnummer NL71 INGB 0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte februari 2020** of op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Villa Vrede.

OLIEBOLLEN voor SOLIDARIDAD

Op woensdag 30 december 2020 kan iedereen die dat wil oliebollen bakken of kopen voor Solidaridad.

Per 5 oliebollen betaalt u € 4,--.

Met deze gezellige actie brengen we de diaconale maandcollecte van december extra onder de aandacht. Solidaridad komt immers op voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Zie

<https://www.solidaridad.nl/>

Bakkers, bezorgers en kopers gezocht!

De bedoeling is dat de oliebollen op 30 december 's morgens bij verschillende gemeenteleden thuis gebakken worden, eventueel geholpen door één of twee andere gemeenteleden.

De oliebollen worden om 12 uur naar de kraam bij de Zendingskerk gebracht. Daar kunnen ze opgehaald worden tussen 12 en 14 uur. De taakgroep diaconie zorgt voor warme chocolademelk en

vuurkorven!

Lukt het niet om de oliebollen op te halen, dan kunnen we ze natuurlijk ook thuisbezorgen.

Bestellen of aanmelden om te helpen

U kunt uw bestelling doorgeven of u aanmelden om te (helpen) bakken en bezorgen, bij greetvanderlans@gmail.com of door te bellen naar Joke Hendriksen: 0341-563107.

Uiterlijk 24 december opgeven!

Collecten november

De opbrengst voor de diaconale maandcollecte bedroeg € 727 en was bestemd voor Kerk in Actie ten behoeve van vluchtelingen uit Colombia.

De opbrengst voor de eerste rondgang collecten was € 807,75 dus € 161,55 per zondag. Een deel van de opbrengst (€ 260,25) is toegerekend aan het offerblok op basis van het aandeel dat dit doel in de opbrengst van de collectes van vorig jaar had.

Naast de diaconale maandcollecten zijn de collectedoelen

| | |
|---------|--|
| 20-dec. | Moldavië; Kinderen en ouderen worden gezien |
| 24-dec. | Kerk in Actie Kinderen in de Knel |
| 25-dec. | Kerk in Actie Kinderen in de Knel |
| 27-dec. | Vakantiefonds |
| 31-dec. | Vakantiefonds |
| 3-jan. | Driestroomhuis Damaris Ermelo |
| 10-jan. | De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië |
| 17-jan. | Nog niet bekend, doel samen met Goede Herderkerk |
| 24-jan. | Protestantse Kerk: Een kerk van betekenis |
| 31-jan. | Diaconie Ermelo |
| 7-feb. | Bangladesh Beter bestand tegen water |
| 14-feb. | De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië |

BHV'ers gevraagd

In erediensten van de Zendingskerk behoort een zogenaamde bedrijfshulpverlener aanwezig te zijn die eerste hulp kan verlenen als er een kerkganger onwel wordt. We denken dan in de eerste plaats aan de koster, maar er zullen ook andere gemeenteleden nodig zijn om tot een rooster van dienstdoende BHV'ers te komen. Voor een eventueel benodigde (EHBO) opleiding zal worden gezorgd. Gaarne ondergetekende laten weten indien u mee wilt doen in een team van BHV'ers.

Ton Hardeman, penningmeester@zendingskerk.nl



Vacature bezorging

U treft negen keer per jaar het verenigingsblad Contact ofwel in uw mail ofwel in uw brievenbus. Een ploeg van 25 bezorg(st)ers neemt de moeite om de leden van de Zendingskerkgemeente te voorzien van de nieuwsgaring betreffende de Zendingskerk. Per 1 januari is er echter een vacature voor Putten. Een kleine wijk, zeven adressen, maar niet onbelangrijk. Dit is uw kans om op deze wijze mee te werken. Wat wordt er gevraagd en geboden:

9 x per jaar op de donderdag/vrijdag van de verschijningsdatum het Contact bezorgen; bent u verhinderd en u hebt geen vervanger: dat wordt geregeld; onbezoldigd, door weer en wind, even de adressen afgaan; wetend dat de dank voor de medewerking groot is. kortom: grijp uw kans en meld u aan bij p.h.kerkhoff@planet.nl.

*Al het goede gewenst,
Piet Kerkhoff*

HULPDIENST ZENDINGSKERK

Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen:

Tel. 06 22389790 hulpdienstzendingskerk@gmail.com.

Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp!



TELEFONISCH SPREEKUR PREDIKANT

Elke dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur, tel. 06-27222693. [1] [2] [SEP]

Schroom niet om er gebruik van te maken.

Data en leiding kindernevendiensten

| | | |
|---|---------|-------------------------------|
|  | 25 dec | Heleen |
| | 3 jan | geen kindernevendienst |
| | 7 febr | Leonard |
| | 7 mrt | Jolanda |
| | 4 april | Heleen |
| | 2 mei | Leonard |
| | 6 juni | Jolanda |
| 4 juli | Heleen | |

KERKDIENTEN

Wanneer u een dienst wilt bijwonen, kunt u zich opgeven op de maandag, dinsdag en woensdag voorafgaande aan de zondag bij de scriba: scriba@zendingskerk.nl
En wanneer u thuis bent, kunt u de dienst volgen via Zendingskerk Online.
Alle diensten beginnen om 10.00 uur.

Voorgangers

| | |
|-------------|---|
| 20 december | Heleen Bakker - 4de Advent |
| 24 december | ds. Rainer Wahl - Kerstavond 19.30 uur |
| 25 december | ds. Rainer Wahl – Kerstmorgen |
| 27 december | ds. Sjoerd Zwaan |
| 31 december | ds. Wopke Nawijn - Oudejaarsavond 19.30uur (online) |
| 3 januari | Heleen Bakker |
| 10 januari | ds. Jan de Pagter - Maaltijd van de Heer |
| 17 januari | ds. Rainer Wahl - Eenheid van de kerken |
| 24 januari | ds. Anja van de Poppe, Harderwijk |
| 31 januari | ds. Marleen Kool, Baarn |
| 7 februari | ds. Rainer Wahl – Diaconie |
| 14 februari | ds. Rainer Wahl |

Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 12 februari 2021.
Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk **maandag 1 februari** binnen te zijn.

**De redactie en de redactioneel vormgever wensen u
Goede Kerstdagen en heil en zegen voor
2021**

