



CONTACT

Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging

de Zendingskerk te Ermelo

74e jaargang nr. 6

15 augustus – 25 september 2020

Maak ons tot nieuwe mensen
Geef ons een ruim hart
om lief te hebben,
geef ons een sterk hart
om te strijden.M
Maak ons tot nieuwe mensen,
scheppers van een nieuwe geschiedenis;
nieuwe mensen,
die hun bestaan beleven
als het risico van een verre tocht.
Nieuwe mensen,
hoopvol strijdend op weg,
begerig naar waarheid;
nieuwe mensen,
zonder rem of keten;
vrije mensen,
die vrijheid eisen.
Nieuwe mensen,
grenzeloos liefhebbend,
niet gebonden
aan rassen of plaatsen;
nieuwe mensen,
die zij aan zij met allen
hun brood en onderkomen delen.
Geef ons een ruim hart
om lief te hebben,
geef ons een sterk hart
om te strijden!
Amen.

Gebed uit Peru
(Uit: Medemens 5, Kerk in Actie, 2017)



De deugd in het midden

Dit zegt men gekscherend als drie mensen naast elkaar zitten of lopen: de deugd gaat in het midden. Nu heb ik natuurlijk nagekeken waar dit spreekwoord vandaan komt. In de christelijke literatuur van de 16e tot de 19e eeuw kom je dit spreekwoord soms tegen. Men zag Jezus aan het kruis tussen twee 'deugnieten'. De deugd bevond zich dus in het midden.

Een totaal andere variante was: 'De deugd is in het midden' zei de duivel en ging tussen twee kapucijner monniken lopen. (Kapucijners gelden als bijzonder streng.) Natuurlijk, om hen van het goede pad af te brengen.

Het 'midden' doet weer opgeld in de politiek. Lijsttrekkers van m.n. christendemocratische partijen beroepen zich op een midden tussen links en rechts, waarmee ze willen aangeven dat zij verstandig en prudent met de problemen van onze maatschappij omgaan en dat je hen dus de politieke macht best kunt toevertrouwen. Meestal blijft dit 'midden' oningevuld in de trant van 'houd het rustig, het komt met ons heus wel goed'. In de polarisatie van de afgelopen jaren heeft spreken van 'het midden' weer meer zin dan in de jaren waarin de grotere partijen zogenaamd naar 'het midden' kropen, waarmee een soort zwijgende meerderheid werd bedoeld. Hoe vager, hoe beter.

Dan krijgen we nog de 'gulden middenweg' die met dit laatste samenhangt. Deze gaat in de richting van 'doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg'. Aan de rand val je op. Het 'midden' staat dan voor aanpassing aan de middenmoot, aan de middelmatigheid, aan een gemiddelde dat 'normaal' wordt genoemd. Val niet op! Hou je in!

U begrijpt, ik heb het niet zo met dit 'midden'.

Aristoteles

Het 'midden' is oorspronkelijk van Aristoteles afkomstig, de geniale wijsgeer na Plato die als eerste een heuse 'ethiek' heeft geschreven. Van hem zijn de vier kardinale deugden: matigheid, moed, gerechtigheid, voorzichtigheid (prudentie).

Hij stelde dat de deugden pas te doen zijn als ze niet te zeer overhellen naar overdreven plichtsbesef of lichtzinnige onverschilligheid.

Neem de coronacrisis. Wij zijn 'voorzichtig' voor onszelf en anderen om besmetting te voorkomen. Als we te voorzichtig zijn, zal de angst ons overheersen en komen we bij wijze van spreken het huis niet meer uit. De angst helt over naar paniek en de maatregel naar dwang. Als we te weinig voorzichtig zijn, nemen wij teveel risico's en komen uit bij lakse lichtzinnigheid. En zo middelt Aristoteles iedere deugd uit en zet haar af tegen 'een teveel' en 'een te weinig'. Het gaat om de juiste balans en eenieder van ons is in gesprek met de anderen ervoor verantwoordelijk om de goede balans te vinden en jezelf en de ander eraan te houden, zonder dat weer al te rigide te doen. Dit is dus niet een gemiddelde of een vaag politiek midden, dit is verantwoordelijk handelen in een specifieke situatie telkens weer met takt en fijngevoeligheid, kennis en kunde. Het gaat Aristoteles om ieders geluk en vooral om het welzijn van de gemeenschap, de polis.

Jezus

Aristoteles veronderstelt de vrije, welgestelde en gegoede burger in de stad Athene. Als we naar onze christelijke (en de joodse) traditie gaan, komen wij bijvoorbeeld bij de Bergrede uit. Daar komen eerder arme mensen op af, mensen die niet in het 'midden' van de maatschappij leven, maar veeleer aan de rand: vissers, tollenaars, koloniale Romeinen (buitenlanders), prostituees, armen, zieken, melaatsen, maar ook geleerden en voorgangers. Het gaat Jezus niet om het geluk van de welgestelde burger, maar om het Goede van het leven dat van God komt en voor eenieder is. En dat geldt allereerst voor hen die dit moeten ontberen of zelfs wordt ontnomen. Het gaat hier allereerst om acceptatie van juist hen die daarvan worden uitgesloten. Dat zijn niet mensen van het 'midden', de 'normalen', maar die bijzonder zijn, in de ogen van het burgerlijke midden zelfs gestoord, onaangepast.

Jezus is niet de deugd in het midden tussen de deugnieten aan het kruis. Jezus aanvaardt de ene evenzeer als deugdelijk die Jezus in zijn messiaanse waardigheid erkent. 'Heden zal jij met mij in het paradijs zijn'. De ander, de derde, wendt zich af. Het is zijn keuze, die hem ook wordt gelaten.

Kijkend naar Jezus hebben we niet te maken met een abstracte deugd, maar met een mens van vlees en bloed die het Goede van God eenieder gunde. En waar je dat met elkaar kunt delen ben je in God zelf en is God in jou. Dat noemen wij paradijs. Dit gaat ieder geluk te boven en is bestemd voor ons allen, ook voor diegenen die geen geluk hebben kunnen vinden in hun leven. Dit, wat het geluk te boven gaat, is aanvaarding van wie je bent, met en voor elkaar.

Diensten

Op 16 augustus vieren wij al weer de vijfde vakantiedienst: het thema is dan vriendschap en ondergetekende gaat voor. Jezus noemt zijn leerlingen vrienden en ik kan het natuurlijk niet laten om de vriendschap tussen David en Jonathan te peilen en te prijzen.

Op 23 augustus horen wij over hoop en geduld, twee deugden waarvan ik me goed kan voorstellen dat je ze bij elkaar neemt. Ds. Jan de Pagter zal met ons nadenken over deze deugden. Jan Simon Bakker met vrienden zal in deze dienst een muzikale bijdrage leveren aan een mooie en verdiepende ontmoeting.

Op 30 augustus sluiten we de reeks vakantiediensten af met de deugd 'standvastigheid' die correspondeert met 'moed en matigheid'. Aan mij de eer om de hele serie af te sluiten.

Voor 16 en 30 augustus is de vraag nog open of er naast de organisten nog andere musici zijn. Ik hoop het wel, want ik weet hoezeer u onze talenten – niet alleen de muzikale – waardeert.

Op 6 september kan weer in de lopende lezing uit het evangelie naar Matteüs worden gestapt. Matteüs 18, 15-20 staat dan vanuit het oecumenische leesrooster op de lezenaar. Hoe ga je in de gemeente om als er iemand een ander schade heeft berokkend? De kerk is nu eenmaal ook een heel menselijk al te menselijk bedrijf. Hoe zit het dan met 'vergeving', met 'boete' en zelfs met 'sancties'?

Op 13 september horen we het vervolg met de vraag: hoe vaak moeten wij vergeven? Is dit

een kwestie van 'moeten'? Dan is het toch geen vergeving meer? We vieren de Maaltijd van de Heer lopend en voor ieder is er een eigen glaasje.

Op 20 september begint de vredesweek en bevestigen we nieuwe ambt dragers. Dat kan natuurlijk niet mooier op die datum. In de afgelopen maanden hebben we kunnen leren dat er geen rechtvaardigheid is zonder vrede (no justice without peace). Op deze vredesdag staat Matteüs 20, 1-16 op de rol, de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Daar staat Jona 3,10-4,11 naast, waarin wordt verteld hoe de God van Israël de hoofdstad van de vijand redt door er een heuse profeet naar toe te sturen. Die heeft het daar knap moeilijk mee.

Wat een rijke verhalen allemaal die ons zo dicht op de huid zitten in een tijd waar we snakken naar oriëntatie, duidelijke richting en ongedwongen samenspraak die uit is op begrip en niet op zelfvergroting.

Covid 19

Hoe het allemaal met de covid-19 regels zit. Houd het in de gaten. Vanuit het moderamen gaan we erop toezien dat we ze niet rigide, maar wel streng volgen, zonder te verslappen. Zie hier het goede midden! Het strenge geeft duidelijkheid en zit tussen dwang en vrijblijvendheid. Aristoteles was zo gek nog niet. En als we met Jezus letten op de meest kwetsbaren onder ons, zitten we hoe dan ook goed!

De vleugel

Er is inmiddels een Yamaha-vleugel (C3) gevonden die volgens de commissieleden goed in onze kerkzaal past qua afmetingen en klank. In september zal het instrument arriveren voor een week proefopstelling. Dan kunnen ook anderen erop spelen en uitproberen of en hoe het spelen bevalt. We zijn erg blij dat we zo snel konden slagen en gaan ervan uit dat de vleugel ook zal slagen als die wordt aangeslagen door onze musici.

Ds. Rainer Wahl

Van de scriba / Vanuit de kerkenraad

Al eerder las u erover. Maar ter herinnering:

Op zondag 20 september zal Tineke van Goethem bevestigd worden in het ambt van ouderling met de taak communicatie en presentatie en Piet-Jan Tuinema wordt bevestigd in het ambt van diaken. Uiteraard pas nadat tijdens de Algemene Leden Vergadering op 31 augustus de leden van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk hiermee akkoord zijn gegaan. Tineke is een oude bekende, Piet-Jan is al enige tijd lid, maar kerkt, door omstandigheden, in de Lukaskerk. Toch wil hij zich inzetten voor de diaconie van onze gemeente. En misschien kent u hem van zijn activiteiten voor het Leerhuis (wandelingen in Amsterdam) en zijn vrouw Anneke vanwege haar inzet voor Support CSA Trust. Zij vertelde erover tijdens een kerkdienst en er is voor deze organisatie gecollecteerd in de Zendingskerk.

KERK ZIJN IN CORONATIJD (4)

En intussen zijn er al meerdere kerkdiensten gehouden met een wisselend aantal bezoekers. Wel blijkt dat elke week zich meer mensen aanmelden om een dienst bij te wonen. Er zijn wat stoelen bijgeplaatst waardoor er in de kerkzaal maximaal 45 mensen een plaats kunnen krijgen. En dan zijn er nog de vaste medewerkers, zo'n tien in getal. De ventilatie draait op volle toeren en deuren naar de consistorie staan open.

Wanneer u zich niet heeft gemeld voor het ontvangen van het reserveringsformulier, maar toch wilt komen, dan mag u dat mailen naar de scriba. En hebt u geen e-mail? In dat geval mag u bellen (557492). Maar u weet het, aanmelden geeft geen garantie voor plaatsing. Pas wanneer u een uitnodiging krijgt om te komen, bent u welkom en is er plaats. Het was voor vandaag (zondag 2 augustus) een hele klus, maar het is gelukt. Jammer wanneer mensen wegblijven en zich niet afmelden. Dan blijven er stoelen leeg waarop graag iemand had plaats genomen.

Verderop in dit nummer van Contact vindt u nogmaals het protocol met zaken om rekening mee te houden.

Intussen zingen er drie leden van de cantorij. Zij staan op het balkon op veilige afstand van elkaar en achter schermen. De gemeente mag de liederen meeneuriën. Wie weet is er bij het uitkomen van het volgende nummer van Contact weer meer mogelijk. En zo blijven wij ons houden aan de regels die gesteld zijn.

Wij doen ons best, maar mocht u iets missen of een goede suggestie hebben, wilt u dat dan aangeven?

Op maandag 31 augustus a.s. zal de ALV gehouden worden in de Goede Herderkerk van de RK-parochie. Deze zaal is ruimer en biedt dus aan meer personen plaats. Ook voor die vergadering dient u zich op te geven. Er is geen koffie of thee. De vergadering begint om 20.00 uur en heeft alleen het zakelijke gedeelte. Daarna mag u dus weer naar huis. Er zit een opgaveformulier bij het boekje voor de vergadering dat u bij deze Contact ontvangt. U kunt zich aanmelden door het strookje in de brievenbus van de kerk te doen of te mailen naar scriba@zendingskerk.nl. Wilt u het strookje inleveren of mailen voor maandag 24 augustus 2020?

Protocol Zendingskerk tijdens corona. (augustus 2020)

U bent van harte welom wanneer u gezond bent, zich heeft aangemeld en een plaatsingsbevestiging heeft ontvangen.

Ga thuis eerst nog naar het toilet. Komt u met de auto, parkeer dan het liefst op de grote parkeerplaats voor de winkels aan de overkant van de Zendingskerk.

Bij de ingang van de kerk wordt u begroet en de diaken vraagt naar uw gezondheid. Bij corona-gerelateerde gezondheidsklachten moet u echt thuisblijven.

Buiten een wachtrij vormen met de afstand van anderhalve meter.

Maximaal twee kerkgangers en de diaken in de voorhal.

Er staat een ontsmettingsmiddel klaar voor uw handen.

U houdt uw jas aan en gaat de kerk binnen. Daar staat de ouderling van dienst en/of de koster die u een plaats wijst. Familie mag bij elkaar zitten. Verder houdt u drie lege stoelen tussen u en de andere kerkganger vrij. U kunt uw jas over uw stoel hangen.

Er wordt alleen door enkele cantorijleden gezongen. (gemeenteleden zingen niet, mogen wel neuriën met gesloten monden).

Er wordt geen collecte gehouden. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL64 INGB 0000 8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk. De penningmeester zorgt voor het overmaken naar de verschillende doelen.

Na afloop van de kerkdienst wordt u door de koster of ouderling van dienst genodigd om de kerk via de zijdeur te verlaten.

Koffiedrinken en ontmoeting na afloop: dat doen we bij droog en goed weer buiten onder de bomen. Wilt u buiten wel doorlopen, zodat ook anderen de ruimte krijgen om naar de stoelen te gaan.

Gebruik toiletten: Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. Er staan reinigingsdoekjes die u kunt gebruiken voor deurklink, kraan, spoelknop en toiletbril. Wilt u de tissues a.u.b. in de prullenbak achterlaten?!

KERKBLOEMEN

Op 5 juli was het de bedoeling dat de bloemen met een hartelijke felicitatie bij de familie Sijsma zouden worden bezorgd. Er was echter een gemeentelid dat vertelde dat Pé en Riekje met vakantie waren. Als het goed is, hebben zij een boeket ontvangen na thuiskomst. Als teken van meeleven ontvingen op 12 juli de heer Belserang en de heer van Tuijl een boeket. Beiden verloren in de eerste week van 2020 hun echtgenote. Op 16 juli werd mevrouw Anneke van Meurs 85 jaar en op 18 juli de heer Nico Goedvree 80 jaar. Voor hen elk een mooie bos met hartelijke felicitatie! Op 26 juli was er een boeket voor Manny en Bert Hooft. Ook voor hen een hartelijke groet. Zondag 2 augustus was er een boeket voor Mineke en Laurens Zwaan met een groet van medeleven vanuit de gemeente. Verder heeft Johan Kriek een bloemetje bezorgd bij de heer Jaap Jongsma en Arda Overbeek bij mevrouw Gertia Klijnsma. U las over hen in de pastorale brief die per e-mail is verstuurd. We hopen dat u genoten heeft van het boeket, ook al ontbrak de kaart met vele namen. Geniet ervan en een bedankje in Contact is echt niet nodig. Mocht u een kaartje willen sturen, dan mag u mij benaderen voor het adres.

Met een vriendelijke groet,

Margot Sants-Kottman

Telefoon 0341 557492; scriba@zendingskerk.nl

OPEN KERK



Zoals u in het vorige nummer van Contact hebt kunnen lezen, is de kerk open op de woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur tijdens de vakantieperiode (nog de hele maand augustus). U kunt een kaarsje aan steken of even een praatje te maken. Dat is niet alleen voor vakantiegangers, maar natuurlijk ook voor Zendingskerkers.

MONDIG KAPJE

Regelmatig zie je huizen die namen hebben; het zegt vaak iets over de levensfilosofie van de bewoners. *Rust elders, Pantà Rhei, Weltevreden of Nooitgedacht.*

Nog vaker kom je mensen tegen met een tatoeage ergens op hun lichaam. Zo leer je iemand zomaar een beetje kennen in het voorbijgaan, best bijzonder zo'n inkijkje. *Fruits of the Holy Spirit, Mama, ik hou van jou, Niet reanimeren, ik ben 91.*



Maar boer Joop van Ooijen (16 kinderen) uit Giessenburg in de Alblasserwaard spant toch wel de kroon met het dakopschrift op zijn boerderij: *JEZUS REDT*. Deze "dak-evangelist" was jarenlang 'trending topic' vanwege zijn gevecht met de autoriteiten om deze boodschap op zijn boerderijdak. Met koeienletters. Tot aan de Raad van State

ging hij. En hij won.

Ik denk dat hij niet zoveel heeft met tatoeages.

En nu dan de mondkapjes; ook die dagen uit om statements te maken.

Kleindochter Nora, hier op de foto, heeft haar mondkapje om, omdat ze mijn dokter is. Zonder tekst; zij straalt deskundigheid uit, ik veins een ernstige ziekte en samen stijgen we boven onze rol uit.

Mondkapjes in de Zendingskerk, zou zomaar kunnen of misschien wel moeten.

Zien jullie het voor je?

Wat zou je daar op schrijven, op dat kapje?

Allemaal één letter misschien, en dan goed gerangschikt gaan zitten, zodat Rainer onze predikant, ziet staan: *Rainer, zet hem op, je kan het, we zijn een en al oor.* Zo'n veertig mensen mogen er komen in de kerk; dus dat komt precies goed uit

Onze voorouders zouden woorden als *Eben Haezer* erop zetten of *Eltheto*, of pak hem beet, *Maranatha*. Een soort geheimtaal eigenlijk, tale Kanaäns.

Geen hond, buitenstaander die het snapt.



Wij nemen geen blad voor de mond, voor het mondkapje. Ik doe de aftrap; kom maar op.

*Ik ben een religieuze koorddanser;
Jesus, een permanente glimp van God;
De kerk als basiskamp, vandaaruit
onderneem ik de bergtocht die leven heet.*

Oeps, veel te lang, die laatste, past niet op een kapje.

Korter dan maar; schoorvoetend schrijf ik erop: *Soms ontstaat God.*

Nu jullie.

Titia Dijk-Gilhuis

Gezocht: collecte-coördinator

Samen voor vluchtelingenkinderen

In de week van 29 november t/m 5 december 2020 gaat kerk in Actie in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aan de deur collecteren. Dit is het collectiedoel van dit jaar: Geef licht! Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Kerk in Actie is op zoek naar een collecte-coördinator die huis-aan-huis collectes wil coördineren voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Mocht u interesse hebben, kunt u zich aanmelden.

Namens de Diaconie, Themagroep Vluchtelingen

Frits Kappers, e-mail: kapschotana@kpnplanet.nl of door te bellen 0612914001

KERKCAFÉ

U bent welkom op donderdag 20 augustus.

Op 16 juli waren twaalf Zendingskerkers bij elkaar in de consistorie voor het kerkcafé dat vier maanden niet door kon gaan. Ondanks de verplichte maatregelen, zoals het op afstand van elkaar zitten, vond men het plezierig om weer bij elkaar te zijn!

Wij willen op de derde donderdag in augustus, de 20^e, weereen kerkcafé plannen, van 10-12 uur, afwachten of hier belangstelling voor is.

U dient zich van tevoren op te geven bij Dory Vredenberg (tel. 0341 352508), dat kan uiterlijk op **dinsdag 18 augustus**.

Opgave is nodig omdat wij in de consistorie met maximaal 12 personen kunnen zijn.

Bij aankomst wordt u gevraagd of u gezond bent. Het desinfecteren van de handen de aanwezige gel is verplicht. Eenieder wordt verzocht plaats te nemende van tevoren gerangschikte stoelen.

Hartelijke groet, namens de Taakgroep Pastoraat

Johan Kriek en Dory Vredenberg

Wandelquiz en wijnproeverij voor Moldavië



Op zondag 13 september a.s. vragen we na de dienst op een sportieve en culinaire manier aandacht voor Bethania in Moldavië. Bethania is een dagcentrum dat o.a. kwetsbare ouderen in dorpen ten zuidoosten van Chisinau voorziet van thuiszorg en warme maaltijden. Voor meer informatie zie:

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/kinderen-en-ouderen-worden-gezien>.

Rond half twaalf starten we in groepjes met een wandelquiz van een uur waarbij iedereen vragen over ons project in Moldavië en een gratis lunchpakketje mee krijgt.

Ook vanaf half twaalf is er bij de kerk gelegenheid om stokbrood met echte Moldavische wijnen en honing te proeven. We hopen op mooi weer zodat alles in de buitenlucht kan plaatsvinden. Opgeven is verplicht en kan t/m 8 september 2020 bij Albert Grit: gritvink@gmail.com.

Uiteraard kunt u die dag vrijblijvend een donatie doen voor Bethania.

HULPDIENTST ZENDINGSKERK

Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen:

Tel. 06 22389790 of hulpdienstzendingkerk@gmail.com.

Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp!

Dank

Beste mensen van de Zendingskerk,
Hartelijk dank voor alle kaarten en telefoontjes, maar bovenal voor het mooie boeket bloemen dat ik kreeg ter ere van mijn verjaardag.

Riek van Bolhuis

Lieve mensen,

Ik ontving de afgelopen periode heel veel brieven en kaarten. Dat deed mij enorm goed.

Ik wil u allen daarvoor heel hartelijk bedanken.

Laurens Zwaan

KERK EN ISRAËL andere naam



'Kerk en Israël' heet voor de PKN voortaan 'Kerk en Jodendom'. De RK-kerk hanteert deze naam al langer vanwege de getinte lading die 'Kerk en Israël' oproept. De politieke vraag kwam de kerk binnen: 'En de Palestijnen dan?'

Toch spreekt de Protestantse Kerkorde van 'Kerk en Israël'. Vanwaar die 'onopgeefbare verbondenheid'? Omdat Israël aan de oorsprong van de Kerk ligt. Dat begon met de roeping van Abram, want: *Ik, de HEER, weet van hem dat hij zijn nakomelingen zal leren zorg te dragen over de leefregels van God, rechtvaardig te handelen en goed te doen.* God zelf gaf de naam **Israël** aan aartsvader Jacob en zijn nakomelingen. God koos hen uit om Zijn heilzame weg te gaan en Zijn koningschap zichtbaar te maken, ten gunste van de hele schepping. Aan Israël is bekend gemaakt wat goed is en wat kwaad, door de Stem die klonk vanaf de berg Sinaï, toen de hemel de aarde raakte, de Tora.

Israël is bedoeld een leidsman te zijn voor de volkeren en te getuigen van Gods aanwezigheid op aarde. Dat Israël dit vaak te weinig waarmaakte en zo Gods Naam ontheiligde, getuigen de profeten, die waarschuwen namens God. Maar de roeping blijft. Jezus heeft met woorden en daden Gods weg ook voor de volkeren, als de Erbijgekomenen gebaad. Door Hem mogen ook zij de God van Israël kennen. Wordt de band van de Kerk met Israël verbroken, dan komen vreemde, schadelijke invloeden de kerk binnen. Vandaar: verbondenheid Kerk en Israël.

Louise Katus

Van Abba tot zondebok (2)

Deze keer brengen we uit het boek met deze titel de thema's belofte en vervulling naar voren. Deze twee thema's werden en worden nog al eens tegenover elkaar gesteld. De belofte staat dan voor het Oude Testament (OT), en de vervulling voor het Nieuwe Testament (NT). Men wil daarmee zeggen dat de Messias beloofd wordt in het OT, terwijl het NT vertelt van de komst van Jezus Christus, Grieks voor Masjiach, het Hebreeuwse woord. De conclusie is dan dat de Joden geen deel aan de vervulling van de belofte hebben, omdat ze niet in Jezus als de beloofde Messias geloven.

De schrijvers van het boek waarop we deze serie baseren, leggen uit dat dat wel een beperking is van de betekenis van belofte en vervulling. Er wordt ook gewezen op de uitspraak van Paulus in Romeinen 9:8, dat de beloften aan de Joden gedaan werden, en die worden niet herroepen. De beloften gelden niet alleen de komst van de Messias, maar zeker ook: vrede tussen de volkeren, het verdwijnen van ziekte en het herstel van de paradijselijke harmonie.

Met de komst van Jezus onze Heer zijn al deze dingen zeker nog niet tot vervulling gekomen. Jezus verkondigt de komst van het Koninkrijk van God, en als dat gekomen is, dan zullen al deze beloften tot werkelijkheid worden. Hij zegt ook dat het rijk al gekomen is, daar waar de wil van de hemelse Vader gedaan wordt. En dat is het geheim en de kracht van dat koninkrijk: het moet gedaan worden, door ons mensen. Jezus bekrachtigt zo de beloften van het OT.

De Joodse filosoof Martin Buber zegt in zijn prachtige boekje "De weg van de mens" dat je het rijk van God zichtbaar kunt maken door op de goede dingen die gebeuren te wijzen, die te benoemen.

Geen tegenstelling dus tussen OT en NT, belofte en vervulling, maar een doorgaande lijn van vertrouwen op Gods toekomst, waar Hijzelf voor instaat!

Stien van der Hout-Slagmolen, namens de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël.

In de *Parasol* bent u van harte welkom!



om een kopje koffie of thee te drinken en gezellig met elkaar op gepaste afstand te praten. Om ervoor te zorgen dat gasten en vrijwilligers zoveel mogelijk gezond blijven, hebben we ons aangepast aan de landelijk voorgeschreven anderhalve meter onderlinge afstand om eventuele besmetting te voorkomen.

Vandaar dat er bezoekregels zijn opgesteld om alles goed te laten verlopen. Op de website kunt u ze vooraf thuis lezen. Graag ontmoeten wij u weer voor een praatje, een kop koffie of thee, maar tot nader bericht worden nog geen activiteiten en maaltijden georganiseerd.

Openingstijden: maandagmiddag 14.00 – 16.00 uur; woensdag en vrijdagmorgen 10.00 – 12.00 uur en zondagmiddag 14.00 – 16.00 uur.

De vrijwilligers heten u graag van harte welkom in De Parasol, Oude Telgterweg 203, 3853 PG Ermelo (ingang sportterrein De Zanderij).

Van de penningmeester

SELECTIE VLEUGEL EN INTERESSE IN PIANO

Zoals reeds in de vorige uitgave van Contact vermeld, is aan de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk een legaat toegekend van € 64.614 en willen we een deel daarvan gebruiken voor het aanschaffen van een vleugel. Vleugels zijn er in vele maten en prijsklassen. Een groep van vier deskundigen is op zoek gegaan naar een gebruikte kleine vleugel in de prijsklasse van ca. € 15.000. Voor een dergelijke uitgave is volgens onze statuten de instemming van de Algemene Ledenvergadering nodig en die zal dan ook worden gevraagd op de ALV van 31 augustus.

De keus is om diverse redenen gevallen op een Yamaha C3E PE messing, bouwjaar 1992 met een lengte van 1,80 meter. Het is een uit Japan geïmporteerde zwarte vleugel die 'huiselijk' is gebruikt. In Japan is het bezit van een vleugel een statussymbool dat bijv. bij verhuizing of het verlaten van kinderen van het ouderlijk huis wordt 'opgeruimd'.

De vleugel zal begin september een week op proef in de kerk staan om te kunnen beoordelen hoe de vleugel in de kerkzaal klinkt. In die week kunnen allen die het instrument mogelijk zullen gaan bespelen, de vleugel uitproberen en hun oordeel kenbaar maken.

We hebben dan de huidige piano niet meer nodig. De leverancier van de vleugel (Oostendorp uit Wezep) geeft daarvoor een inruilprijs van € 800, maar mogelijk zijn er gemeenteleden die de piano voor die prijs willen kopen. Als u interesse heeft, laat het de penningmeester dan weten. Als er meerdere geïnteresseerden zijn, gaan we niet bij opbod verkopen, maar via loting op de komende ALV toewijzen.

Diaconale maandcollecte september

In september is de diaconale maandcollecte bestemd voor een project van Kerk in Actie: een betere toekomst voor boerinnen in Ghana.

Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgt zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.

De landbouwgroep van de Presbyteriaanse kerk van Ghana zag de vrouwen ploeteren en kwam in actie. Met steun van Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en verkooptraining en vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne 'fabrieken' opgezet, waar de vrouwen de noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven van deze vrouwen is totaal veranderd. Karité-boerin Azara vertelt: *"Het grootste verschil is dat ik nu mijn kinderen naar school kan brengen. En ik hou nog genoeg over om wat te sparen."*

Steeds meer vrouwengroepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. Daardoor durven banken hun vaker geld te lenen. De Presbyteriaanse Kerk steunt vijftig vrouwengroepen per jaar. De meerderheid verzamelt de noten en een aantal verwerkt die tot boter. Zodra de boerinnen zonder steun van buiten verder kunnen, kan de kerk weer nieuwe vrouwengroepen opzetten en trainen. Helpt u mee?

Wat kan Kerk in Actie doen met uw bijdrage?

voor € 12 geeft u drie vrouwen kariténoten-planten,

voor € 50 kan een nieuwe vrouwengroep starten,

voor € 80 geeft u een groep vrouwen training voor betere technieken.

Steun dit werk!

Steun de Ghanese boerinnen en maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. boerinnen Ghana op rekening rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte september 2020

Albert Grit, taakgroep Diaconie

KERKDIENTEN



En vanaf heden zijn er weer gemeenteleden in de kerk die een plaats hebben gereserveerd. Maar wanneer u thuis bent, kunt u de dienst volgen via de site van de Zendingskerk:

www.zendingskerk.nl

Alle diensten beginnen om 10.00 uur.

16 augustus ds. Rainer Wahl
5^{de} vakantiedienst, thema Vriendschap
23 augustus ds. Jan de Pagter

6^{de} vakantiedienst, thema Hoop en geduld

30 augustus ds. Rainer Wahl,
7^{de} vakantiedienst, thema Karakter/standvastigheid

06 september Luda Klomp

13 september ds. Sjoerd Zwaan Maaltijd van de Heer

20 september ds. Rainer Wahl bevestiging ambtsdragers

27 september ds. Marjanne Dijk

Op zondag 6 september is er weer kindernevendienst tijdens de gehele kerkdienst. Graag kinderen brengen bij de achterdeur.

Weekcollecten vakantiediensten (1^e rondgang)

23 augustus UAF (vluchtelingenstudenten)

30 augustus SKIN (noodfonds migranten kerken)

Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 25 september.
Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk
maandag 14 september binnen te zijn.
per e-mail sturen naar: zkcontactblad@ziggo.nl