



# CONTACT



Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging

De Zendingskerk te Ermelo

75e jaargang nr. 3

7 mei - 11 juni 2021

---

## *O n t m o e t*



*Vandaag heb ik een mens ontmoet  
met lichtjes in zijn ogen.  
Die stralden blijheid naar mij uit,  
het heeft mij diep bewogen.*

*Vandaag heb ik een mens ontmoet  
die zin gaf aan het leven  
'k Ben dankbaar voor dit mooi moment,  
't heeft mij energie gegeven.*

*Mocht jij een keer diegene zijn,  
die de ander kan verwarmen,  
laat dan de kans niet onbenut,  
maar open dan je armen.*

*(Herkomst en auteur onbekend)*

# ONLINE VIERN

Alweer een jaar gaan we er bijna elke zondag voor zitten: de online kerkdienst van de Zendingskerk. Met gemengde gevoelens. Want het is goed om op deze manier een kerkdienst te kunnen meemaken. En het helpt om de band met de kerk te onderhouden. Maar een echte kerkdienst is toch anders. En gemeenschap via internet is moeizaam. We zien uit naar betere tijden.

Hoe komt het eigenlijk dat een kerkdienst online toch anders is, ook al zie je en hoor je hetzelfde, of je nu in de kerk zou zitten of zoals nu thuis voor je laptop. Dat komt omdat een kerkdienst meemaken niet hetzelfde is als een kerkdienst meevieren.

Het beeld is vertrouwd: tafel en lezenaar voor de gebogen achterwand, de Paaskaars, bloemen. Alsof je op je vaste plekje in de kerk zit. Maar je zit er niet. Je bent bij het binnenkomen niet vriendelijk begroet, hebt niet naar een leeg haakje gezocht voor je jas, je naam gezet op een kaart voor bij de bloemen. Bij het binnenkomen in de kerk heb je het geroezemoes niet gehoord, niet even kunnen rondkijken of je bekenden zag, of een nieuw gezicht. Je bent niet aangeschoven in een rij, hebt niet gegroet wie naast je zit. Het is moeilijk gemeenschap te beleven via YouTube. Om gemeenschap te ervaren moet je de aanwezigheid van anderen kunnen zien en voelen.

En veel liturgie vraagt ook om lichamelijke aanwezigheid. Tegelijk met de anderen opstaan, samen 'vrede ook met u' zeggen, samen met anderen luisteren naar wat wordt gezegd of voorgelezen. En zingen. Samen zingen. Dat lukt toch niet echt in je eentje of met z'n tweeën voor de laptop.

Vieren is een totaalbeleving. Al je zintuigen zijn erbij betrokken. Want we willen nogal wat op die zondagmorgen. We verlangen geraakt te worden door woorden die van God spreken, te worden opgetild boven het alledaagse, iets te ervaren van een ontmoeting met de Eeuwige. Dat redden we niet met alleen ons verstand. Ook de andere lagen van ons bewustzijn willen worden aangesproken, ons gevoel, onze emoties, de kracht van symboliek. Vieren doe je met hart en ziel.

Toch zoeken we bijna elke zondag de kerkdienst van de Zendingskerk weer op. Ook al blijven we meestal steken in het meemaken van de dienst. En natuurlijk doet het je wel wat, word je soms aangeraakt of opgetild. Maar het wezenlijke om te kunnen meevieren ontbreekt. Ik denk dat het goed is dat we dat zo ervaren. Dat houdt het verlangen levend naar het moment waarop we weer 'gewoon' naar de kerk kunnen gaan.

In de loop van het jaar is er technisch veel verbeterd aan de online kerkdiensten. Het helpt dat er kan worden ingezoomd op de voorganger of de lector, dat we de organist aan het werk zien. Maar het blijft een registratie van de bescheiden viering die in deze tijd mogelijk is. Mooier kunnen we het niet maken. Samen vieren gaat het beste offline.

## Bijstand in het pastoraat

Sinds 1 april mag ik als bijstand in het pastoraat de pastorale taken van de predikant waarnemen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om mij hier aan u voor te stellen. Mijn naam is Sjoerd Zwaan en ik ben alweer een aantal jaren emeritus predikant. In 2012 kochten wij een recreatiewoning aan de Oude Nijkerkerweg en al snel vonden wij de weg naar de Zendingskerk waar we ons vanaf het begin thuis voelden. Dat heeft er zeker aan bijgedragen dat we vorig jaar hebben besloten om definitief naar Ermelo te verhuizen. We wonen nu met plezier aan de Bosbeslaan.

Het onderwerp van het openingsartikel van Contact mag u beschouwen als een onderdeel van mijn nadere kennismaking met u. Mijn studie aan de Vrije Universiteit heb ik namelijk afgerond in het vak liturgiek met een scriptie over weerstanden bij de toelating van kinderen aan het avondmaal. In die tijd een actueel onderwerp. Geboren en getogen in Amsterdam ben ik als predikant via Twente en Brabant teruggekeerd naar het Westen, naar Zuid-Holland waar ik bijna achttien jaar predikant geweest ben van de Protestantse Gemeente in Leiderdorp.

Mijn liefde voor liturgie heeft niet alleen handen en voeten gekregen in het voorgaan in de kerkdienst, maar ook op allerlei andere manieren. Zo ben ik vele jaren betrokken geweest bij het landelijke Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst. Ik hield mij bezig met Eredienst en Jongeren en maakte later ook deel uit van de werkgroep Uitvaart en Rouw van het Dienstboek. In Rotterdam en in Den Haag gaf ik het vak Liturgiek bij de cursus Theologie

voor Geïnteresseerden.

Mijn werk als bijstand in het pastoraat is beperkt tot een dag per week, maar ik verdeel die tijd zoals 't het beste uitkomt over de hele week. U kunt mij bereiken op 06-38507413. Mijn emailadres is [sj.p.zwaan@hccnet.nl](mailto:sj.p.zwaan@hccnet.nl). Als u mij spreken wilt, laat het mij weten.

### **Pastoraat**

Bij mijn eerste pastorale bezoeken kwam ik bij mevrouw Van Boven die net weer terug was van revalidatie in de Klimop en voorzichtig de draad weer probeert op te pakken en bij mevrouw Mensink die te horen kreeg dat de geplande operatie aan haar been niet mogelijk was. Het devies is veel zitten. Dat is een behoorlijke tegenvaller. Het is gelukkig geen probleem om bezoek te ontvangen.

*ds. Sjoerd Zwaan*

---

## **VANUIT DE KERKENRAAD**

Er is nog geen kerkenraadsvergadering geweest. Wel hebben wij per e-mail contact gehad over de kleine verruiming van de maatregelen i.v.m. Covid-19. Daar zijn we voor wat betreft de kerkgang nog niet geheel uit. Er is een ingelaste vergadering gepland op 3 mei. Wanneer u dit leest is, is er dus een besluit gevallen, waarover u per e-mail bent geïnformeerd. Wanneer u niet in het bestand van de scriba staat, kunt u met haar bellen voor informatie.

## **KERK ZIJN IN CORONATIJD (10)**

Mooi was het om de Paasdienst met zovelen af te sluiten op het kerkhof en dan ook nog samen het 'U zij de glorie' te kunnen zingen. Ook voor Rainer was dit een mooi slot van de vieringen op Palmzondag en in de Stille Week. We keken uit naar de persconferentie van dinsdag 20 april. Helaas, maar overigens volledig terecht, geen grote verruiming van de regels. Wanneer wij de kerkdeuren weer openen voor 30 mensen is nu nog niet duidelijk. De kerkenraad komt daarvoor een keer extra bijeen. Er zijn geen activiteiten geweest, behoudens enkele kleine fysieke bijeenkomsten. Hopelijk laat eenieder zich vaccineren en kunnen we binnenkort daarvan profiteren. En zo blijkt dat dit nog niet de laatste bijdrage is in coronatijd.

### **Naam in Contact**

Iedereen is zeer gesteld op zijn of haar privacy. Maar wij zijn een vereniging: Oecumenische Vereniging de Zendingskerk. Velen willen graag van elkaars wel en wee op de hoogte zijn. Dit betekent dat er in ons verenigingsblad Contact namen vermeld worden en soms ook adressen. Wanneer u absoluut niet wilt dat uw naam met adres op enig moment in Contact komt, wilt u dat dan per e-mail of schriftelijk melden bij de scriba voor 30 mei aanstaande?

*Met een vriendelijke groet,  
Margot Sants-Kottman  
[scriba@zendingskerk.nl](mailto:scriba@zendingskerk.nl)*

# BEROEPEN NIEUWE PREDIKANT

## De beroepingscommissie stelt zich voor...

Wie gaat Rainer opvolgen? Dat is een vraag die ons Zendingskerkers allemaal aangaat en wellicht ook bezighoudt. De beroepingscommissie is door de kerkenraad in het leven geroepen om een geschikte opvolger te vinden. Graag stellen zij zich hier, op alfabetische volgorde van voornaam, aan u voor:

Mijn naam is **Aalt van de Kuilen**. Ik ben 64 jaar. Sinds 29 juni 1979 ben ik gehuwd met Maria Tiggelaven en woonachtig in Ermelo. Van beroep ben ik octrooirechercheur. In mijn vrije tijd mag ik graag fietsen en tuinieren. Ik ben opgegroeid in Voorthuizen en bewaar positieve herinneringen aan de kerk van mijn jeugd. Ik zit in de beroepingscommissie als afgevaardigde van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ermelo.



Mij kent u wellicht al, ik ben **Heleen Bakker**, 50 jaar. Ik deel mijn huis met Samuel (16 jaar) en Elmar (14 jaar). Ik geef met veel plezier Frans en godsdienst op Groevenbeek. Zo nu en dan ga ik voor in kerkdiensten, ook in de Zendingskerk. Om predikant te worden, zou ik de kerkelijke opleiding nog moeten doen. Ik ben er nog niet uit of ik die stap zetten zal, geniet ook erg van het onderwijs. Volgend schooljaar is het 25 jaar geleden dat ik voor het eerst de Zendingskerk binnenstapte. Ik heb twee termijnen in de kerkenraad gezeten, doe kindernevendienst, zit in de liturgiecommissie en bij de gespreksgroep Jong Belegen. Ik mis de samenkomsten enorm. Ik kan ernaar uitzien om iedereen straks weer te zien en weer van alles samen te kunnen beleven. Samen zingen bijvoorbeeld, heerlijk!

Mijn naam is **Jan Mulder**. Ik ben leraar aan het Chr. College Groevenbeek waar ik lesgeef in economie en. Ik ben inmiddels 2,5 jaar lid van de Zendingskerk en waardeer deze gemeenschap om haar oecumenische en kritische invulling van de diensten. Ik laat mij hier graag door uitdagen. Het is dus zeer belangrijk om een predikant te beroepen die recht doet aan het karakter van onze kerkgemeenschap en daar wil ik mij graag voor inzetten. Ik mis in deze coronatijd het contact in de kerk en het koffiedrinken na afloop. Als je nog niet lang lid bent is dat een goede manier om een band op te bouwen met andere leden. Ik ben hoopvol gestemd dat dit binnen niet al te lange tijd weer mogelijk is. Overigens vind ik de mogelijkheid om online kerkdiensten te volgen positief.



Mijn naam is **Jannet van Drie**. Ik ben 48 jaar. Ik deel mijn huis met man en onze twee tienerdochters. In het weiland naast ons huis lopen onze twee mini-shetlandpony's. Ik werk bij de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam als universitair hoofddocent. Ik verschillende vakken en heb mijn onderzoek ik me op heten onderwijzenschoolvak geschiedenis. Sinds de lockdown werk ik volledig vanuit huis. Ik mis mijn collega's. Maar het is heerlijk om de ochtend rustig te kunnen starten, met een wandelingetje in het bos, in plaats van volle trein naar Amsterdam af te reizen.

In mijn vrije tijd wandellees ik graag. Ik rijd paard en doe wat aan sport. Ik houd erg van koek en gebak, maar of je me daar nu 's morgens voor wakker kan maken? Ik ben geboren en getogen in Ermelo. Vijfzijn we vanuit Gouda naar Ermelo verhuisd. Voel me vooral thuis in de Zendingskerk vanwege het open karakter. Zit ik bij de gespreksgroep Jong Belegen.

Mijn naam is **Lucie Claessen**. Via vrienden zijn wij, Anne de Vries en ik, in aanraking gekomen met de Zendingskerk. We zochten een kerkelijk dak waaronder je tot nadenken wordt aangezet, waar je kennismaakt met een nieuwe blik op woord en daad. Anders gezegd: we zochten een plek die ons vanuit bijbels perspectief inspiratie biedt voor onze taak in deze wereld. Mijn werkdagen vul ik met het toezicht op de Jeugdhulp. Daarnaast lees ik alles wat los en vast zit. Ook ben ik graag in beweging: de tuin, fietsen, wandelen, lopen. Lang leve de vriendinnen die dat ook graag doen.



De coronatijd roept bij mij tegenstrijdige gevoelens op. Aan de ene kant ben ik blij dat we verlost zijn van het van alles en nog wat te moeten, gewoonweg omdat veel niet kan. Aan de andere kant mis ik de sociale contacten. Gelukkig kan heel veel digitaal en telefonisch. Maar hoe het echt met iemand gaat, weet en ervaar je pas in een ontmoeting. Nu is de regie overgenomen door Covid. Straks moet ik weer zelf de regie voeren. Voor mijzelf wordt het de kunst om 'nee' te zeggen.



Mijn naam is **Ton Hardeman**. Ik ben nu 72 jaar en sinds 1972 getrouwd met Marianne. We hebben drie kinderen en zes kleinkinderen, allemaal meiden. Mijn bedrijfsmatig werkzame leven heb ik doorgebracht bij ABN AMRO, de laatste jaren als hoofd business- en IT architectuur in Nederland. Ik vind klussen leuk, o.a. in het hospice en ik maak mij verder maatschappelijk nuttig als penningmeester/bestuurder van de Zendingskerk, de energiecoöperatie Veluwe-Energie en de Oud Papier Actie. In deze coronatijd waarin veel vergaderingen online gaan, mis ik de persoonlijke contacten en het allermeest die met de kinderen en de

kleinkinderen.

Mijn jeugd heb ik doorgebracht op de Noord-Oost Veluwe in Heerde, daarna ben ik gaan studeren, werken en wonen in het westen. De kerk van mijn jeugd is de Vrije Evangelische gemeente, toen een stuk kleiner dan de Zendingskerk. Het was er gezellig, iedereen kende elkaar, een blijmoedige boodschap, geen dogma's. Mijn pensionering in 2010 was het moment om het verlangen weer terug te keren naar de bossen in vervulling te doen gaan. De Zendingskerk was snel gevonden. De musical "Maria" heeft me over de streep getrokken. Als ze dat voor elkaar krijgen zit er nog voldoende leven in die kleine geloofsgemeenschap! Zo ben ik dat blijven ervaren, niks geen gesomber, geloven in toekomst!

Mijn naam is **Wilma de Vries-Lam**, 57 jaar. Martien en ik wonen in het centrum van Ermelo, niet ver van Horst, waar ik opgegroeid ben aan de Zeeweg. Al heel jong leerde ik dat je in de kerk jezelf mag zijn omdat we regelmatig naar de Opstandingskerk op 's Heerenloo gingen. We zijn heel blij met onze inmiddels volwassen kinderen, één zoon en twee dochters. Ik werk in het onderwijs als schoolopleider voor zeven basisscholen op Urk. In mijn vrije tijd wandel ik graag en veel. Ik hou van musea en bijzondere plaatsen/landen bezoeken en gezelligheid met vrienden! In de beroepingscommissie doe ik met een diaconale bril op mee.



## Tijdschrift 'Rainer'



Ter gelegenheid van het afscheid van ds. Rainer Wahl is een tijdschrift gemaakt. Hierin staan herinneringen aan de tijd dat Rainer onze predikant was en ook veel foto's. Dit biedt ook gemeenteleden een leuke herinnering aan deze tijd. We willen voor geïnteresseerden extra nummers van dit tijdschrift bestellen. De kosten zijn € 10,-- (ongeveer de kostprijs als voldoende mensen zich aanmelden)

Onze scriba heeft een mailtje met een link naar het bestelformulier aan de leden verzonden. Heeft u deze link niet ontvangen ga dan naar:

<https://forms.gle/JVuGQ4sqo48rNweY6>

U kunt u het tijdschrift ook bestellen door een mail te sturen (zendingskerk@gmail.com) met uw naam en het gewenste aantal. Tegen contante betaling kunt u de bestelde exemplaren op 3 juli 2021 afhalen tijdens de feestelijke middag in de Zendingskerk ter gelegenheid van het afscheid van Rainer.

*Martin van Ee*

---

## Voor de nieuwe musical zoeken we ...

Wat een heftig jaar hebben we achter de rug. Met verdriet, afscheid, eenzaamheid, zoeken naar andere vormen van contact. Maar nu lijkt het toch echt de goede kant op te gaan! Daarom kijken we weer vooruit naar een nieuw seizoen met mogelijkheden. Zo ook de musical!

We hebben gekozen voor de musical: Circus Mens. De musical gaat over wie we zijn als de maskers af gaan. Tevens is de musical een spiegelverhaal met de gelijkenis van De Verloren Zoon.

De musical gaat over een familiecircus dat met faillissement bedreigd wordt. En over een zoon die onverwachts het circus verlaat. Hij wil de echte wereld ontdekken, waar mensen geen maskers dragen, maar zichzelf kunnen zijn.

De musical gaat ook over onszelf. Bij wie zet je je masker af, bij wie kun je jezelf zijn?

De musical telt veertien mooie en bekende liederen. Deze worden muzikaal begeleid door Cor Louwerse. De regie is in handen van Gertia Coenraats.

In september starten de repetities. In februari 2022 hopen we een mooie musical te kunnen neerzetten. Daarvoor zoek ik spelers en mensen die een handje willen helpen. We repeteren op vrijdagavond. De repetities zijn net zo belangrijk als de uitvoering wat betreft gemeentevorming en inhoudelijke verdieping. We zijn ook altijd op zoek naar nieuw talent! Naast spelers zijn ook crewleden welkom: decorbouw, kleding, grime, e.d. Doet u/doe jij een jaartje mee? Voor meer informatie:

Gertia Coenraats, tel. 0341-559148.



# Activiteit Hemelvaartsdag donderdag 13 mei

## Fietsen voor Syrië

Op Hemelvaartsdag 13 mei heeft de taakgroep Diaconie een fietstocht georganiseerd. Een fietstocht van ongeveer 20 km vanaf de Zendingskerk via het Beekhuizerzand naar Hierden, via Frankrijk naar Harderwijk en vroeg in de middag terug naar Ermelo.

Deze fietstocht is in de eerste plaats bedoeld om de onderlinge verbondenheid van de leden van de Zendingskerk weer nieuwe energie in te blazen. Vanuit de taakgroep is het onderliggende doel ook om aandacht te vragen voor en steun te geven aan het meerjarige project Steun de kerk in Syrië. Wij willen u daar op Hemelvaartsdag graag meer over vertellen.

Als alles goed is gegaan met de informatie over deze fietstocht heeft u zich bij het verschijnen van dit Contact al opgegeven om mee te fietsen. Wij hopen u op 13 mei te ontmoeten bij de Zendingskerk, waar rond koffietijd kan worden gestart. De vertrektijd en de lunchtijd krijgt u persoonlijk na aanmelding. Er zal in kleine groepjes worden gefietst via knooppunten. Voor de mensen uit Harderwijk geldt dat zij 's morgens ook eerst naar de Zendingskerk komen. Zij hoeven na de lunch bij huize Kappers niet terug naar Ermelo, maar kunnen via de knooppunten over Frankrijk/Harderwijk naar huis fietsen. U wordt gebeld als de fietstocht door slechte weersomstandigheden niet door zou kunnen gaan. Iedereen is hartelijk welkom om mee te komen fietsen.

*Namens de taakgroep,  
Joke Hendriksen*

---

## Sirkelslag Lite

*Jongeren Zendingskerk en Amstelkerk doen digitale wedstrijd*



Op 5 februari zaten tieners uit Ermelo en Ouderkerk aan de Amstel klaar voor een digitale ontmoeting. Een aantal van hen was in september ook al met elkaar op kamp geweest in Vierhouten. Ze hadden allemaal een pakket ontvangen met plastic bekertjes, suikerklontjes, chips en frisdrank: ingrediënten voor de spelen en voor de gezelligheid. Ze deden een vijfkamp: ren je rot, bingo met muziekfragmenten, wie ben ik (bijbelse personen), langer/hoger/snelser en pictionary.

Sirkelslag wordt jaarlijks georganiseerd door de PKN. Het thema was afgeleid van Kerk in Actie: droogte en overstroming. De avond zou tot negen uur duren, maar pas na tien uur was de groep klaar met de strijd en uitgepraat. Dat smaakt naar een vervolg!

Jan Simon Bakker

## Bijzondere kindernevendienst

De kindernevendienst houden we sinds enige tijd eenmaal per maand. Omdat de kindernevendienst de hele kerkdienst beslaat, hebben we uitgebreid de tijd om samen met de kinderen bij een thema stil te staan en een activiteit te doen. Op 14 maart hadden we een mooi thema en een bijzondere activiteit. Jillian Verhaar, één van de kinderen van de kindernevendienst, werd gedoopt en de kinderen van de kindernevendienst mochten erbij aanwezig zijn!



Van tevoren hadden de kinderen thuis een waterflesje versierd waarmee ze zelf de doopvont mochten vullen. De versierde flesjes kreeg Jillian na afloop van de dienst mee naar huis. De lezing werd verzorgd door één van de kinderen en preek en liederen stonden uiteraard in het teken van de doop. Het was een



mooie dienst voor jong en oud, die na afloop thuis weervoor mooie gesprekken zorgde.

*Namens de leiding van de kindernevendienst,  
Jolanda Ho Sam Sooi*



# POWERVROUWEN

## *Kunst*

Het lag knus tegen haar verlopen paspoort en een stokoud trouwboekje aan, mijn prikwerkje van de kleuterschool, met de woorden: Voor mijn lieve moeder. Ik vond het na haar overlijden, ze had het nooit weggegooid, zo kostbaar was het kennelijk voor haar. De kleuterjuf had de tekst op het werkje geschreven en ik moest met een prikpen die letters prikken. Met die puntige pen had ik eerst meerdere malen een naar jongetje in de bank voor me in zijn rug geprikt...dat herinner ik me nog. Het werkje van dun karton lag op een dik vilten matje om het schooltafeltje te beschermen. Het prikken had, geloof ik, iets met fijne motoriek te maken.



De prikpen hielp trouwens definitief mijn creativiteit om zeep. Er is nooit meer iets handvaardigs uit mijn handen gekomen.

Dit stukje karton is nu dus een uniek item van minstens museale waarde.

Voor het in de kluis gaat wil ik, Moederdag 9 mei 2021, dit unieke kunstwerkje opdragen aan alle moeders die in de *lockdown*, omringd door kleine kinderen en/of pubers, het hoofd boven water moeten zien te houden.

"Moeders, jullie werken je het snot voor de ogen. Jullie moederen en *multitasken*. Jullie *sparren*, *finetunen*, *zoomen*, *facetimen*, *levelen*, *browsen* en, *as we speak*, denken *out of the box*. *Born to be wild? Forget it.*"

## *Sokkel*

Mijn moeder stopte sokken met een maasbal en vulde kachels met een loodzware kolenkit, ook niet simpel. Maar dat ging zonder dat er onderwijl continu appjes en mailtjes binnenstroomden.



Moeder Teresa werd in 2016 heilig verklaard en Mutti Merkel zal zeker een standbeeld krijgen. En terecht, rolmodellen horen op een voetstuk of op een sokkel. Die '2021 moeders' rondom ons verdienen ook die sokkel. Daarom, aan hen de bloemen uit de kerk, als *high five* van de gemeente. Op Moederdag, met Kerst of op zomaar een willekeurige zondag. Laten *shinen* en virtueel omarmen, al die moeders.

Titia Dijk-Gilhuis  
[column@zendingskerk.nl](mailto:column@zendingskerk.nl)

# WOORDEN VAN DANK

Daar kun je mee verder



Eerlijk gezegd zag ik er best tegenop. Een afscheidsdienst zonder de gemeente waar ik bijna een decennium aan verbonden ben geweest, was geen mooi vooruitzicht. Jullie hadden daar iets op gevonden: al die zakdoeken, bont en eenkleurig, met en zonder randjes, met iets erop geborduurd, geschreven, geprint met uitgezochte woorden of een lieve groet of zelfs een traantje. Jullie waren er en dat deed me enorm goed. En het is tegelijkertijd een heel mooi aandenken dat ik met liefde zal bewaren.

Dank ook aan Dini met haar warme en waarderende toespraak die me nog een keer levendig voor de geest deed halen dat we een hele goede tijd met elkaar hebben gehad in een gemeenschap die is blijven door ontwikkelen. Dit kreeg ik ook in menig commentaar terug van mensen uit mijn andere werk- en vriendenkringen: wat een prachtig idee met die zakdoeken, wat een mooi, warm en waardig afscheid. Het is te merken dat jullie echt met elkaar bent opgetrokken.



Het beeld van een mensengroep in een open cirkel dat jullie ons als blijvend geschenk hebben gegeven, past erg mooi bij de open, vriendelijke gemeenschap die we met elkaar wilden en konden zijn. We moeten dit ook weer niet idealiseren. Spanningen, grote en kleine misverstanden, ergernissen over weer dezelfde dingen – dat houdt je en dat zijn tekenen juist van een op elkaar betrokken gemeente. Het is ons iedere keer weer gelukt om ons in alle vrijheid tegenover elkaar uit te spreken. En een grap en een rol werden gelukkig door eenieder graag gedeeld. Met al deze goede en mooie ervaringen, hartelijke en waarderende brieven en kaarten, bedrukte zakdoeken en geschenken ben ik nu bezig om een

nieuwe levensfase in te gaan. De paaskaars van 2020 zal daar zo nu en dan haar licht over laten schijnen. Het is me een grote eer deze te hebben meegekregen.

En dan die prachtige Special. Mooie teksten, rake foto's en prachtig vorm gegeven. Ik ben onder de indruk van deze zeer getalenteerde gemeente.

De wijze waarop jullie mijn weggenoten zijn geweest en me hebben uitgezwaaid doet me goed en zal me de komende tijd begeleiden om mijn weg te vinden samen met Nan. Ook zij heeft van dit afscheid zeer genoten en het gewaardeerd. En voor haar is het natuurlijk ook fijn dat haar partner met een goed gevoel de overgang kan maken.

Gelukkig zullen we elkaar niet missen. Nan en ik hebben besloten om lid te blijven van de Zendingskerk. En we hopen dat 3 juli door kan gaan om elkaar dan weer in een grotere kring te zien en met rake woorden en een knipoog te vieren dat we een goede tijd met elkaar hebben gehad, ja dat we met elkaar gemeentegeschiedenis hebben geschreven als Oecumenische Vereniging de Zendingskerk binnen de hele oecumene van Ermelo.

Vrede en alle Goeds en tot ziens in Ermelo (net niet 'in Jeruzalem').

*Rainer Wahl (ook namens Nan)*

# Dank

Mede namens de kinderen, klein- en achterkleinkinderen wil ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, Wouter Stronkhorst. Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost die ons dit heeft gegeven.

*Dineke Stronkhorst-Nijboer*

---

# Lieve mensen,

Op 14 maart werd ik gedoopt door ds. Rainer Wahl, dat vond ik heel fijn. Ik voel me hierdoor nog meer verbonden met God. Ik was erg verrast en vond het heel lief dat zoveel mensen leuke en bijzondere kaartjes hadden gestuurd. Enorm bedankt daarvoor.

*Groetjes van Jillian*

---

# Archief

## Aanwinsten

### *1. Tekst afscheidspraak*

*Het is voor de eerste keer dat ons archief beschikt over de tekst van de intreedienst en nu ook over die van de afscheidsdienst (inclusief de liturgie) van een predikant, in dit geval van onze ds. Rainer Wahl. Laten we dit feit als het begin beschouwen van een waardevolle traditie!*

Met dank aan Rainer Wahl, die toen, negen jaar geleden op 15 januari 2012 en nu op 4 april 2021, graag bereid was om op mijn verzoek zijn teksten ter beschikking te stellen aan het archief.

### *2. Filmopname kerkhof*

Op zondag 4 april 2021 vond de samenkomst op eerste paasdag op het kerkhof plaats met de traditionele verdeling van de bloemen op de graven naar ieders keuze. Het was een novum dat deze bijzondere dienst op het kerkhof gefilmd kon worden. Met dank aan de filmcrew, de heren Wim Noback en Piet Jan Tuinema en voor zijn eigen bijdrage aan Martin van Ee, die mij op mijn voorstel en verzoek de usb-stick met de opname heeft aangeboden voor het archief. Toch wel bijzonder!

### *3. Afscheidboek voor Rainer Wahl*

Creatieve gemeenteleden hebben een fraai afscheidboek (een zogenaamde glossy) aan de vertrekkende ds. Rainer Wahl geschonken - met foto's, korte teksten. Martin van Ee heeft zorg gedragen voor de vormgeving. Een origineel werk!

Hans Grondsma, archiefbeheerder

## KERK EN ISRAËL

# SPOREN VAN DE TORA

*Doe dit, en gij zult leven* zegt de Eeuwige tegen Israël als het uit de slavernij bevrijde volk in de woestijn onderricht voor het leven, de Tora, ontvangt. *Doe dit, en gij zult leven* zegt Jezus als een wetgeleerde vraagt wie zijn naaste is die hij moet liefhebben. Jezus wijst op de Tora die Hij uitlegt en voorleeft want de Tora staat voor het geheel van Gods geboden om van de wereld een leefbare plaats te maken. We vinden de richtlijnen voor het leven in de eerste vijf boeken van de Schrift: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

De Tora is goed, heilig en rechtvaardig, schrijft Paulus in de Romeinenbrief. Paulus kon het weten want hij studeerde bij Gamaliël die een gezaghebbende Schriftgeleerde was, in ere bij het hele volk. Paulus leerde bij hem over de ethiek van de Tora en die kennis vinden we later in zijn brieven terug.

Moet ik dan Tora gaan doen? is de gedachte van veel christenen. Die is met de komst van Jezus toch achterhaald? Jezus heeft de Wet toch voor ons volbracht? De verzoeningsleer, de rechtvaardiging door het geloof, het hart van de kerk, daarvan leven we, toch?

In deze tijd staan we stil bij de Holocaust, de moord op zes miljoen Joden, waaronder anderhalf miljoen kinderen die plaats heeft gevonden in Europa waar toch overal kerken te vinden waren.

Zowel in de kerk als daarbuiten zijn mensen geweest die de ethiek van de Tora begrepen hebben en zich met levensgevaar hebben ingezet om de verderfelijke ideologie van de nazi's te weerstaan. Zij hebben sporen van de Tora getrokken. Meer sporen vinden we overal waar medemenselijkheid geschiedt. We vinden ze in de Universele Mensenrechtenverklaring, in onze wetgeving en in verzet tegen onrecht zoals uitbuiting van mensen, mishandeling en corruptie. Sporen vinden we ook waar mensen opkomen voor dierenwelzijn, milieu en klimaat.

Gerechtigd worden door het geloof is onvolledig als mensen zich niet inzetten om te doen wat Jezus ons geleerd heeft. Daarbij gaat het om de ethiek in de Tora.

*Louise Katus*

# Diaconale maandcollecten

## Mei

In de maand mei is de diaconale maandcollecte bestemd voor project van Kerk in Actie 'Vrouwen als vredesstichters in Colombia'.



Colombia werd meer dan 60 jaar geteisterd door een sociaal en gewapend conflict. Guerrillagroepen als FARC en ELN namen de wapens op om hun ideologie te realiseren. Het leger sloeg met ijzeren vuist terug. Het conflict zorgt ook voor crises in sociale relaties, families en gemeenschappen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich en werken samen aan conflictransformatie en vredesopbouw.

Hoewel de regering en de FARC-guerrillabeweging in 2016 een akkoord hebben getekend, is er nog steeds veel werk aan de winkel. Om voorwaarden te scheppen voor vrede is een sterk en actief maatschappelijk middenveld nodig. Vrede vereist inspanningen om duurzame processen voor de wederopbouw van de gemeenschapsrelaties te consolideren, evenals geloofwaardige en capabele instellingen om de vredesakkoorden te handhaven. Mensen die direct worden getroffen door gewapende conflicten ervaren lijden, pijn, woede, frustratie en raken de zin van het leven kwijt.

Het is bijna onmogelijk om je voor te stellen dat slachtoffers en agressors weer in vrede met elkaar kunnen samenleven. De gemeenschap neemt een fundamentele rol aan, niet alleen bij het ondersteunen van de herstelprocessen van slachtoffers, maar ook bij de herintegratie van de agressors. Daarom is het belangrijk om te werken aan de reconstructie van lokale omstandigheden voor verzoeningswerk.

Vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen vormden in 2007 de Grupo Ecu mico de Mujeres Constructores de Paz (GEMPAZ). Gempaz werkt aan conflictransformatie en vredesopbouw. Tot nu toe zijn er 150 vrouwelijke leiders lid van Gempaz.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken **op rekeningnummer NL71 INGB 0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging de Zendingkerk o.v.v. diaconale maandcollecte mei 2021 of** op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 020045'

## Juni

De diaconale maandcollecte van juni is bestemd voor het team van de Zendingkerk dat meedoet aan de Nacht van de Vluchteling, die georganiseerd wordt door Stichting Vluchteling.

In het weekend van 11-12 september lopen deelnemers 40 km vanaf 0.00 uur 's nachts voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Samen

willen we zoveel mogelijk geld ophalen voor noodhulp en op een positieve manier aandacht geven aan vluchtelingen wereldwijd.



U kunt uw bijdrage overmaken via onderstaande link:

<https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/zendingskerk-ermelo-2/doneren>

Of via **rekeningnummer NL71 INGB 0006 928 325** van de oecumenische vereniging de Zendingkerk o.v.v. Nacht van de Vluchteling.

Mocht je mee willen lopen met het team Zendingkerk Ermelo of een keer willen meetraineren op een zondagmiddag, van harte welkom! Bel gerust met Albert Grit, Greet van der Lans, Jannet van Drie, Leonard Osté of Wilma de Vries (06 48929653)



# Stand van zaken voedselproject

## Mago in Coronatijd

Het voedselproject van de Stichting Mago houdt in dat de allerarmste kinderen op school een maaltijd krijgen. In het totaal zijn er ongeveer 1000 kinderen die elke dag een warme maaltijd op school aangeboden krijgen. Door de betere voeding en het ontwormen verbeteren de leerresultaten elk jaar opnieuw. Om de bevolking niet afhankelijk te maken van wat het buitenland geeft, helpt de Stichting hen om projecten op te zetten zodat zij zelf het voedsel kunnen kopen. Op een van de scholen hebben ze nu 3 koeien, waar ze de melk van verkopen om daar weer eten van te kopen.

Maar.... door het Covid-19 virus, zijn alle scholen in Kenia opnieuw gesloten. Daarom heeft Stichting Mago besloten om de allerarmste 130 gezinnen in Mago te steunen met een voedselpakket.

In de vorige lockdown heeft het LCO Putten deze voedselpakketten gesponsord. De Zendingkerk in Ermelo heeft ervoor gezorgd dat alle gezinnen met de Kerst een extra pakket konden ophalen. Beide sponsoren: hartelijk bedankt!

E-mail: [welkom@stichtingmago.nl](mailto:welkom@stichtingmago.nl); bankrekening voedselproject: NL 15 RABO 0118172557  
ANBI-nummer: 8138.69.481

Gerda Immerzeel

---

## Van de Penningmeester

### Collecten maart, april

Voor de collecten in maart is € 1.780 ontvangen. Hiervan is € 712 (40%) bestemd voor het doel van de diaconale maandcollecte: Noodhulp en werken aan vrede in Nigeria. Naar de doelen van de eerste rondgangcollecten in maart gaat totaal € 802 (45%) , per collecte € 200,50. Aan het offerblok is € 266 (15%) toegerekend.

Op de inleverdatum van deze kopij (26 april), was de collecteopbrengst van april € 1552, waarvan € 297 specifiek uit en voor de spaardoosjes.

### Contributie en vrijwillige bijdrage

In mei wordt de contributie geïncasseerd. Indien u geen machtiging voor het incasseren van de vrijwillige bijdrage heeft verstrekt, dan gaarne attentie voor de betaling van de contributie ad € 40.

Indien u nog niet heeft gereageerd op Actie Kerkbalans, ook gaarne daarvoor attentie.

De Algemene Ledenvergadering waarop o.a. de Jaarrekening geagendeerd staat zal i.v.m. de coronamaatregelen niet zoals gebruikelijk in mei worden gehouden, maar volgens planning eind augustus.

De Jaarrekening 2020 is inmiddels al wel opgesteld en gecontroleerd.

In de balans valt de afname van de belegging in certificaten Oikocredit op. Eind 2020 is de waarde van de bij de PKN in beheer zijnde certificaten teruggestort. De opbrengst is begin 2021 belegd in de vergelijkbare certificaten Oikocredit Nederland Fonds.

De liquiditeit op de balans is toegenomen als gevolg van bovengenoemde omwisseling en het verkregen legaat van € 64.614, waarvan een deel reeds is gebruikt.

Aan de batenkant is de toename van de vrijwillige bijdrage verheugend. Verheugend is ook de hogere opbrengst voor diaconale doelen. De daling van de overige inkomsten is vooral een corona-effect. We kunnen tevreden zijn met de uitkomst van een sluitende exploitatie.

*Ton Hardeman, penningmeester*

# Data en leiding kindernevendiensten



## Data en leiding kindernevendiensten

23 mei Leonard, Pinksteren

6 juni Jolanda

4 juli Heleen

## KERKDIENTEN

Alle diensten zijn te volgen via de site van de Zendingkerk: [ww.zendingkerk.nl](http://ww.zendingkerk.nl) > kerkdienst > YouTube. Op dit moment is nog niet bekend per wanneer de regels in de Zendingkerk versoepeld worden. U wordt daarvan per e-mail op de hoogte gesteld, zodat u zich kunt aanmelden in de week voorafgaande aan de dienst van zondag tot woensdagavond 18.00 uur. Mail daarvoor naar [kerkdiensten@zendingkerk.nl](mailto:kerkdiensten@zendingkerk.nl). U ziet een nieuw e-mailadres. Er is een gemeentelid bereid gevonden om voorlopig de aanmeldingen te registreren en te plaatsen. Mocht u geen internet hebben, bel dan de scriba.

De diensten beginnen om 10.00 uur.

|    |     |                    |                                     |
|----|-----|--------------------|-------------------------------------|
| 9  | mei | ds. Marjanne Dijk  | Zwolle                              |
| 13 | mei | Hemelvaartsdag     | Fietsen: lees elders meer hierover. |
| 16 | mei | Heleen Bakker      |                                     |
| 23 | mei | ds. Florida de Kok | Harderwijk                          |
| 30 | mei | Theo Trompetter    | Ermelo                              |

Op zondag 30 mei zal er vermoedelijk om 17.00 uur een Vesperdienst zijn. U ontvangt daarvoor per e-mail een uitnodiging om een plaats te reserveren.

---

## Naast de diaconale maandcollecten zijn de collectedoelen

|        |  |
|--------|--|
| 2-mei  | JOP Kerk als thuisplek voor jongeren                                     |
| 9-mei  | Diaconie Ermelo  |
| 13-mei | Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië            |
| 16-mei | Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië            |
| 23-mei | Kerk in Actie: Ghana Een sterke kerk op een kwetsbare plek               |
| 30-mei | Kerk in Actie: Libanon/Jordanië Lichtpuntjes voor Syrische vluchtelingen |
| 6-jun  | Kerk in Actie: Oeganda Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken         |
| 13-jun | Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië            |

---

## HULPDIENST ZENDINGSKERK

Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen:

Tel. 06 22389790 [hulpdienstzendingkerk@gmail.com](mailto:hulpdienstzendingkerk@gmail.com).

Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp!

---

Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 11 juni.  
Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk **maandag 31 mei** binnen te zijn.