



# Ontmoeten op de Veluwe



Editie 2021-01

## Dagen en jaren vliegen voorbij

Dagen en jaren vliegen voorbij  
maar Gij zijt, o God  
altijd  
dezelfde  
teder en trouw  
in liefde  
herder  
verregaand goed  
vergevend vergetend  
wat wij aan onrecht doen.

Dagen en jaren vliegen voorbij  
maar Gij zijt  
machtig grootmoedig  
royaal  
als een koning  
sterk als een rots  
standvastig onwrikbaar  
eeuwen verdurend  
de stroom van de tijd.

Dagen en jaren vliegen voorbij  
maar Gij blijft  
helpend en helend  
hemelse vader  
troostende moeder  
horend wie huilt  
in het holst van de nacht  
zachtaardig verdragend  
ons eeuwig tekort.

Dagen en jaren vliegen voorbij  
maar altijd  
dezelfde  
zijt Gij  
mijn  
God.

Uit: A.F. Troost, Vogel van vreugde



Het gebed van ds. André Troost wijst ons op de tijd die ons door de vingers glipt. De stroom van gebeurtenissen gaat maar door, we worden meegetrokken en kijken om: wat is er weer veel gebeurd. Of juist de tegengestelde ervaring. De tijd lijkt gestold. De dagen rijgen zich aaneen, ze lijken sprekend op elkaar.

De coronacrisis eist zijn tol. Vele mensen zijn ziek geworden en kampen nog met de gevolgen. Sommigen hebben een lange periode op de IC achter de rug. Geliefden zijn gestorven. Het is veel en zwaar, het duurt lang, we worden moe.

Ook als kerkelijke gemeente brengen we de nodige offers. We geven het pastoraat vorm, maar we missen het onbevangen contact. De kerkdiensten worden gestreamd, het went om voor de camera te spreken, maar het blijft gemankeerd. Het jongste advies van het moderamen valt ons zwaar: niet meer zingen, zo'n essentieel deel van de eredienst!

Staande in de stroom van de tijd en de gebeurtenissen belijden we Gods helpende en helende nabijheid.

Ik wens u en jou sterkte in deze moeilijke tijd, energie om te volharden in je taak, open ogen om te zien wie jouw hulp nodig heeft, geloof zodat je niet hoeft te wanhopen. En hoop, omdat God dezelfde is en blijft. Een God van mensen, sterk als een rots en warm als een ouder voor zijn kind.

Alle goeds en Gods zegen gewenst!

## Advies over zingen tijdens de kerkdienst



Het moderamen van de Generale Synode heeft donderdag 14 januari een advies gegeven dat grote gevolgen heeft voor de eredienst. Er wordt dringend geadviseerd niet meer te zingen tijdens de kerkdienst. Geen samenzang, maar ook geen groepje zangers of solozang. Ook het bespelen van een blaasinstrument wordt afgeraden. Dit advies is in lijn met het advies van de werkgroep 'Zingen in de kerk' die o.a. de Protestantse Kerk in Nederland adviseert. Zie voor beide adviezen de [website van de Protestantse Kerk](#). Zie ook het [advies van RIVM](#) met betrekking tot amateurkoren.

Er liggen twee belangrijke overwegingen ten grondslag aan dit vergaande advies. Zoals ook gemeld in de persconferentie van dinsdag 12 januari zijn er grote zorgen over de zeer besmettelijke 'Britse variant' van het coronavirus. Daarnaast is er in de gemeenten Biddinghuizen en Julianadorp sprake van besmettingen die zeer waarschijnlijk verband houden met zingen. In Biddinghuizen wordt door de werkgroep 'Zingen in de kerk' nader onderzoek gedaan. Hoe kan het dat het in een gemeente waar men zich terdege bewust was van de risico's en de voorzorgsmaatregelen in acht werden genomen toch mis kon gaan? Een belangrijke zin in het advies van het moderamen is voor mij: "Volledig vertrouwen op afstand houden én ventilatie is te risicovol."

Met instemming citeer ik de preses van de Generale Synode, ds. Marco Batenburg over dit pijnlijke advies: "Ik realiseer me heel goed dat deze boodschap bij velen hard aankomt. Ook in het moderamen ervaren we pijn bij dit advies. Samenzang was al veel langer niet mogelijk, maar dat in

diensten nu helemaal niet meer kan worden gezongen is echt heel verdrietig. Met elkaar verlangen wij intens naar het moment dat we als gemeente weer kunnen samenkomen. Tegelijkertijd geloven we dat deze omstandigheden voor God geen belemmering zijn om door te gaan met Zijn werk in ons leven, in de kerk en in de wereld. Laten we ons daaraan vasthouden, en elkaar aansporen om het van Hem te blijven verwachten.”

## Colleges voor predikanten, kerkelijk werkers en synodeleden

Vanaf woensdag 28 januari verzorgt de Protestantse Kerk online colleges voor predikanten, kerkelijk werkers en synodeleden. Het eerste college wordt gegeven door dr. Govert Buijs en heeft als onderwerp 'Eerherstel voor de ziel'. Andere onderwerpen die in de maanden daarna aan de orde komen zijn: doop, avondmaal, geloofsgesprek, liturgie en nogmaals de ziel. Op de [site van de kerk is meer informatie en een aanmeldingsformulier](#) te vinden.

## Predikanten en kerkelijk werkers ontmoeten elkaar



Naar aanleiding van het boekje 'Als het leven kantelt - Psalmen in coronatijd' worden maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 januari meerdere webinars gehouden. Ik kan me zo voorstellen dat je het online ontmoeten weleens zat bent. Tegelijk kan het je helpen ervaringen met anderen te delen. Ik wil graag wat tijd vrijmaken in mijn agenda voor digitale ontmoetingen met collega's. We kunnen dan bijvoorbeeld een van de meditaties uit het boekje 'Als het leven kantelt' lezen en daar verder over doorspreken. Wat mij betreft laagdrempelig en spontaan. Ik kan aansluiten bij een bestaande werkgemeenschap, maar je kunt mij ook individueel of samen met een paar andere collega's een mail sturen. Ik reserveer ruimte in mijn agenda op woensdagmorgen 27 januari, donderdagmorgen 4 februari en dinsdagmorgen 9 februari van 9.30 - 10.30 uur. Als je interesse hebt voor een van deze momenten, stuur dan een mail aan [w.vaniperen@protestantsekerk.nl](mailto:w.vaniperen@protestantsekerk.nl).

## Uitzendingen over kerkenvisies



In een vierdelige serie besteedt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aandacht aan het nationale kerkenplan, meer in het bijzonder: de Kerkenvisies. In de eerste uitzending stond de betekenis van het kerkgebouw centraal. De tweede uitzending ging vooral over de kennis over kerkgebouwen. Dit betrof zowel de feiten en de cijfers, als dat waar kerkgebouwen voor staan en de betekenis daarvan in de huidige tijd. De uitzendingen van 2 en 9 december 2020 zijn terug te zien. Op 20 januari en op 3 en 17 februari vinden nogmaals drie uitzendingen plaats. Over de toegankelijkheid van kerkgebouwen (20 januari), over de met kerkenvisies opgedane ervaringen (3 februari) en tot slot wordt naar de toekomst gekeken (17 februari), onder andere door de Minister. Voor deze uitzendingen kan men zich nu al aanmelden op de [website van kerkelijk waardebeheer](#).

## Informatie over de classis

Website Classis Veluwe: [www.pknclassisveluwe.nl](http://www.pknclassisveluwe.nl). We wijzen u ook op de Facebookpagina **Classis Veluwe - Protestantse Kerk**.

U ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat u betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe. Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele informatie verwijs ik u naar de website van de classis. U bent vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.

Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een ringactiviteit, een activiteit als kerk in het dorp, een gemeenteactiviteit voor jongeren etc.) die ook van waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.



ds. Wilbert van Iperen - [w.vaniperen@protestantsekerk.nl](mailto:w.vaniperen@protestantsekerk.nl) - 06 - 31 99 14 77